

Rotterdam, zondag 25 november

Beste E, R en R,

Na de afgelopen week alles nog eens op een rijtje gezet te hebben, heb ik dan toch maar de knoop doorgehakt en besloten met het Martijn-bestuurslidmaatschap te stoppen.

De redenen hiervoor zijn voor een belangrijk deel al op de laatste bestuursvergadering naar voren gekomen: het merendeel van de werkzaamheden vinden in/rond Hoogeveen plaats, de afstand, mijn overige drukke werkzaamheden, het door het wegvallen van E op een soort eenmanpost zitten en last but not least het blijkbaar gebrek aan vertrouwen in mij.

Het hebben/krijgen van vertrouwen vind ik voor het functioneren als bestuurslid binnen een team elementair. Nu dat er in ieder geval op dit moment niet of nauwelijks blijkt te zijn, heeft het voor mij weinig zin door te gaan. Op zich zou het nog niet zo erg zijn ("Wat niet is kan nog komen" - hieromheen heb ik op de bestuursvergadering een aantal zaken aangegeven), maar in combinatie met de andere genoemde factoren wordt het wel doorslaggevend.

Deze keuze heb ik in het belang van mij zelf moeten maken.

Zet ik het komende LWGJ-bestuurslidmaatschap tegenover het Martijn-bestuurslidmaatschap, dan zijn er een aantal relatieve voordelen: de potenties/ideeën (bewustwording/bewustmaking van "pedo's", politieke actie) die ik heb kan ik op dit moment in ieder geval niet bij de "achterban" van Martijn kwijt, de niet-telefonische kontakten kosten bij de LWGJ niet zoveel reistijd, op dit moment wil ik (ook uit eigen belang) zoveel mogelijk energie steken in een zo optimaal mogelijke beïnvloeding van de nieuw zedelijkheidswet. Je kan het huidige LWGJ-kader/bestuur wellicht een wat elitair klupje noemen (niet helemaal onterecht), maar op dit moment zijn zij (samen met de COC-HBC-Zedelijkheidswetgeving) toch wel de enigen die op politiek nivo onze ideeën nog concreet kunnen laten doorklinken. Daaraan wil ik zoveel mogelijk meewerken.

Ik heb bovenstaande vrij uitvoerig beschreven, om jullie duidelijk te maken dat de keuze voor mij best wel heel moeilijk was. Voor alle duidelijkheid: het is in ieder geval géén beslissing die is genomen omdat ik mezelf bij de Martijn nu niet kom "waarmaken". Het is vooral een ideologisch/pragmatische beslissing, niet gebaseerd op welke eventuele frustratie dan ook.

Laat ik hiermee zakelijk Martijn en privé de Martijn-mensen barsten? Nee natuurlijk niet! Wanneer de tijd en de ruimte het toelaten, wil ik jullie graag (niet alleen telefonisch maar ook lieflijk!) privé blijven ontmoeten. Zakelijk gezien zien we elkaar binnenkort in het overleg tussen Martijn, LWGJ, LWGP en COC. Verder wil ik binnenkort toch wel heel graag tijd vrijmaken om wat bijdragen die al langer in mijn hoofd zitten voor Martijn te schrijven.

Er blijft nog één "zakelijk" punt liggen: het contact met Stiekum. Ik onttrek me hier verder aan en draag het aan E (en R?) over. Er is inmiddels een schriftelijke bevestiging voor de afspraak van a.s. zaterdag 1 december bij E (vd L.) binnen. Voor alle details kun je daarom met E contact opnemen.

Nou mensen, toch nog een hele brief. Ik hoop jullie zo afdoende over het waarom van mijn beslissing te hebben ingelicht.

In ieder geval jullie verder alle sterkte en succes (zowel privé als met Martijn) toegewenst.

Groetjes,

H

P.S. I Een afschrift van deze brief is ook naar E, gestuurd,  
II De treinkaartje van 17/11 zijn t.b.v. RL bijgesloten!