

# PERSFOCUS

TWAALFDE JAARGANG NUMMER 9, EERSTE DEEL - SEPTEMBER 1996

KNIPSELKRANT VAN VERENIGING MARTIJN  
OVER KINDEREN, VOLWASSENEN EN SEKSUALITEIT



IN HET EERSTE DEEL VAN DIT NUMMER:

An en Eefje gevonden	pag. 2
Een meester voor monster Dutroux	pag. 9
Het volk lucht zijn hart	pag. 11
Hoe pakken we de dader aan?	pag. 15
Terug naar de oude moraal?	pag. 18
Pedofielen moeten nu even stil zijn...	pag. 26
...want seks met kinderen kan niet	pag. 33
Verschoppelingen van de bajes	pag. 34
De netwerken van Spartacus, Sandfort en Brongersma	pag. 35
Het netwerk van vereniging Martijn (deel 1)	pag. 40

# PEARAFOCUS

THE JOURNAL OF THE  
AMERICAN SOCIETY OF  
PHOTOGRAPHERS



THE JOURNAL OF THE  
AMERICAN SOCIETY OF  
PHOTOGRAPHERS

PERSFOCUS, TWAALFDE JAARGANG, NUMMER 9, SEPTEMBER 1996

Met knipsels uit:

Volkskrant	Vk
Telegraaf	Tel
Algemeen Dagblad	AD
NRC Handelsblad	NRC
Trouw	Tr
Het Parool	Par
Reformatorisch Dagblad	Ref D
Nederlands Dagblad	Ned D
GPD-kranten	GPD
Nieuwsblad van het Noorden	NvhN
Haagsche Courant	HC
Alkmaarse Courant	AC
Utrechts Nieuwsblad	UN
Brabants Dagblad	BD
De Gelderlander	Geld
Gooi en Eemlander	G+E
Twentse Courant	TC
De Limburger	Limb
Het Belang van Limburg	
Limburgs Dagblad	
Rotterdams Dagblad	RD
Friesch Dagblad	Fr D
Leeuwarder Courant	LC
Gronings Dagblad	
Apeldoornse Courant	Ap C
Weekjournaal	
VPRO-gids	VPRO
Primeur	Prim
Groene Amsterdammer	GA
Vrij Nederland	VN
HP/De Tijd	
Panorama	PAN
XL (COC) en Gay Krant	
Santé Kids en 0/25	
Onze Wereld	
Kritisch consumeren	
Uit Duitsland:	
Tageszeitung	TAZ
Kölner Stanzzeiger	KSA
Uit België:	
Gazet van Antwerpen	GvA
La Dernière Heure	LDH
Het Laatste Nieuws	HLN
Het Nieuwsblad	NIE
HUMO	
De Standaard	STA
Uit Engeland:	
The Financial Times	

Abonnementen op Persfocus kosten f 65,-- per jaar. Verzending als brief is f 15,-- duurder en komt op f 80,--.  
 Losse nummers f 8,--. Giro 5459646 van  
 Vereniging Martijn  
 Postbus 93.548, 1090 EA Amsterdam

# Vader Dutroux vraagt zoon alles op te biechten

**NYHM 3-5**  
**NEUFCHATEAU** - Victor Dutroux, de vader van de hoofdverdachte in het Belgische zedenschandaal, dringt er bij zijn zoon op aan al zijn misdaden op te biechten. Ook vraagt de vader om informatie over hooggeplaatste personen te geven die hem hebben beschermd of betrokken zijn bij kinderporno.

De vader van Dutroux is gisteren zelf naar de Rijkswacht in het Waalse Neufchâteau gestapt. Hij heeft daar de verantwoordelijkheid voor het onderzoek ook gezegd dat hij vreest voor het leven van zijn zoon in de gevangenis. Gevangenen in Namen protesteerden al eerder tegen de aanwezigheid van Dutroux in hun midden.

Volgens de vader heeft Dutroux in het verleden een broer gevraagd mee te helpen om een auto in een kanaal te duwen. Het is nog onbekend om welk kanaal het gaat en of zich waardevolle aanwijzingen voor het onderzoek in de auto bevinden.

De Belgische politie heeft gisteren het graafwerk naar mogelijk nog meer slachtoffers van Dutroux voortgezet. De zoekoperatie bij de huizen van Dutroux in de omgeving van Charleroi, waarbij gebruik wordt gemaakt van speurhonden en sonarapparatuur, ging de derde week in.

Terwijl de scholen in België gisteren na de zomervakantie weer opengingen, maakten onderwijsfunctionarissen plannen bekend voor een campagne om kinderen in te lichten over de zaak Dutroux en ze op de hoogte te brengen van het gevaar van seksueel misbruik. "We moeten de vragen beantwoorden die kinderen onvermijdelijk zullen stellen", aldus

Henri Lhoest, onderwijsfunctionaris in Grace-Hollande, de woonplaats van de twee vermoorde achtjarige meisjes, die

op 17 augustus bij een huis van Dutroux werden opgegraven.

Minister Luc Van den Bossche van Onderwijs zei dat het

schoolpersoneel bijgeschoold zal worden in het herkennen van tekenen die wijzen op seksueel misbruik van kinderen.

## 'Flinterdunne' tip in zaak-Dutroux

**NRC**  
**AMSTERDAM, 3 SEPT.** De verdenking dat een 74-jarige man uit Amstelveen betrokken was bij de bende van de Belgische kinderverkrachter Dutroux was 'flinterdun'. Dit zegt zijn advocaat H. Seegers. Naar nu blijkt werd de Amstelveener na een anoniem telefoontje door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald.

## Door onze correspondent NRC

**BIRGIT DONKER**  
**BRUSSEL, 3 SEPT.** Bij graafwerk naar mogelijk verborgen slachtoffers van kinderverkrachter Marc Dutroux zijn vanmorgen beenderen gevonden, waarschijnlijk afkomstig van een mens. Dat heeft de Belgische rijkswacht aan het begin van de middag bekendgemaakt.

De beenderen zijn gevonden in Jumet bij Charleroi, onder een loods bij het huis van Bernard Weinstein, de vermoorde handlanger van Dutroux. In en rond het huis van Weinstein wordt sinds een week gezocht naar mogelijk verborgen lichamen, op aanwijzing van Dutroux die heeft bekend ten minste zes meisjes te hebben ontvoerd.

Twee van hen werden eerder vermoord opgegraven.

Vanmorgen rond half elf ontstond grote activiteit op de plek in Jumet waar werd gezocht. De graafwerkzaamheden werden stilgelegd, terwijl grote tenten werden opgezet en een helikopter boven het huis cirkelde. De gerechtelijke arts arriveerde, evenals onderzoeks-

rechter Connerotte.

Aan het begin van de middag kwam de rijkswacht met de mededeling dat er beenderen zijn gevonden. Om hoeveel mensen het gaat, wilde de woordvoerder niet zeggen. Identificatie kan enkele dagen duren. "In de loods werden beenderen gevonden van vermoedelijk menselijke origine", aldus de rijkswacht.

# Vrijgelaten voor psychiatrische behandeling

## Rijkswachter spil in pedofilienetwerk

Van onze redactie buitenland

**Brussel/Arnhem** - Een 34-jarige Brusselse rijkswachter, die de centrale figuur zou zijn in een Belgisch pedofilienetwerk, is anderhalve maand geleden voorlopig vrijgelaten. Dat is gebeurd op voorwaarde dat hij zich permanent onder neuropsychiatrische behandeling laat stellen. De man heeft daartoe vrijwillig zijn intrek genomen in een privé-kliniek.

Volgens justitie in Brussel staat deze zaak los van de affaire Dutroux. De verdachte werd begin dit jaar betrapt in een

Brusselse parkeergarage, toen hij foto's maakte van naakte jongens uit ex-Joegoslavië. Justitie vermoedt dat de man de leider was van een uitgebreid kinderpornonetwerk met vertakkingen naar Nederland. Een van de sporen in de zaak leidde naar Arnhem, waar personeel van een fotolaboratorium een filmrolletje met opnamen van naakte kinderen doorspeelde aan de politie. De politie bracht deze opnamen vrij snel in verband met de arrestatie van de Rijkswachter. Volgens de officier van justitie in Arnhem zijn er in dit onderzoek nog geen vorderingen te melden. De vrijgelaten rijkswachter blijft tot aan zijn berechting onder behandeling. Volgens de justitiewoordvoerder zal de man tot aan de rechtszaak 'niet op straat verschijnen'.

## Discussie

Ruim twee weken na de lugubere ontdekkingen in de zaak Dutroux blijft kindermisbruik de discussie in België beheersen. Kinderen durven verkrachting en incest nu ook sneller te melden. In verband daarmee zijn de laatste weken door heel België al twintig personen aangehouden.

Het zedenschandaal beheerste

## Menselijke resten onder loods Dutroux

## NRC 5/9 Het kwaad is als een sneeuwbal

DOOR FRITS ABRAHAMS

Wie wil weten hoe zwaar de Belgische bevolking getraumatiseerd is door de affaire-Dutroux, raadplege dan toe de Belgische tv. Gisteravond had *Terzake*, de dagelijkse actualiteitenrubriek van de BRT, de Belgische kardinaal Danneels teist. De kijkers konden in een live-uitzending al hun vertwijfelde vragen op hem afvuren.

Het werd een boeiende confrontatie. Machteloze woede en woede over die machteloosheid voerden te boventoon. Zelfs de welbekende Danneels zat soms met de mond vol tanden.

"Zou u Dutroux vergiffenis kunnen geven?", vroeg een man.

"Niet ik, maar God moet vergiffenis geven", antwoordde Danneels. "Ik mag het pas doen als God mee akkoord is. Er zijn drie voorwaarden. Dutroux moet zijn misdaad erkennen. Men moet het recht tegen geschieden en het onrecht herstellen."

"Als Dutroux oprecht berouw toont, kan hij dan nog in de hemel omen?"

"Ik ben geen poortwachter bij de hemel", zei Danneels, "dit moeten

we aan God overlaten."

Zó gemakkelijk kwam hij er niet vanaf. "De priester geeft toch de absolute in de plaats van God?" "Ja", zei Danneels, "maar pas als aan die drie voorwaarden is voldaan."

Er waren ook kijkers die het instituut van de katholieke kerk keihard en rechtstreeks aanvielen. "De kerk laat de laatste jaren toch niets meer van zich horen", merkte een mevrouw op. Ze ontlokte daarmee Danneels een felle reactie. "De kerk heeft allerlei encyclieken uitgebracht die op verzet zijn gestuit", zei hij. "De stem van de kerk is niet meer zo machtig in het concert dat we moeten beluisteren."

Eén man begon over het seksuele misbruik door priesters en andere religieuzen, waarvan de laatste jaren in de publiciteit zoveel ophef is gemaakt. "Wanneer horen we een mea culpa van de kerk over al die ontucht?"

"Als dit gebeurd is", zei Danneels diplomatiek, "vraag ik er vergiffenis voor. Het zou hypocriet zijn te zeggen: bij u gebeurt het altijd, bij ons nooit."

Danneels sloeg in het tweede deel van de uitzending hard terug.

Hij legde een causaal verband tussen het geloofsafval en 'de zedenverwildering'. "Het geloof remt het kwade af, er moet meer normbesef komen."

"Men zal u een moraalridder, een fundamentalist noemen", zei



de presentator, Dirk Tieleman.

Danneels: "Dat zal ik erbij moeten nemen. Slechts weinigen durven te zeggen: hier liggen grenzen. Als je protesteert tegen seksshops bij de scholen, word je voor moraalridder versleten." Hij pleitte voor controle op pornowinkels. "Het kan niet zomaar blijven woekeren. De engel van het kwaad zit in het geldgewin. Daar vloeit de immoraliteit uit voort. Er zijn drie dingen waar de mensen altijd last van hebben gehad: het geweld, de seks en

het geld (...) Het kwaad is een sneeuwbal, het groeit altijd aan."

"Al onze gebeden zijn voor niets geweest", zei een wanhopige vrouw, "heeft het nog wel zin om te bidden?"

Danneels: "Ik durf niet te zeggen dat God er niet naar luistert. Dat we er nu allemaal door wakker zijn geschud, terwijl we moreel waren ingeslapen, is positief. Ik durf niet te zeggen dat het helemaal zonder nut is, al weegt het niet op tegen het lijden van de ouders en de kinderen."

Danneels' boetepreek tegen het morele verval werd nog in diezelfde uitzending relativerend in een gefilmde interview met Carine Steverlinck, een pedagoge van de Leuvense universiteit. Van zogenaamde zedenverwildering was eind vorige eeuw al sprake, zei ze. In 1879 werden jonge meisjes uit Londen naar Brussel gelokt. Ze werden uitgehongerd, verkracht en in bordelen opgesloten. Het schandaal werd toegedekt, omdat de burgemeester van Brussel en het hoofd van de zedenpolitie erbij betrokken waren. De kerk reageerde dubbelhartig: men probeerde de meisjes te helpen zonder ruchtbaarheid aan het schandaal te geven.

hongerde lichamen van de achtjarige Julie en Mélissa werden gevonden. Kranten brengen het nieuws groot. *Het Nieuwsblad* en *Het Laatste Nieuws* hebben een zwarte voorpagina met daarop de foto's van An en Eefje. *De Morgen* plaatste hun foto op een witte achtergrond. De Belgische regering onderbrak gisteren haar overleg toen het nieuws bekend werd. Premier Dehaene zei verbijsterd te zijn en sprak van "een laffe moord". Minister van Justitie De Clerck zei dat justitie en politie "meer dan ooit verantwoordelijkheid moeten nemen om dit nooit meer mogelijk te maken."

De lichamen werden gistermorn-

gen opgegraven bij het huis van Dutroux' handlanger Weinstein. Lange tijd bestond onzekerheid over de identiteit van de stoffelijke resten. Aanankelijk wilde de rijkswacht niet meer zeggen dan dat het ging om beenderen, vermoedelijk van menselijke oorsprong. Tegen negen uur gisteravond maakte procureur Bourlet van Neufchâteau bekend dat het ging om An en Eefje. Bourlet, die steeds had volgehouden dat de meisjes mogelijk nog in leven waren, wilde na een korte verklaring niet verder met de pers praten. De vader van An Marchal bevestigde gisteravond in een emotionele verklaring dat zijn dochter is

teruggevonden. "Een vraag voor ons is opgelost, dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken", aldus Paul Marchal. De meisjes zijn gisteren geïdentificeerd aan de hand van hun gebit. Bij Eefje lag ook een horloge. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het tweetal zou zijn overleden kort na hun ontvoering in augustus vorig jaar. Marc Dutroux ontkent dat hij de meisjes heeft vermoord en schuift de schuld in de schoenen van Weinstein, die hij op zijn beurt vermoordde uit wraak. Maar in de buurt van de lijken zou een credit-card van Dutroux zijn gevonden.

Na identificatie werden de meisjes gisteravond overgebracht naar hun woonplaats Hasselt. An en Eefje worden waarschijnlijk zaterdag begraven.

An en Eefje verdwenen spoorloos in de nacht van 22 op 23 augustus, nadat ze in Blankenberge een hypnoseshow hadden bijgewoond. Ze namen de tram naar Oostende en vandaar ontbrak ieder spoor. Grote zoekacties in de duinen leverden niets op. Er kwam pas nieuws over hen met de aanhouding drie weken geleden van Marc Dutroux. Hij verklaarde aanvankelijk dat hij de meisjes had ontvoerd, maar dat hij hen levend had laten gaan. Geopperd werd dat hij ze had doorverkocht aan een internationaal prostitutienetwerk, mogelijk in Oost-Europa.

Met An en Eefje zijn zes slachtoffers van de bende van Dutroux teruggevonden. Sabine Dardenne (12) en Lactitia Delhez (14) werden drie weken geleden levend gevonden. De achtjarige Julie en Mélissa werden doodgehongerd opgegraven in de tuin van Dutroux. Het onderzoek naar lichamen in Jumet begon een week geleden op aanwijzingen van Du-

Limbo  
D. 315

# Gevonden lichamen zijn van ontvoerde meisjes An en Eefje

Door onze correspondent NRC

**BIRGIT DONKER**  
**BRUSSEL, 4 SEPT.** De stoffelijke resten die gisteren zijn opgegraven in het Waalse Jumet zijn die van de vorig jaar verdwenen meisjes An Marchal (17) en Eefje Lambrechts

(19). Dat is gisteravond gebleken na identificatie. De meisjes werden ontvoerd door Marc Dutroux, spil in een omvangrijke zedenzaak.

In België is geschokt gereageerd op het nieuws, hoewel de verbijstering iets minder massaal lijkt dan twee weken geleden, toen de uitge-











## Justitie Luik berispt

## AD 23/9 Politicus herkend op procureur Bourlet

Beelden van kerker  
Dutroux vrijgegeven

BRUSSEL - Het gerecht van Neufchâteau heeft gisteren beelden vrijgegeven van de kerker in Marcinelle waar kindermoordenaar Marc Dutroux ontvoerde meisjes verborg. Dutroux had de kerker gebouwd in de kelder van zijn huis. Hij hield er onder anderen de meisjes Laetitia en Sabine gevangen. Zij werden in augustus bevrijd. Ook de vermoorde meisjes Julie, Melissa, An en Eefje werden waarschijnlijk in de kerker gevangen gehouden.

De kerker is zo goed verborgen dat de politie ze tenminste tweemaal over het hoofd heeft gezien. Een ijzeren voorraadrekk, dat omhoog kan worden geklapt, biedt toegang tot een gangetje dat uitmond bij de kerker. De cel, enkele vierkante meters groot, wordt afgesloten met een ijzeren deur. Ramen zijn er niet. Een kleine ventilator zorgt voor de luchttoevoer. Twee britsen dienen als slaapplek.

Volgens de Vlaamse televisiezender VTM verdiende Dutroux veel geld aan de ontvoering van meisjes. Het station toonde een overzicht van geld-

stortingen op een van de bankrekeningen van Dutroux. Daaruit blijkt dat Dutroux, die een arbeidsongeschiktheiduitkering genoot, geregeld vele duizenden gulden kreeg overgemaakt. Opvallend is dat veel geldstortingen plaatsvonden kort voor of na een ontvoering, aldus de VTM.

Justitie van de Belgische stad Neufchâteau heeft een hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie van Charleroi in staat van beschuldiging gesteld. De zaak heeft zijdelings te maken met het zeden-schandaal rond Marc Dutroux.

De hoofdcommissaris, die overigens niet onder arrest is geplaatst, is de directe chef van hoofdinspecteur Zicot die al eerder werd aangehouden wegens zijn banden met Dutroux.

Justitie van Neufchâteau, die onlangs een grootschalige huiszoeking hield bij de politie van Charleroi, verdenkt nu ook hoofdcommissaris Vanderhaegen van heling en schending van het beroepsgeheim. Vanderhaegen had tot dusver Zicot steeds in bescherming genomen.

Ernstige fouten  
justitie Charleroi  
in zedenzaak

Door onze correspondent NRC  
BRUSSEL, 23 SEPT. Niet alleen de Belgische rijkswacht, ook justitie in Charleroi heeft fouten gemaakt in het onderzoek naar de verdwenen meisjes. Dat blijkt uit gegevens in het rapport over het onderzoek, opgesteld door procureur-generaal Velu van het Hof van Cassatie, die dit weekende uitlekten in de media.

Minister van justitie De Clerck maakte vorige week al een deel van het rapport bekend. Naar nu blijkt heeft de rijkswacht in augustus vorig jaar, na de ontvoering van de meisjes Julie, Melissa, An en Eefje, het parket in Charleroi gevraagd een onderzoek te openen naar Marc Dutroux. Die is nu aangehouden als hoofdverdachte, maar het parket vond een onderzoek destijds niet nodig.

Ook blijkt dat het parket bezwarte informatie over Dutroux niet doorgaf aan het parket in Luik, dat het onderzoek leidde naar Julie en Melissa. Velu dringt er op aan geen sancties te nemen tegen magistraten van Charleroi maar alleen „bemerkingen” te maken. De magistraten zouden al sterk getraumatiseerd zijn door de schokkende gebeurtenissen. Ook voert Velu verzachtende omstandigheden aan, zoals het machtsvacuüm dat lange tijd bestond in Charleroi.

In het deel van het rapport dat minister De Clerck vorige week in de Kamer bekend maakte, stond dat de rijkswacht had geblunderd in het onderzoek. De rijkswacht reageerde dit weekende bijzonder fel. De vakbond van de rijkswacht dreigt gegevens bekend te maken die magistraten, parketten en hooggeplaatste personen in diskrediet zullen brengen. „In België wordt op grote schaal klassejustitie gepleegd”, aldus vakbondsvertegenwoordiger Paul van Keer. „U zou verbaasd zijn als u zag voor welke mensen de parketten bepaalde zaken ter zijde leggen. Zaken

van gewone mensen worden niet geseponneerd.”

Ook procureur Bourlet van Neufchâteau, die het onderzoek naar de verdwenen meisjes leidt, nam het dit weekende op voor de rijkswacht. De procureur gaat in tegen de opmerking van Velu dat Dutroux geen bescherming genoot binnen het parket van Charleroi. Bourlet is dit juist aan het onderzoeken en stelde daartoe vorige week een hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie van Charleroi in staat van beschuldiging. Eerder werd al een hoofdinspecteur van de gerechtelijk politie aangehouden in verband met de autozwendel rond Dutroux. „Dit dossier is hier in Neufchâteau in onderzoek en aan mij heeft men in elk geval niets gevraagd”, aldus Bourlet. „Velu zegt het tegenovergestelde van wat in mijn dossier staat.”

Binnen de Belgische regering bestaat onenigheid tussen socialist en christendemocraten over de rapporten naar het onderzoek. Louis Tobback, voorzitter van de Socialistische Partij, verwijt minister van justitie De Clerck (Christelijke Volkspartij) dat hij een deel van het rapport bekend maakte in het parlement. De regering zou afgesproken hebben het rapport niet bekend te maken. Vorige week stelde SP-minister van binnenlandse zaken Johan vande Lanotte al dat hij niet zal dulden dat de rijkswacht zondebok wordt. Tobback kondigde aan dat hij van de discussie een regeringszaak zal maken.

Ook over de toekomstige werking van justitie verschillen socialist en christendemocraten van mening. De SP wil één centraal parket, de CVP wil meer samenwerking tussen de 27 bestaande parketten. Volgens CVP-voorzitter Marc van Peel is er geen sprake van een regeringscrisis. Dat zou op dit moment ook niet opportuun zijn, aldus Van Peel, nu de regering op het punt staat de begroting voor volgend jaar af te ronden.

## porno-video

België verwacht dat binnenkort  
'de bom barst' in zaak-Dutroux

Door onze correspondent Jan Schils

NEUFCHÂTEAU - Eén van de speurders in de zedenzaak-Dutroux heeft gezegd dat op de in beslag genomen kinderporno-video's 'een bekend en niet onbelangrijk politicus' is te zien.

Dat is gisteren uitgelekt na het crisisberaad tussen procureur Bourlet, die in Neufchâteau met de de zaak-Dutroux is belast, en zijn naaste medewerkers. Gezegd werd dat binnenkort een 'belangrijke arrestatie' in Brussel kan worden verwacht. „Als dat gebeurt, barst de bom en België.”

De toch al scherpe bewaking van procureur Bourlet en onderzoeksrechter Connerotte in Neufchâteau is opgevoerd. Tientallen zwaar bewapende rijkswachters verliezen beide magistraten en hun gezinnen geen minuut meer uit het oog. Het besluit tot extra bewaking kwam nadat het tweetal nieuwe doodsb bedreigingen had ontvangen.

Die bedreigingen houden volgens de onderzoekers verband met het feit dat Bourlet, die enkele weken geleden verklaarde dat hij 'de onderste steen boven zou brengen als men hem liet begaan', nu tot de kern van de zaak-Dutroux begint door te stoten.

Op door justitie in beslag genomen porno-video's met minderjarige ontvoerde en vermiste meisjes zijn acht volwassenen herkend. Hun identiteit en woonplaats zijn bij het parket bekend.

De stijgende spanning in de zaak-Dutroux valt samen met een aanzwellend conflict in België tussen de rijkswacht en de parketmagistraten. De rijkswacht is gebelgd over het feit dat zij de schuld krijgt van alle blunders die in deze zaak zijn begaan, terwijl de parketmagistra-

ten in Luik en Charleroi worden wittewassen.

De vakbond van de rijkswacht zei: „Als men doorgaat ons te beschimpen en als enige zondebok te bestempelen, zal de rijkswacht niet nalaten haar tot nu toe geheim gehouden gegevens over bepaalde magistraten en parketten in de openbaarheid te brengen. Wat er dan zal gebeuren, zal lijken op een aardbeving.”

In het BRTN-programma 'De Zevende Dag' haalde rijkswacht-officier Paul Van Keer fel uit tegen justitie. „In België wordt op grote schaal klassejustitie gepleegd. U zou verbaasd zijn als u zag voor welke mensen de parketten bepaalde zaken ter zijde leggen. Zaken van gewone mensen worden niet geseponneerd.”

Hij zei over dossiers van belangrijke personen te beschikken die na ingrijpen van buitenaf terzijde zijn gelegd. „Op de dag dat politie en rijkswacht in België ongehinderd kunnen werken, zullen we niet één kaarsje branden, maar een heel vuurwerk afsteken.”

Herman de Croo, de leider van de liberale oppositie, zei dat Van Keer met zijn beschuldigingen 'een bom in werking heeft gesteld' die het vertrouwen van het publiek in de Belgische justitie, dat al zo geschokt is door de stuntelijke aanpak van de zedenzaak rond Marc Dutroux en de moord op de politicus André Cools, alleen maar verder zal ondermijnen.

Hij eiste dat Van Keer onverwijld bewijzen zou aanvoeren voor zijn 'insinuaties'.

Justitie negeerde  
waarschuwing van  
moeder Dutroux

Door onze correspondent NRC

BIRGIT DONKER  
BRUSSEL, 24 SEPT. De moeder van kinderonvoerder Marc Dutroux heeft vorig jaar een brief geschreven aan justitie waarin ze meldde dat haar zoon onder verdachte omstandigheden meisjes tussen de zestien en achttien ontving in een van zijn huizen. De brief kwam terecht bij justitie in Namen en werd niet doorgegeven aan het parket van Luik dat was belast met het onderzoek naar de verdwenen meisjes Julie en Melissa.

Jeanine Lauwens, die in 1989 brak met haar zoon toen deze werd opgepakt in verband met verkrachting van minderjarigen, schreef de brief naar aanleiding van klachten van de burens van het bewuste huis in Jemeppe-sur-Sambre. In dit huis had de grootmoeder van Dutroux gewoond en het was tegen de zin van zijn moeder in handen van haar zoon gekomen. De burens kloegen over rumoerige nachtelijke handel in autobanden. Ook merkten ze op dat meisjes verbleven in het huis waarvan de ramen met zwart plastic waren afgedekt. In een juridisch conflict over de woning stuurde Lauwens de brief met klachten naar justitie. Omdat Jemeppe-sur-Sam-

bre valt onder Namen, kwam de brief bij de Naamse autoriteiten terecht.

De spanning in de Belgische regering over de werking van politie en justitie lijkt wat geluwd. De leider van de Socialistische Partij (SP), Louis Tobback, dreigde dit weekende nog om een „regeringszaak” te maken van de meningsverschillen. Gisteren matigde hij zijn toon en verklaarde hij niet uit te zijn op een regeringscrisis. De meningsverschillen tussen SP en de Christelijke Volkspartij (CVP) blijven echter bestaan. De SP vindt dat minister van justitie Stefaan de Clerck (CVP) de rijkswacht te veel tot zondebok heeft gemaakt en is voorstander van een centraal geleid parket. De CVP ziet meer in de bestaande structuur van 27 autonome arrondissementen.

De procureur van Charleroi reageerde gistermiddag op de beschuldigingen dat zijn parket gegevens over Dutroux heeft verwaarloosd. Hij gaf toe dat hij justitie in Luik niet inlichtte over de beschuldigende informatie van de rijkswacht over Dutroux, maar verdedigde zich met het argument dat die gegevens op dat moment ook niet belangrijk leken en dat de rijkswacht de be-

Door onze correspondent NRC  
BRUSSEL, 25 SEPT. Procureur Bourlet van Neufchâteau, die het onderzoek leidt naar de bende rond kinderonvoerder Marc Dutroux, is gisteren op het matje geroepen door de Luikse procureur-generaal Thily. Over de inhoud van het ruim twee uur durende onderhoud werden geen uitspraken gedaan.

Vermoed wordt dat Bourlet op de vingers is getikt wegens een interview waarin hij kritiek leverde op twee rapporten over het onderzoek naar de verdwenen meisjes, die werden opgesteld door Thily en door oud-procureur Velu van het Hof van Cassatie. Uit die rapporten blijkt dat vooral de rijkswacht grote fouten zou hebben gemaakt. Bourlet nam in het interview de rijkswacht in bescherming.

Minister De Clerck van Justitie wil voorlopig geen reactie geven. Eerder deze week verklaarde hij nog „geen enkel probleem” te hebben met wat Bourlet in het interview had gezegd. In de Belgische media wordt verontwaardigd gereageerd op de vermoedelijke berisping van Bourlet, die bij het publiek juist veel vertrouwen geniet omdat hij resultaten boekt in het onderzoek naar de verdwenen meisjes. Het parket van Neufchâteau heeft

overigens al jaren een slechte verhouding met het parket van Luik. In 1994 werd een onderzoek naar aandelenzwende die mogelijk verband houdt met de moord op de Luikse socialist André Cools, van Neufchâteau overgeheveld naar Luik.

Hoofdverdachte Marc Dutroux is gisteren officieel in beschuldiging gesteld voor de moord op zijn hand-langer Bernard Weinstein. Dutroux had een maand geleden al toegegeven dat hij Weinstein had vermoord en levend begraven. Mogelijk was Weinstein een tipgever van justitie en vermoorde Dutroux hem uit wraak. In de gevangenis van Aarlen, waar Dutroux zit opgesloten, wordt gewerkt aan een speciale cel met onder meer gecapitonneerde wanden, die moet voorkomen dat de kinderonvoerder zelfmoord pleegt. Volgens zijn advocaat staat Dutroux aan de rand van een depressie.

In Noord-Frankrijk is een man aangehouden die mogelijk te maken heeft met de ontvoering vorige week van twee meisjes uit het Waalse Bouillon. De meisjes, van dertien en vijftien jaar, verklaarden dat ze in een auto werden geleurd en daarna zijn verdoofd. Ze zouden nog dezelfde nacht slapend zijn achtergelaten langs de weg.

Nieuwe arrestatie  
in affaire-Dutroux

Van onze correspondent

BRUSSEL VK 25/9

De justitie in Neufchâteau heeft dinsdag Marleen De Cokere, de vriendin van Michel Nihoul, gearresteerd. De 40-jarige vrouw zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering van Julie en Melissa. Bovendien wordt zij verdacht van handel in drugs.

De Brusselaar Michel Nihoul zit al in voorarrest, omdat hij de kompaan zou zijn geweest van Marc Dutroux. Volgens Belgische persberichten zou hij de opdrachtgever zijn geweest van Dutroux voor de handel in meisjes.

De justitie in Neufchâteau is intussen ook het onderzoek naar de verdwijning van de negenjarige Loubna Aïssa uit de Brusselse gemeente Elsene toevertrouwd. De ouders van het meisje hebben het vermoeden dat Michel Nihoul betrokken is geweest bij haar ontvoering.

schuldigheden niet kon hardmaken. „We leefden in een andere tijd dan nu”, aldus procureur Thierry Marchandise. „Nu weten we wie Dutroux is.” De politie-orlog woedt intussen voort. De gerechtelijke politie beschuldigde gisteren de rijkswacht ervan een 'staat binnen de staat' na te streven. Een parallel onderzoek naar Dutroux en het achterhouden van informatie duidt daar op, aldus de gerechtelijke politie.

Door PASCALE THEWISSEN

Op eerste kerstdag vorig jaar overleed zijn vader. Paul Marchal stond aan het fornuis toen zijn moeder huilend belde. „Ze zouden komen eten, die avond. Ik dacht dat ze wilde vragen of ze wat eerder konden komen.”

De heldere stem die dertig aaneengekomen minuten verslag heeft gedaan van een wanhopig jaar, stopt.

Paul Marchal - 43 jaar, huisvader en leraar - heet een koele klikker te zijn. Hij is nooit te beroerd om voor de camera te verschijnen en nooit verleegen om een aardige of gepeperde uitspraak. Deze grauwe herfstachtige ochtend lijkt het hem niet veel anders te vergaan. Vlot doet hij zijn verhaal; over de verdwijning van zijn zeventienjarige dochter An, het klungelige politie-onderzoek en de gruwelijke ontdekking, bijna vier weken geleden van haar stoffelijk overschot in een vervallen loods in Jumet, een voorstad van het Waalse Charleroi.

Marchals blik verraadt geen emotie. „Ik heb geleerd om mijn gevoelens aan de kant te schuiven. Ik had er het afgelopen jaar geen tijd voor. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen gevoel heb”, zal hij later met verheven stem zeggen.

De dood van zijn vader heeft hij dan al uitvoerig besproken. De tranen zijn bedwongen. Grootvader Marchal overleed op eerste kerstdag. In de kerk, tijdens de mis. Over de doodsoorzaak bestaat voor Paul Marchal geen enkele twijfel. De opa van An stierf aan een gebroken hart. Enkele dagen na de begrafenis vond Paul de agenda van zijn vader. Sinds de verdwijning van An was er geen dag voorbij gegaan die hij niet had afgesloten met het schrijven van de woorden „Niets van An”.

Ans opa miste zijn kleindochter verschrikkelijk. Maar het verdriet van zijn vader ontging Paul Marchal. Hij had het te druk. Elk moment van de dag werd opgeslorpt door de zoektocht naar zijn oudste dochter.

An Marchal verdween in de nacht van 22 op 23 augustus 1995 samen met haar twee jaar oudere vriendin Eefje Lambrecks. Ze was voor het eerst zonder haar ouders op vakantie. An vertrok samen met zes vrienden van de toneelclub, na moeilijke discussies thuis. Paul wilde haar niet laten gaan. Maar An's moeder Betty zei: „Kom op, ze is bijna achttien”. Uiteindelijk ging Paul overstap. Maar vóór het vertrek wilde hij wel de jongens en meisjes ontmoeten die met An mee zouden reizen.

Op maandagavond bezochten de leden van de toneelclub Harlekijn (Ans reisgenoten) huize Marchal. Het was de eerste kennismaking voor Betty en Paul met Eefje. Die vrijdag daaropvolgend, bij het station, vingen ze

een laatste glimp op van het 19-jarige meisje dat vier dagen later, net als hun eigen dochter, spoorloos verdween.

De nachtmerrie begon. In een mum van tijd verloor Paul Marchal de twaalf kilo's die hij anderhalf jaar eerder was aangekomen. Tot dan had hij veertig sigaretten per dag gerookt. Een gewoonte die zijn oudste doch-

Heel België huilde toen de lijken van An en Eefje werden gevonden.

De vader van An, Paul Marchal, stond echter schijnbaar onbewogen de internationale pers te woord en klaagde de verantwoordelijke autoriteiten aan. Na enkele weken bezinning een gesprek over zijn gevoelens. **GELD 20-9**

ter verafschuwde. Het was één van de redenen waarom hij besloot te stoppen.

Marchal raakte geobsedeerd door de zoektocht naar zijn dochter. Zijn drie andere kinderen zeiden op een gegeven moment: „Pa, wij zijn er ook nog.” Hij slaat zijn ogen neer, als wil hij zijn schaamte verbergen. „Ik heb toen gezegd: 'Oké. Ik zal meer tijd aan jullie besteden en minder opgaan in mijn speurtocht naar An en Eefje'. Maar dat wilden ze ook niet. Integendeel: ze wilden meehelpen zoeken.” Marchal klampte zich vast aan elk sprankje hoop, was er tot op het laatst van overtuigd dat zijn dochter nog leefde. Hij werd in die overtuiging gesterkt door Michèl Bourlet, de procureur des konings in Neufchâteau die na de arrestatie van hoofdverdachte Marc Dutroux het onderzoek naar de verdwijning van An en Eefje leidde.

Bourlet liet de ouders van An een videofilm zien waarop hij dacht hun dochter te herkennen. De beeldkwaliteit was slecht en ook Betty en Paul Marchal dachten dat het om An ging. Pas nadat haar lichaam was opgegra-

ven, hoorden zij dat het een ander meisje betrof.

Marchal knoopte banden aan met de ouders van andere vermiste en vermoorde kinderen, zoals de vader en moeder van Julie en Melissa, de twee Luikse meisjes die eveneens slachtoffer werden van Dutroux. Ze vonden elkaar in hun kritiek op het gerechtelijke apparaat, dat zoveel steken liet vallen in het onderzoek naar de activiteiten van Dutroux.

Hij sloot vriendschap met de vriend van An, die hij voor de verdwijning van zijn dochter nooit had ontmoet. „Ze had me beloofd dat ze me aan hem zou voorstellen, maar kreeg er nooit de kans voor.” De jongen nam uiteindelijk het initiatief voor de ontmoeting. „Nachtenlang hebben we met elkaar gepraat. Voor mij was hij een deel van An. Ik projecteerde mijn liefde voor haar op hem. Zij hield immers van hem. Ik denk dat het voor hem wel eens moeilijk was. Ik ging heel ver in mijn gevoelens, was bijvoorbeeld heel bang dat hij een nieuwe relatie zou aanknopen en An zou vergeten.”

In de weken na de verdwijning van twee Hasseltse meisjes verwierf Marchal in recordtempo de status van 'bekende Belg'. Waar de vader van Eefje Lambrecks er het zwijgen toe deed, zocht Marchal de publiciteit op. Geen kans liet hij onbenut om voor de camera te verschijnen.

„Ik had de media nodig. Zij konden me helpen in mijn zoektocht naar mijn vermiste dochter. Vergis je niet: ik gehiet van geen enkel interview. Maar ik doe het, omdat ik het nodig acht. Ook nu nog, nu An en Eefje terecht zijn. Want er zijn nog meer vermiste kinderen. En aandacht voor het misbruik en uitbuiten van kinderen kan er wat mij betreft nooit genoeg zijn.”

Marchal oogste met zijn optreden bewondering, maar ook onbegrip en afkeer. De vader van Eefje verweet hem publiciteitsgeil te zijn. De relatie tussen beide mannen is sindsdien grondig verstoord. Zelfs de vondst van de levenloze lichamen van hun kinderen kon hen niet dichterbij elkaar brengen. An en Eefje werden apart begraven.

De kritiek doet Marchal weinig. Hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Nee, hij slaapt er geen minuut minder om. Hij doet sinds augustus vorig jaar sowieso geen oog meer dicht. Er zijn dagen dat hij snakt naar een sigaret. „Ik heb altijd gezegd: als An dood is, begin ik weer. Ik heb besloten daar vanaf te zien uit respect voor An. Maar als ik straks instort, weet ik niet wat ik doe. Echt niet”, zegt hij zacht, zijn ogen gericht op een anderhalve meter hoge foto van An en Eefje die op de schoorsteen-

mantel is geposteerd.

De hele woonkamer is behangen met foto's van An en Eefje. Naast de zitbank staan dozen hoog opgestapeld: brieven, steunbetuigingen, aanvragen voor een doodsprentje van An en zelfs boeken en cd's die onbekenden hebben opgestuurd om het gezin Marchal weer enigszins op te vrolijken. De ouders van An lezen en beluisteren het allemaal. „Het doet me goed. Weet je, we hebben enorm veel steun ondervonden. Van familieleden, van vrienden maar ook van volslagen onbekenden.”

Zelfs voor de man die zich meteen na de verdwijning van An in Hasselt meldde als zijnde vertegenwoordiger van een steunfonds, heeft Marchal een vriendelijk woord. „Hij was een oplichter die zich verrijkte over de rug van An en Eefje. Maar in die eerste dagen heb ik veel steun aan hem gehad.” Minder positief is Marchal over de Waalse televisiezender RTBF die schokkende beelden uitzond van de opgravingen in Jumet. „Ongehoord en ongepast”, luidt het oordeel. De vader van An riep de media nadien op geen verhalen te publiceren over hetgeen de meisjes in de dagen tussen hun kidnapping en hun dood hebben moeten doorstaan. „An en Eefje zijn oneerbiedig behandeld en gestorven. Laten we hen in elk geval eervol herdenken”, zegt hij fel.

Over Marc Dutroux is hij kort: „Ik kan de woede die ik voel voor deze man niet in woorden uitdrukken. Ik kan hem alleen maar proberen te onderdrukken.” Dat zijn dochter terecht is, is een pak van zijn hart. De onzekerheid was erger. Voor Paul Marchal geldt dat hij moet proberen om weer een normaal gezinsleven op te bouwen. Maar de mediahype rond zijn persoonsje duurt nog even voort. Verzoeken om interviews stromen binnen uit alle delen van de wereld: van Canada tot Japan. Marchal wil licht ze allemaal in. „Ik probeer het weekend vrij te houden voor mijn kinderen.”

Speciale aandacht besteedt Marchal aan zijn moeder. „Ze heeft genoeg te verwerken gekregen het afgelopen jaar. Ik heb altijd gedacht dat zij van mijn ouders de zwakste was. Ik heb ongelijk gekregen, maar er zijn momenten waarop ik me afvraag: hoe moet het nu met haar?”

Dan stapt Betty Marchal de woonkamer binnen. Ze zet een broodje neer voor haar man. Hij moet een hapje eten voordat de verslaggevers van een Engels televisiestation dadelijk aankloppen. Als Marchal naar de deuropening loopt, gaan zijn ogen onwillekeurig over de bloemen die het grasveldje voor zijn woning bedekken. Ze liggen er al bijna vier weken. Het echtpaar heeft het niet over het hart kunnen krijgen om ze op te ruimen.

## Betoging ten gunste van rechter

Door onze correspondent **NAC**  
BRUSSEL, 30 SEPT. Zo'n duizenden mensen hebben gisteren in Antwerpen betoogd voor procureur Michel Bourlet en onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van Neufchâteau, die zijn belast met het onderzoek naar kinderontvoerder Marc Dutroux. De demonstranten vrezden dat het onderzoek wordt onttrokken aan de magistraten die in de publieke opinie veel vertrouwen genieten.

De advocaat van Dutroux heeft bij het Hof van Cassatie een verzoek ingediend om Connerotte van het onderzoek te halen, omdat hij als eregast aanwezig was op een feestje voor twee bevrijde meisjes en daarmee blijk gaf van partijdigheid. Volgens Vice-premier Elio di Rupo genieten Bourlet en Connerotte het volledige vertrouwen van de Belgische regering.

Als het Hof de advocaat van Dutroux gelijk geeft, moet het onderzoek naar een ander gerechtelijk arrondissement worden overgeheveld. Behalve de demonstratie in Antwerpen, wendden mensen zich ook tot de media om te pleiten voor de twee magistraten uit Neufchâteau. De redactie van *Le Soir* werd dit weekende overspoeld met vertrouwde telefoontjes.

Eén van de vier verdachten in de zaak Dutroux die vrijdagavond werden vrijgelaten, Claude Thirault, heeft verklaard dat hij de rijkswacht twee dagen na de verdwijning vorig jaar van de achtjarige meisjes Julie en Mélissa heeft gezegd: „Ga eens bij Marc Dutroux kijken.” De rijkswacht zou niets met deze tip hebben gedaan. Thirault zegt de rijkswacht al in 1993 te hebben getipt over ontvoeringsplannen van Dutroux en over de geheime cellen die hij bouwde.

Volgens het persbureau Belga zegt de rijkswacht van Charleroi dat de verklaringen van Thirault niet in de archieven zitten. Dat zou kunnen betekenen dat eens te meer aanwijzingen in de zaak-Dutroux zijn genegeerd. Thirault, in augustus aangehouden op verdenking van bendevoorming, werd afgelopen vrijdag vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Ook politie-inspecteur Georges Zicot kwam vrijdag vrij. Tegen hem zouden voldoende aanwijzingen zijn, maar de voorwaarden voor voorhechtenis waren verstrekt.

Dardenne en Laetitia Delhez werden daaruit op 13 augustus levend bevrijd. Dutroux en Charbonnier kennen elkaar uit de gevangenis. **NWVN 20-9**

## Video voedde hoop dat An Marchal nog leefde

Geld. 28/9

Door PASCALE THEWISSEN

HASSELLT - De vader van het vermiste Hasseltse meisje An Marchal - slachtoffer in de zaak-Dutroux - was er tot op het laatste moment van overtuigd dat hij zijn dochter levend terug zou vinden. Hij werd in die hoop gesterkt door een videofilm, die de procureur des konings in Neufchâteau hem enkele dagen voor de vondst van de stoffelijke resten van An liet zien. Zowel de procureur als de ouders van An

dachten het Hasseltse meisje te herkennen. Paul Marchal zegt dat in een interview met deze krant. Om wat voor film het ging, wil hij niet kwijt. Pas nadat het lichaam van zijn dochter was opgegraven, kreeg Marchal van procureur des konings Michèl Bourlet - de man die het onderzoek naar de zaak-Dutroux leidt - te horen dat het meisje op de videoband iemand anders was. De stoffelijke resten van An Marchal werden bijna vier weken ge-

leden opgegraven bij de woning van een handlanger van Marc Dutroux, hoofdverdachte in het geruchtmakende Belgische zedendrama. In de loods in Jumet, een voorstad van Charleroi, werd ook het stoffelijk overschot gevonden van Eefje Lambrecks, de 19-jarige vriendin van An. De twee meisjes waren ruim een jaar eerder spoorloos verdwenen tijdens een vakantie aan de Belgische kust. Een week voor de vondst van de

lichamen van An en Eefje doken in de Belgische media al berichten op dat de meisjes dood zouden zijn. Bourlet reageerde furieus en eiste van de journalisten dat ze enig respect zouden tonen voor de ouders van de verdwenen meisjes. Uit het verhaal van Marchal blijkt dat ook de procureur op dat moment nog in de veronderstelling was dat An wellicht nog leefde.

Lees ook **DE BIJLAGE**

BRUSSEL, 28 SEPT. De raadkamer van Neufchâteau heeft gisteravond de vrijlating bevolen van vier verdachten in de zaak rond kinderontvoerder Marc Dutroux. **NAC**

Het gaat om de vorige maand aangehouden hoofdinspecteur van de gerechtelijke politie Georges Zicot, de deze week aangehouden vriendin van hoofdverdachte Jean-Michel Nihoul, een garagehouder en een kennis van Dutroux. Volgens de Franstalige televisiezender RTBF heeft het parket geen beroep aangetekend tegen de vrijlating van Zicot.

Zicot werd op 25 augustus aange-

houden in verband met de auto-zwandel van Dutroux. Hij zou Dutroux hebben geholpen bij autodiefstal en verzekeringsfraude. Vorige week werd ook Zicot's chef in staat van beschuldiging gesteld wegens heling en schending van het beroepsgeheim. Deze hoofdcommissaris nam Zicot steeds in bescherming. Hij zei dat zijn hoofdinspecteur

## 'Dutroux-cel' in Trazegnies

BRUSSEL - De gerechtelijke politie van Nijvel heeft gisteren in een woning van een crimineel eenzelfde type onderaardse cel ontdekt als waarin Dutroux ontvoerde meisjes opsloot. Het huis in Trazegnies, eigendom van Patrice Charbonnier, had de

teur het slachtoffer was geworden van de zogeheten *guerre des flics* (politie-oorlog), de concurrentiestrijd tussen de drie Belgische politiediensten.

Bij huiszoekingen in het Henegouwse Trazegnies is een kelder gevonden die veel lijkt op de schuilplaats in het 'gruwelhuis' in Marcienne waar Dutroux ontvoerde meisjes verborgen hield. De kelder is ontdekt in het huis van een man die eerder deze maand werd aangehouden in verband met een overval in juni op een geldtransportwagen. De man zou geen onbekende zijn van Dutroux; ze zouden elkaar hebben leren kennen in de gevangenis. België werd het afgelopen anderhalf jaar geteisterd door een serie brute overvallen op geldtransporten.

aandacht getrokken van agenten omdat de buitenmuren zijn uitgerust met camera's. De cel ziet eruit als de kerker in Marcienne, waar Dutroux meisjes gevangen hield. Sabine

O.a. hoofdinspecteur Zicot  
**België: vier verdachten in zedenzaak vrij**

# Je bent advocaat of je bent het niet

Didier de Quévy weigert de van kindermoord verdachte Marc Dutroux te verdedigen omdat hij dat zijn dochter niet zou kunnen uitleggen. Zij is in de leeftijd van de vermoorde Julie en Mélissa. Vijf Nederlandse strafpleiters over het dilemma een verdachte wel of niet te verdedigen en het effect op hun privéleven geen tol geëist', zegt G. Spong. 'Dat is een compliment voor mijn vrienden.'

door Steffie Kouters

**VK**  
E AMSTERDAMSE strafpleiter Gabriël Meijers heeft één keer een zaak geweigerd. Tijdens de piketdienst kreeg hij een racist toegewezen die verdacht werd van een gewelddadig delict. 'Ik kan niks met mensen die van me vragen uit volle overtuiging voor een rechtbank te vertellen dat Surinamers worden voortgetrokken en dat Turken eerder een mes trekken dan Nederlanders. Die standpunten kan, en wil ik om emotionele redenen niet verdedigen. Dat heeft misschien met mijn eigen achtergrond te maken.'

'Los daarvan kon ik niet communiceren met die man. Hij had ook geen vertrouwen in mij. Ik kon niet tot hem doordringen. Ik kan me niet voorstellen welke verdediging ik had moeten voeren. Dus had ik hem nooit voor de volle honderd procent kunnen verdedigen. Ik heb hem aan een andere advocaat geholpen.'

Maar Meijers vindt het een 'absolute schande' dat de vroegere advocaat van Dutroux, hoofdverdachte in de Belgische zedenzaak, heeft geweigerd zijn oude cliënt te verdedigen en daarover verslag heeft gedaan aan de media. De advocaat, Didier de Quévy zei: 'Ik heb een dochtertje in de leeftijd van de vermoorde meisjes Julie en Mélissa. Ze is erg aangedaan door de krantenberichten en ik geloof niet dat ze het zou kunnen begrijpen als haar vader deze man zou verdedigen.'

En, zei De Quévy na een onderhoud met Dutroux: 'Hij zegt dat hij ziek is en wroeging heeft, maar hij realiseert zich de reikwijdte van de door hem gepleegde feiten niet.' Meijers: 'Daarmee zeg je in wezen tegen de media: de man heeft het gedaan. Deze schending van vertrouwen van een cliënt is een reden om De Quévy uit zijn beroepsorganisatie te zetten. En het argument dat hij zelf kinderen heeft is miserabel. Dan zou niemand de advocaat van een verdachte van een moord op een oude vrouw kunnen zijn. Iedereen heeft wel een grootmoeder.'

Meijers heeft zelf kinderen, maar zou de zaak-Dutroux op zich nemen: 'Is het bewijs rechtmatig verkregen? Krijgt die man in België nog een eerlijk proces van een onpartijdige rechter? Ik hoop dat hij een advocaat kan vinden. Want het is zwaar: een verdediging voeren tegen de volkswede in. Dit is een heel extreem geval, maar je hebt er in strafzaken altijd mee te maken. En dan de feiten die je op je bureau krijgt. De politiefoto's, de video's van lijkschouwingen. Dat zijn de heel gruwelijke kanten van sommige strafzaken.'

Het enige argument tegen het aannemen van de zaak zou voor Meijers de volkswede zijn die zich tegen zijn gezin zou kunnen richten. 'In België heerst een lynchstemming. Dutroux zit veilig in de gevangenis, maar mijn familie zou ik blootstellen aan gevaar.'

Bij de Nederlandse Orde van Advocaten is niet bekend hoeveel zaken jaarlijks worden teruggegeven door advocaten die er tijdens de piketdienst 'toevallig' mee te maken kregen. 'Het wordt niet geregistreerd, waarschijnlijk omdat het meevalt', zegt algemeen secretaris F. Heemskerk van de Orde. Maar in Nederland zijn er advocaten die bijvoorbeeld principieel weigeren opiumzaken of verkrachtingszaken op zich te nemen. Heemskerk: 'Als je te geëmotioneerd bent over een zaak is het niet goed die te doen. Maar je moet oppassen te vaak te weigeren. Iedere verdachte heeft recht op bijstand.'

Berucht strafpleiter G. Spong kreeg nagenoeg heel Nederland over zich heen toen hij namens een man optrad die probeerde een omgangsregeling te krijgen met een

kind dat hij bij zijn eigen dochter had verwekt.

'Hoe bepaal je de ernst van een delict?' zegt Spong. 'Wel een roofovervaller verdedigen die door het stelen van hun AOW ouden van dagen aan de rand van de afgrond heeft gebracht en een verkrachter niet?'

'Je bent advocaat of je bent het niet. Ben je advocaat, dan dien je te beseffen dat je iedereen in beginsel rechtsbijstand dient te verlenen. Het verdedigen van Dutroux is een uiterst nobele aangelegenheid. Omstandigheden kunnen een bepaald licht op een persoon werpen en dat is voor de strafmaat van groot belang. Iedereen roept nu over het "beestmens" en "de moordenaar" Dutroux, maar was het niet zijn vrouw die de kinderen de gewenste verzorging onthield, waardoor ze stierven? Aan gegevens, die in juridisch opzicht heel belangrijk zijn, wordt geen aandacht meer besteed.'

Spong vindt het argument van De Quévy dat hij zelf een dochter heeft flauwekul. 'Dan kun je ook redeneren in de trant: ik verdedig nu geen moordenaar, want hij zou de volgende keer wel eens op mij kunnen schieten. Het is ook hoogst onprofessioneel als een advocaat zijn persoonlijke belevingswereld zo op de voorgrond laat treden. En zo bezien is het een wijs besluit dat De Quévy de zaak-Dutroux heeft teruggegeven.'

Zijn kantoor heeft één keer een zaak om andere dan praktische redenen geweigerd. Het Haagse kantoor Wladimiroff & Spong wilde geen bijstand verlenen aan het 'regime-Bouterse'. Spong: 'Ik ben persoonlijk een keer benadeeld door dat regime, toen ik in december 1981 in Suriname werd gearresteerd. Ik was daar om als raadsman bijstand te verlenen aan tegencouplagers die voor een krijgsraad te

recht moesten staan. Ik ben dus zelf slachtoffer geweest. En een slachtoffer kan zijn dader niet bijstaan. Dat is de enige grens die trek.'

Iedere strafpleiter moet zich op partijen en bruiloften verdedigen voor het vak dat hij uitoefent, zeker als er afschuw wekkende zaken spelen. Meijers: 'Dan krijg je weer te horen dat je op "maatschappelijk schadelijke wijze" bezig bent, door "mensen die het eigenlijk gedaan hebben" maar "vrij te pleiten".'

Spong kan de vrienden c. q. vriendinnen die hij heeft verloren door zijn vak 'gelukkig op de vingers van een hand' tellen. Het heeft hem wel een verhouding gekost. Zijn toenmalige partner had er moeite mee: hoe kun je die moordenaars en verkrachters verdedigen? Spong: 'Dat was voor mij het signaal om te zeggen: ik ben bij jou niet aan het goede adres. Maar op zo'n enkel geval na heeft mijn werk in mijn privéleven niet echt zijn tol geëist. Wat een compliment is voor de mensen met wie ik omga. Die ik overigens zeer zorgvuldig uitkiez.'

Persoonlijke emoties mogen nooit invloed uitoefenen op de verdediging die een advocaat voert, vindt Spong. Hij noemt het bekende voorbeeld: als een advocaat een vormfout ontdekt, waardoor een kinderverkrachter op vrije voeten kan komen, moet hij daarvan gebruikmaken en zich nimmer laten afsleiden door de gedachte dat daardoor een gevaarlijke man op vrije voeten komt. 'Nu kom ik weer aan mei de bekende taal over onze rechtsstaat, maar de zuiverheid van een strafproces is belangrijker dan de enkeling die ten onrechte vrij

komt.'

Zijn Rotterdamse collega Ch. van den Puttelaar, die tevens plaatsvervangend raadsheer is voor het Haagse Gerechtshof, is zelf moeder van drie jonge kinderen, maar verdedigt bijvoorbeeld incestplegers. 'Daarmee heb ik nooit problemen gehad. Wat niet wil zeggen dat dat nooit zal komen, en wat ook niet wil zeggen dat het me koud laat: het is soms zo verschrikkelijk, wat je ziet.'

Ze noemt het verstandig dat De Quévy Dutroux niet langer verdedigt. 'Je moet zo'n zaak in gemoede kunnen doen. Dat vereist spankracht. Je moet een kanjer zijn. Hoe erger de zaak, hoe beter de verdediging moet zijn. Juist in gevallen waarvan je denkt: dit is zo erg, het maakt niet meer uit welke verdediging je doet. Want juist als die verdediging slechts marginaal kan zijn, moeten we op de rechtsregels letten. Dat is nu nét de garantie van de rechtsstaat.'

Van den Puttelaar heeft nog nooit een strafzaak geweigerd. Ze verdedigde de Delftse schutter, die veroordeeld is voor het doodschieten van zes mensen in café 't Koetsiertje in 1983. 'Dat was ook zo'n geval van: blij dat ik geen piket heb'. Later nam ze de zaak over, omdat degene die wel piket deed, een eenmanskantoor had en de zaak niet aankon. 'Ik heb er zo aan moeten trekken dat die schutter zijn recht kreeg. Maar iemand mag niet veroordeeld worden nog voor hij terechtstaat.'

## Vormfout VK 19-9

Wanneer een advocaat een kinderverkrachter vrij krijgt op basis van vormfouten, is er fundamenteel iets mis met onze rechtspraak, aldus meneer of mevrouw Bouman (Geachte Redactie, 17 september).

Een advocaat behartigt de belangen van zijn cliënt en niet die van de samenleving. Hij dient dit naar behoren te doen. Hij is daartoe zelfs verplicht. Hij mag dan ook niet aan vormfouten voorbijgaan. Zelfs als dit betekent dat een (vermeende) kinderverkrachter op basis hiervan vrijgelaten moet worden.

Toepassing van het strafrecht kan diep ingrijpen in de rechten van de burger. Om machtsmisbruik en willekeur door de overheid bij toepassing ervan te voorkomen, dient het strafrecht nauwkeurig omschreven te zijn. Dit gebeurt door de wetgever.

Zo weet de burger precies waar hij aan toe is. Om rechtsonzekerheid te voorkomen mag de rechter het strafrecht niet naar eigen inzicht uitleggen en toepassen. Als het strafrecht herstel van een vormfout niet mogelijk maakt, is dat een fout van de wetgever en niet van de rechter. Het is de rechter die dient te voorkomen dat onze rechtsstaat afglijdt naar een politiestaat. Dat gebiedt de rechtszekerheid. Tenslotte een van de pijlers van onze democratie.

AMSTERDAM Joost Schrieken

## Advocaat VK 16-9

'Je bent een advocaat of je bent het niet', aldus strafpleiter G. Spong in de Volkskrant van 4 september. Het staat een advocaat vrij een zaak te weigeren. Zeker als blijkt dat de verdachte binnen enkele jaren na zijn vorige veroordeling, vervoegd in vrijheid gesteld, een nog weerzinwekkender vergrijp pleegt. Het lijkt mij niet zo vreemd dat een advocaat, zoals de verdediger van Marc Dutroux, niet staat te springen om deze verdachte te verdedigen.

Als een advocaat meent dat de rechtspraak gediend is met het vrijlaten van criminelen op basis van vormfouten, dan klopt zijn interpretatie van de wet niet, of er is iets fundamenteel mis met de rechtspraak. Een mensenleven moet zwaarder wegen dan 'de zuiverheid van een strafproces'.

De rechtspraak heeft als hoogste doel bescherming van de samenleving als geheel en alle personen daarin afzonderlijk. De basis van elke rechtstaat ligt in het vertrouwen dat het volk aan de rechtspraak verleent, zonder dit vertrouwen is de wet slechts een holle letter.

Een kinderverkrachter hoort thuis in een gevangenis of kliniek, niet op straat. Dit is ook in het belang van de dader en dat was, dacht ik, wat een advocaat dient te behartigen.

ROTTERDAM M. Bouman

De primaire taak voor de volgende advocaat van Dutroux is te voorkomen dat hij alle zonden van België op zijn nek krijgt.'

Ze begrijpt de beweegredenen van De Quévy om zijn vroegere cliënt niet meer bij te staan. 'Als je zegt: het is een schande die zaak terug te geven, misken je naar mijn idee de bijzondere emoties die deze unieke zaak teweeg brengt. Net zoals een arts verschillende emoties kan hebben bij de lijkschouwing van een kinderlijkje of die van een doodgevroren zwerver. Een arts moet goed kunnen blijven kijken, net als een advocaat, tegen alle tegenwinden in.'

Ook de Haagse advocaat J. Duijnste, die begin jaren tachtig voor de rechtbank 'Koois H.' verdedigde, een man die veroordeeld is wegens de moord op drie meisjes, vindt dat het De Quévy vrijstaat te weigeren zijn oude cliënt te verdedigen.

'Als een zaak je te dichtbij komt is het niet meer dan fair ten opzichte van je cliënt dat je weigert. Al heb je voor dit vak gekozen, een advocaat weet niet, altijd wat er op hem afkomt.'

Duijnste stond op een achternamiddag zijn plaatsje te vegen toen de politie kwam: meneer H. heeft naar u gevraagd. Toen leek het nog om één meisje te gaan. 'Het is maar de vraag hoe goed het is voor je kantoor als je zo'n zaak doet. Want veel van je eigen cliënten denken toch: wil ik wel een advocaat die zich met zulke zaken bezighoudt?'

Hij heeft nog nooit een zaak om morele reden geweigerd. 'Maar bij mijn vorige kantoor is een keer brand gesticht. Toen ik die zwart geblakerde muren zag, kon ik wel janken. De verdachte van die daad had ik dus nooit mogen verdedigen. Daar was ik persoonlijk bij betrokken.'

Als advocaat moet je klinisch te werk gaan, vindt Duijnste. Net als Spong meent hij dat als een verdachte van kinderverkrachtingen door een procedurele fout weer vrij kan en wil komen, het aan zijn advocaat is dat te bewerkstelligen. 'Daarvoor ben je ingehuurd. De regels van onze rechtsstaat hebben we met zijn allen bedacht om te zorgen dat alles ordentelijk verloopt. Advocaten krijgen deze kwestie altijd voor de voeten geworpen, maar het zijn niet de advocaten die de fouten maken. Die worden gemaakt door de politie, het Openbaar Ministerie, het administratief apparaat. Vervolgende instanties moeten zeer zorgvuldig te werk gaan. Waar geen verf is, kan een schilder niet schilderen.'

M. Moszkowicz, de 'nestor' van het Nederlandse strafrecht, vindt dat een advocaat zich niets moet aantrekken van de publieke opinie. 'Je verdedigt niet de daad, maar de verdachte van die daad. Ik praat altijd met mijn vrouw en kinderen over mijn zaken, maar beslis zelf wat ik doe. Je hebt een monopolie: in een strafzaak moet de verdachte een advocaat hebben, anders kan hij niet worden berecht. En ik doe een zaak steeds, behalve als ik vind dat ik in een zaak geen goed advocaat kan zijn. Daarom heb ik geweigerd oorlogsmisdadigers te verdedigen. 'Het gaat er niet om of je als advocaat een verdachte sympathiek of onsympathiek vindt. Een chirurg moet zijn patiënt ook opsnijden, ongeacht welke gevoelens hij koestert. Maar een chirurg moet niet zijn eigen vrouw gaan opereren, als hij tenminste van haar houdt. Dan is hij te geëmotioneerd, dan krijgt hij trilende handen.'

'Ik zou de zaak-Dutroux wel doen, en er geen moeite mee hebben. Dan ben ik in overdrachtelijke zin net die chirurg. Het groene laken gaat over het lichaam, ik snij er een stuk uit en opereer.'

# Marc Dutroux Een meester voor het monster

heeft eindelijk een advocaat

Van onze correspondent  
BRUSSEL

Marc Dutroux heeft eindelijk een advocaat. De Luikse raadsman Julien Pierre is vrijdag door justitie in Luik aangesteld om de verdediging op zich te nemen van het 'monster van Charleroi'.

De 42-jarige Pierre wordt door collega's omschreven als een zeer kundig strafpleiter die zijn sporen heeft verdiend in diverse grote en vooral moeilijke rechtszaken. Volgens hen handelt hij vooral vanuit de overtuiging dat in een democratie ieder mens recht heeft op verdediging.

Pierre heeft al eerder zware zedendelicten gedaan. Enkele jaren geleden verdedigde hij een man die een jong meisje had verkracht en vermoord.

De advocaat van Dutroux is van socialistische huize: hij was enige tijd secretaris van de Luikse afdeling van de Parti Socialiste. Ondanks zijn linkse sympathieën deinsde hij er nooit voor terug ook de verdediging van extreem-rechtse militanten op zich te nemen.

Het heeft ruim drie weken gequard voordat Dutroux een advocaat aan zijn zijde heeft. De uitzonderlijke volkswaarde in België schrikte de advocatuur af. Twee advocaten die werden aangezocht, bedankten voor de eer. Zij konden het om persoonlijke redenen niet aan om de meervoudige kinderverkrachter en -moordenaar te verdedigen.

De Brusselse advocaat Victor Van Aelst weigerde donderdag, na enige bedenktijd, de opdracht te aanvaarden. 'Ik ben mij bewust van mijn taak als advocaat, maar ik heb ook een taak als huisvader', luidde

BAS BARKMAN

Wie wil Marc Dutroux verdedigen? Onze zuiderburen hebben moeite een raadsman

zijn motivatie.

Van Aelst voorspelde dat de advocaat van Dutroux een bijzondere en zelfs gevaarlijke taak op zich neemt. Want hij heeft nog nimmer in zijn loopbaan zo'n volkswaarde meegemaakt als nu. Een groot deel van de bevolking is van mening dat Dutroux niet verdedigd mag worden. En als iemand die taak toch op zich neemt, dan zal hij praktisch vereenzelvd worden met het kwaad. Want tijdens het proces zal vooral de advocaat spreken en in beeld komen, niet de dader.

Zelfs het nieuws dat Van Aelst mogelijk de advocaat zou worden, wekte al meteen een woedende reactie op. Donderdagmiddag werden in de tuin van zijn praktijk borden geplaatst met de foto's van de vermoorde meisjes en het opschrift: 'Hier woont de verdediger van Dutroux.' Een man kwam zelfs persoonlijk bij Van Aelst melden dat hij de borden had geplaatst en dat deze actie nog maar het begin was. De advocaat had toen echter al bedankt voor de opdracht.

voor hun meest gehate landgenoot te vinden, alle aangezochte strafpleiters hebben tot op heden bedankt voor de eer. Ook zijn voormalige verdediger, Didier de Quevy, van een zogeheten befaamd advocatenkantoor te Brussel, zei deze keer nee. Dutroux was hem met zijn nieuwste daden net te ver gegaan. Vorige week lichtte De Quevy na een familieberaad en een bezoek aan de verdachte zijn beslissing voor de camera's toe: 'Ik heb een kind in de leeftijd van Julie en Melissa, moet u weten...'

In België is dus geen advocaat voor de zaak te porren, maar hoe zit dat hier? Zouden de prijsboksers onder de vaderlandse strafpleiters Dutroux verdediging op zich nemen?

Meester Hiddema ziet de zaak als een uitdaging, eentje waar zijn advocatenbloed van gaat borrelen. 'Juist in de uitersten gebeurt dat. Jaja, dat is in

het kort mijn geweten, haha.' Meester Spong is niet minder enthousiast, hij zou het 'zonder meer' doen, tenminste: 'Als we weten hoe de kosten van de verdediging betaald gaan worden. Maar goed, dat is natuurlijk een triviaal detail, nietwaar?'

Ook meester Boone kent geen twijfel: 'Ik heb nog nooit een zaak geweigerd. Ik zou het zo goed en professioneel mogelijk willen doen. Dat zal in deze zaak ontzettend moeilijk kunnen zijn, maar je moet je los kunnen maken van de eventuele walging.'

En Piet Doedens? 'Geen enkel probleem, om de doodeenvoudige reden dat het mijn baantje is. Ik vind het heel eerlijk als iemand zegt dat hij of zij het niet aankan, maar ik blijf het toch een beetje vinden als een tandarts die tegen een patiënt zegt: 'Die kies boor ik niet, want u heeft rood haar.'

Spong: 'Er zijn honderdduizend advocaten met bloedjes van kinderen; kunnen die geen man verdedigen die een kind

CONTRAPUNT

Martin van Amerongen

## Liegen pro Deo

Eindelijk heeft Marc D., 'het monster van Charleroi' annex veelvoudig moordenaar en kinderverkrachter, een verdediger gekregen, want iedereen heeft, ongeacht wat hij of zij voor een smeerlapperij heeft uitgehaald, recht op juridische bijstand. Beroepschrijnelen in ruil voor criminele-advocatenhonoraria, amateur-criminelen tegen pro Deo uitgekeerde schertsbedragen, maar dat is allemaal geen probleem, want de free publicity die dit soort zaken genereert, is met geen miljard Belgische franken te betalen.

Ja, iedereen heeft recht op juridische rugdekking. Adolf Eichmann zowel als Johan de Hakkelaar. Wie zal dit elementaire grondrecht in twijfel trekken?

Niettemin, het lijkt mij een moeilijk beroep. Soms komt het voor dat een verdachte netjes heeft bekend. Dan kan zo'n advocaat zich op de verzachtende omstandigheden concentreren, die er altijd zijn. Vader was alcoholist, moeder financierde de jonge Bols door te tippen en ook anderszins is de jeugdige tasjesdief het produkt van een verscheurde jeugd.

Soms is de delinquent trouwens gewoon krankzinnig, zoals de voor-noemde Marc D., al zal zijn verdediger straks ongetwijfeld worden geconfronteerd met het complicerende feit dat zijn cliënt zich tussen alle gekkigheid door ook een bekwam handelsman heeft betoond.

D. heeft bekend. Hij kon moeilijk anders. Het compromitterende bewijsmateriaal is in zijn tuin gevonden. Het grote probleem voor een advocaat, lijkt mij, is een verdachte die ontkent, terwijl zijn raadsman onderwijl al te goed weet dat de man

guilty as hell is. De verdachte heeft vermoord en geroofd, gefolterd en verkracht - en onderwijl moet zijn raadsman ontkrachten wat niet te ontkrachten valt, met als mogelijke consequentie dat, na al die advocatenlimheid, dit ongere element straks weer gewoon over de Kalverstraat flaneert. Het is een moeilijk beroep, de advocatuur. Menig delinquent moge niet of nauwelijks toerekeningsvatbaar zijn, menig pleiter moet na zoveel jaren praktijk tenminste schizofreen zijn geworden. Althans, de strafpleiters, want in de meer bedagde sectoren van het advocatenberoep - bijvoorbeeld het belastingrecht of het venootschapsrecht - wordt men zowel héél oud als héél rijk, zonder dat de levensavond door zoiets als schuldgevoel wordt verduisterd.

Vroeger kende de vaderlandse balie nog het verschijnsel van de ouderwetse *maitre*, de strafpleiter naar Frans model. François Pauwels bijvoorbeeld, of M. H. Huygens. Zij waren de Nederpoldeerse achterneven van Perry Mason, rollenden oogs en machtigen gebaars, geknipt voor het populistische systeem der juryrechtspraak, dat in Nederland gelukkig nooit ingang heeft gevonden. Meenden zij werkelijk wat zij betoogden? Ik waag het te betwijfelen. Meent mijn advocaat werkelijk wat hij zegt, als ik morgen, tegen alle feiten in, onder mijn dubbele lustmoord probeer uit te kronkelen?

Ja, iedere verdachte heeft recht op juridische bijstand. Niettemin stel ik eigenlijk op zo'n beroepsleugenaar geen prijs, zodat ik heb besloten overmorgen, in zaal 6b van het pand Parnassusweg 222, mijn eigen verdediging te voeren.

J.A.A. VAN DOORN BETAMELIJKHEDEN

## Advocaat van gore zaken

Strafpleiters die alleen maar willen scoren, tasten de rechtsorde aan die zij hebben beloofd te verdedigen.

Het heeft begrijpelijkerwijs enige moeite gekost, maar Marc Dutroux is inmiddels toch van een advocaat voorzien. De vroegere advocaat van Dutroux weigerde hem bij te staan met het argument dat hij een dochttertje heeft in de leeftijd van de vermoorde meisjes Julie en Melissa en daarom geen kans zag de verdediging van Dutroux op zich te nemen.

Een slappe figuur! Nederlandse advocaten zijn gelukkig heel wat robuuster gebouwd. Desgevraagd gaven vijf bekende strafpleiters te kennen dat ze met de zaak-Dutroux geen enkele moeite zouden hebben. Mr M. Moszkowicz noemt zich een 'chirurg': 'Het groene laken gaat over het lichaam, ik snij er een stuk uit en opereer.' Mr J. Duijnsteet gaat eveneens 'klinisch' te werk. Mr Gabriël Meijers noemt het argument zelf kinderen te hebben 'miserabel' en mr G. Spong heeft er de uitdrukking 'flauwekul' voor.

Toch zijn sommige van deze heren klinici iets minder flink dan ze voorgeven te zijn. Hun adagium dat iedere verdachte recht heeft op bijstand kent uitzonderingen: Meijers weigerde ooit een racist te verdedigen en Moszkowicz wil met oorlogsmisdadigers niets te maken hebben. Daarmee moeten anderen zich maar bezighouden. Maar Dutroux is geen punt. Spong maakt zelfs een verlekkeerde indruk: 'Het verdedigen van Dutroux is een uiterst nobele aangelegenheid' (de Volkskrant, 4 september).

Zo kennen we Spong! Volgaarne op de bres voor het recht van de meest verachtelijke sujetten en dan met argumenten waar geen zinnig mens op zou komen. In 1989 haalde hij de voorpagina's met een pleidooi voor de Hoge Raad ten gunste van een incestpleger die bij zijn minderjarige dochter een kind had verwekt. Spong betoogde dat de man ten onrechte voor twee jaar een 'omgangsverbod' met dochter en kind had opgelegd gekregen. Hij noemde het verbod in strijd met het recht op een gezinsleven, zoals dat is vastgelegd in de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dat was nog niet alles. Spong betoogde tevens dat er aangaande de schadelijke effecten van incest veel 'vooroordelen' bestaan en dat we ook in het algemeen over incest niet moralistisch moeten doen. In andere culturen was incest niet verboden en het recht mag er niet toe dienen 'de moraliteit van de dag af te dwingen' (NRC Handelsblad, 7 november 1989).

Ik vond het een *eye-opener*. Er zijn tal van waardevolle gebruiken in oude en vreemde culturen die ten onzent nieuwe rechten zouden kunnen scheppen: duellen in het vroegere Pruisen (het recht op zelfverdediging), moord op meisjesbaby's in China (het recht van de ouders op een zoon), weduwenverbranding in India (het recht van de overleden man op bijstand van zijn vrouw in het hiernamaals, een godsdienstig recht bovendien) en kannibalisme in het oude Afrika, want wie wil mensen die honger lijden het recht ontzeggen op leven?

De kwesties hebben zich in de Nederlandse rechtszaal nog niet aangediend, maar ik ben er zeker van dat Spong in voorkomende gevallen een ijzersterke zaak zou weten op te bouwen.

Vorige week trad hij in Alkmaar op als raadsman van een tweetal 'dierenbeschermers' die jarenlang aanslagen hadden gepleegd op slachterijen, slagerijen en vleeskoelwagens, daarbij mensenlevens in gevaar brachten en voor miljoenen gulden schade aanrichtten.

Spong zag er geen kwaad in, omdat zijn cliënten er geen kwaad in zagen. In hun ogen is de vleesverwerkende industrie geen legale industrie. En dan komt zijn absurde vergelijking: wie Auschwitz in brand zou hebben gestoken, zou een held zijn genoemd: 'In de filosofie van mijn cliënten zijn mens en dier gelijke wezens en is de vleesverwerkende industrie het Auschwitz van de dieren' (De Telegraaf, 11 september).

De vergelijking is niet alleen schandelijk, maar ook krankzinnig. Zo zou alles te verdedigen zijn. Mr G. Spong, toegevoegd aan de nazimisdadigers die in Neurenberg

terechtstonden: 'In de filosofie van mijn cliënten zijn joden ongedierte en was Auschwitz dus niets anders dan een installatie tot rattenverdelging.'

Spong is exponent van een nieuwe 'school' in de Nederlandse strafrechtpraktijk. Voorheen zag de advocaat zichzelf als de raadsman van de verdachte, die erop diende toe te zien dat diens rechten zouden worden geëerbiedigd en het strafproces een correct verloop zou nemen. In deze opvatting is de positie van de advocaat een dubbele: hij staat zijn cliënt terzijde, maar hij maakt tevens deel uit van het rechtsbestel. Hij plaatst zich tegenover het Openbaar Ministerie, maar hij erkent dit OM alsook de rechter als vertegenwoordigers van het publieke belang.

De eed die de advocaat aflegt, symboliseert zijn betrokkenheid bij de rechtsorde. Evenals de rechter dient hij bij te dragen tot het herstel van de door het misdrijf beschadigde rechtsorde en tot reparatie van het aangetaste rechtsgevoel van de burgers. Faalt hij daarin, dan faalt hij als advocaat.

Bekende Nederlandse strafpleiters blijken tegenwoordig een fundamenteel andere opvatting te zijn toegedaan. Ze stellen zich eenzijdig en volledig in dienst van de verdachte en doen letterlijk alles om deze vrij te pleiten en vrij te krijgen. Elk argument en elke truc kan dienst doen om te 'scoren'. Bijzonder populair zijn pogingen profijt te trekken van onvermijdelijk voorkomende vorm- en opsporingsfouten, ook als daardoor zware misdadigers hun straf ontlopen. Duijnsteet en Spong zijn het in het Volkskrant-interview roerend eens: als je als advocaat een vormfout ontdekt waardoor een kinderverkrachter op vrije voeten komt, dan moet je daarvan gebruik maken.

De rechtsstaat geschokt? Mr Th. Hiddema: 'Krokodillentranen zijn het, dat gemjammer over de rechtsstaat.' Mr A. Moszkowicz: 'Strafpleiters zeggen ook wel eens: als de cliënt wordt vrijgesproken, krijgt hij toch zijn verdiende loon - ons honorarium' (HP/DE TIJD, 16 februari 1996).

In twee uitspraken vatten de heren alles samen: 'Daarvoor ben je ingehuurd,' en: 'Je bent advocaat of je bent het niet.' Zo luidt de moraal van de huursoldaat, die in dienst van elke zaak, ook de meest gore, alle middelen zal toepassen die hem goeddunnen. Procesvoering als oorlogvoering: 'Je bent soldaat of je bent het niet.'





eerste 'Ter Zake' van het seizoen uit. Het is ongelooflijk hoe ook nu weer een duidelijk verband werd gelegd met het dossier over de Bende van Nijvel. Je gaat dit soort dingen in België haast vanzelfsprekend vinden.

Ik ben vijftigjarige jaar en behoor tot de generatie die volwaardig burger werd, met alle rechten en plichten daaraan verbonden, op het moment dat het systeem waar wij telkens weer voor horen te stemmen, in opspraak is gekomen. Samen met mij heeft die generatie alle geloof in gerecht en hogere instanties verloren. Een dieptreurige zaak die waarschijnlijk nooit meer goedkomt.

Neem nu het beruchte hoofdstuk van de 'Roze Balletten'. Hugo Coveliers had het over 'het zwarte notitieboekje' met namen van hooggeplaatste personen die eraan hebben deelgenomen. Over dat boekje hoorde ik jaren geleden al spreken, en dat het zou verdwijnen was zeer voorspelbaar. De toenmalige voorzitter van de correctionele rechtbank in Brussel kende de inhoud ervan, aangezien hij in 1978 verklaarde dat het openbaar maken van de namen die erin voorkwamen 'een revolutie zou veroorzaken'.

In het belang van de gezondheid van dit land zouden die namen toch eens openbaar moeten worden gemaakt door die voorzitter of door andere rechtsheren, gebonden

door de zogenaamde zwijgplicht. Want hoe kan je met je stem mensen bevoegdheden blijven geven, als je niet zeker bent of je niet voor crapuul stemt (tenslotte gaat het hier om orgieën en kinderprostitutie). Pas dan, vrees ik, kunnen we weer gaan bouwen aan een België dat niet langer vierkant draait.

Serge Vermeersch, Berchem.

Dutroux (5)

Het ligt niet in mijn aard om over iemand anders te 'oordelen'. Ik probeer altijd te begrijpen wat een ander drijft door mij in zijn/haar gedachtegang te verplaatsen. Maar nu mag 'Oscar, voorlopig nog toerekenbaar' in Humo's 'Open Venster' nog zo mooi uitleggen wat zijn pedofiel zijn voor hem betekent - wanneer hij het over kinderporno heeft, moet ik afhaken. Wat voor hem niet door de beugel kan, wist hij uit op de tapes. Daarmee is voor hem alles oké, en kan hij rustig slapen.

Wil hij er misschien eventjes bij stilstaan dat er ergens ter wereld KINDEREN - 'het mooiste, zachtste en edelste dat er bestaat' - misbruikt werden om hem zijn 'rust' te geven?

Chris Van den Biglaer, Schaffen.

HUMO 10.09.96

Een jaar?

ZELDEN is er zo veel, zo intense, zo spontaan en zo eensluidend aangegrepen worden om de emotie geweest over het misbruik en de fundamentele miskenning van jongere van jongeren, en de ergste andere problemen van kinderen. Niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten.

De positie die het kind in onze samenleving heeft, is wellicht de beste die ooit bereikt is in de geschiedenis. Onze kinderen hebben het materieel doorgaans goed, krijgen onderwijs, vrije tijd en ontlooiings- en vormingsmogelijkheden als nooit tevoren.

Maar kindermishandeling bestaat nog in vele andere vormen. Incest bijvoorbeeld. Kinderen worden nog al te vaak uitgebuit in onze samenleving. Verdrukt. Vermoord in het verkeer. Veel kinderen worden dag in dag uit op hun ziel getrapd. Verwaarloosd. Weggedrukt in conflicten onder volwassenen.

Meer dan genoeg signalen duiden dit aan. Dat het Vlaams Parlement zich bezint over de instelling van een kinderombudsman, bevestigt dit.

De positieve energie die vandaag aanwezig is, moeten we ook in die richting kanaliseren. Waarom niet opnieuw een jaar van het Kind organiseren, twintig jaar na het vorige? Men kan 'een jaar van' belachelijk vinden. Bestempelen als een verouderde activiteit, als een grote le-ge show. 'Een jaar van' ga- randeert inderdaad niet dat er iets verandert. Wie een ander middel kent, mag het signaleren. Als we maar met zijn allen, systematisch, een voldoende lange tijd, degelijk voorbereid, maatschappelijk en politiek gedragen, aandacht besteden aan de belangrijke dingen die nog mislopen met de positie van het kind in onze samenleving. En dat zijn er nog heel wat.

We doen dat overigens best op een moment dat we bewust en vrij zelf kiezen, niet op een moment dat we laten uitlokken door een gruwelijke psychopaat. Guy TEGENBOS

Is het echt tijd voor een beschavingspartij?

NYNHIZY

Begin deze week kreeg ik een telefoontje van een tiktje bezorgde moeder: mevrouw Veldhuizen uit de stad Groningen. Ze is 26 jaar en moeder van twee kleine kinderen. Ze wil het niet in detail hebben over de sekschandalen in België - daarover is volgens haar al genoeg geschreven, vertoond en gezegd - maar ze maakt zich wel zorgen over de verderfelijke mentaliteit van mensen die zich bezighouden met ondermeer kinderseks en de productie van en handel in kinderporno.

"Nee", zo begint ze, "ik ben niet iemand die direct de doodstraf eist. De mensen die nu ineens roepen om de doodstraf vind ik bijna net zo waligelijk als de misdadigers zelf. Mijn probleem is het volgende: in een land als België had je toch nooit gedacht dat er een netwerk zou zijn van kindermoordenaars? En ongeveer gelijktijdig komen de berichten los van mafia-praktijken in de hogere politiek."

Mentaliteit

Het gaat de stad-Groningse duidelijk om een algemene zorg omtrent de mentaliteit van mensen in de westerse beschaving. "Zijn we dan zover afgedegen met zijn allen? Ik geloof het niet. Misschien komen deze zaken nu wat vaker aan het daglicht en gebeurden er vroeger ook wel dit soort dingen. Toch heb ik mijn zorgen, want uit onderzoeken blijkt elke keer dat de criminaliteitscijfers steeds stijgen. En als de kleine criminaliteit toeneemt, waarom zou dat dan niet het geval zijn met de grote criminaliteit?"

Volgens Veldhuizen wordt het wellicht 'tijd' voor de oprichting van een vereniging of partij die een betere beschaving nastreeft. "Ik weet niet of zoiets al bestaat, maar de maatschappij is toe aan nieuwe normen en waarden. En dan bedoel ik niet dat het wetboek moet worden herschreven, maar wel dat de mentaliteit van de mensen moet veranderen. En dat laatste kun je niet realiseren met een nieuw wetboek of met de herinvoe-

ring van de doodstraf."

Oproep

Zij doet een oproep aan iedereen die het met haar eens is. Veldhuizen: "Wat er nu in België gebeurt is, mogen we niet toestaan. Beter is nog om dit soort praktijken te voorkomen. Dat kun je doen door een massale mentaliteitsverandering. Concreet komt het hierop neer: niemand mag meer accepteren dat er fraude gepleegd wordt of dat er dagelijks fietsen worden gestolen. Want volgens mij zitten we met zijn allen op een hellend vlak."

Ze beseft dat ze 'mooie woorden' spreekt maar dat het in de praktijk moeilijk is om de mentaliteit van de mensheid te veranderen. "Daarom moeten we ook in het klein beginnen. Gewoon in ons eigen gezin. Begin maar met de opvoeding van je kinderen. Tegen elkaar liegen moet direct bestraft worden. Kinderen moeten heel jong al weten wat ze wel en wat ze niet horen te doen. Het is gemakkelijker om kinderen op te voeden dan volwassenen."

Opvoeding

Op deze plaats hebben we vaker gehoord dat de opvoeding een belangrijke rol speelt in het maatschappelijke gebeuren. Er zijn zelfs mensen die de toenemende criminaliteit toeschrijven aan de vrije opvoeding van de jaren zestig. Herinnert u zich deze discussie? Mevrouw Veldhuizen wil een beschavingspartij. Een idee. Mijn vraag aan u is of er geen andere oplossingen zijn. Vindt alles wat er gebeurt zijn oorsprong in onze opvoeding? Of zal je altijd zieke elementen houden die moorden en verkrachten?

Met andere woorden: zijn we dusdanig van de gebeurtenissen in België geschrokken dat er ook in ons land maatregelen genomen moeten worden? Strengere straffen, mentaliteitsverbetering of betere opvoeding? Wie hierover een beetje een genuanceerde mening heeft, is welkom in deze rubriek. Bent u het (on)eens met mevrouw Veldhuizen? Schrijf, bel of fax.

Alledag met Henk Hielkema

Wilt u reageren of een probleem aan de kaak stellen? Telefoon: 050 - 5844233. Schrijven kan ook: Adres: Alledag postbus 60, 9700 MC Groningen. Fax: 050 - 5844209.

Er is nauwelijks ontzag voor onze rechtspraak

HYNH 19-9

Deel twee van de serie over het morele verval en de roep om een 'beschavingspartij' van mevrouw Veldhuizen. Dr. J.B. van der Kooi uit Haren denkt dat veel onbehagen omtrent het morele verval is terug te voeren tot het wereldje van de juristen. "Bewezen misdaden worden niet bestraft omdat er vormfouten worden gemaakt. Dat maakt de geloofwaardigheid van de rechtspraak er voor veel mensen niet groter op. En er wordt nogal wat rechtgesproken na foutjes in de procedure."

Volgens deze Harenaar wordt de basis van een gezonde maatschappij gelegd door een goed functionerende rechtsstaat. Van der Kooi: "Overigens hoeven we niet te denken dat we zo veel beter zijn dan de Belgen, die nu geconfronteerd worden met ernstige misdrijven. Het is bekend dat in ons land zo'n vijftien pedofielenwerken bezig zijn met strafbare feiten. Maar er is geen of nauwelijks ontzag voor onze rechtspraak."

Rechtsbescherming

"Een gevolg van een haperende rechtspraak is", zo gaat Van der Kooi verder, "dat van de rechtsbescherming van de (zwakkere) burger weinig is overgebleven. De remedie hiervoor is duidelijk: een zeer ingrijpende herstructurering van het justitiële bestel waarin het niet meer voor kan komen dat advocaten ongehinderd als verlengstuk kunnen dienen van de criminaliteit. Een beschavingspartij à la Veldhuizen zou hierin misschien een rol kunnen spelen."

Toch twijfelt Van der Kooi aan het oprichten van een nieuwe politieke partij: "Onze democratisch gekozen leiders treden niet zelden onbeschaafd en ongegeneerd egoïstisch op. In het verleden waren de joods-christelijke cultuur (met haar tien geboden) en het ideëel beladen socialisme (met zijn solidariteitsideaal) in staat het menselijke altruïsme te inspireren. Maar deze bronnen zijn in mijn zeventig-jarig bestaan duidelijk in beteke-

nis afgenomen."

De slechtere mentaliteit van tegenwoordig is volgens de heer Bleeker uit Leek niet te wijten aan een slechtere opvoeding van de kinderen: "Tot de leeftijd van zo'n twaalf, dertien jaar kun je kinderen nog zo goed opvoeden, daarna komen ze in handen van onderwijzers, politie en anderen. En ik vind dat met name de onderwijzers er een potje van maken. Volwassenen moeten in deze maatschappij hun verantwoordelijkheid nemen en niet altijd de schuld geven aan de kinderen."

Mevrouw Venema uit Groningen ziet overal om haar heen voorbeelden van moreel verval: "Kijk alleen maar naar de televisie. Films met geweld en seks zijn toegankelijk voor kinderen en er zijn zelfs tv-pakketten met porno-zenders. Dan werk je bepaalde soorten criminaliteit toch in de hand? In elk geval geven we onze kinderen daarmee geen goede voorbeelden. Pas nu er iets aan de hand is in België worden we alerter op de aanwezigheid van kinderporno. Maar over een jaar verwartet dat weer."

Leuk

Jan Elema uit Groningen vindt het idee van mevrouw Veldhuizen om een beschavingspartij op te gaan richten leuk. "Maar of het wat uithaalt, is de vraag", zo voegt hij er onmiddellijk aan toe, "politieke partijen hebben in het verleden toch bijna nooit vernieuwend gewerkt? Om het morele verval in de maatschappij tegen te gaan heb je geen politieke partij nodig maar meer een serie maatregelen zoals nieuwe wetten en een strengere toezicht op de naleving daarvan."

Het tegengaan van moreel verval zou je volgens de stadje dus kunnen afdwingen. Toch vindt mevrouw Veldhuizen dat zoiets vanuit de mensen zelf zou moeten komen. "Jawel", zegt Elema, "maar sommige dingen kun je moeilijk veranderen. Zoals het karakter van de mensen bijvoorbeeld. En als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks."

Pedofilie

Wie heeft dit 'geleerde' woord bedacht voor mensen die hun lusten botvieren op kinderen en dan nog zielig doen, alsof zij zelf slachtoffer zijn. Eindelijk gezonde taal in de rubriek 'Lezers schrijven' van 30 augustus. Met al ons 'begrip' spelen we hun in de kaart. Dat ze maar rustig hun gang kunnen gaan, ze doen immers geen kwaad. Volgens mij zijn lui die om kinderporno vragen, geen haar beter dan zij die het leveren.

AC 11-9 R. BOOT Wormerveer

Maximumstraf

Kennelijk vonden wij in Nederland tot op heden, dat het exploiteren van kinderen in de prostitutie iets was, waarover je nu ook weer niet al te veel ophef hoeft te maken.

Want ik las tot mijn verbijstering dat de maximumstraf, die daarvoor staat, slechts één jaar is. En dat terwijl kinderen door dit soort misdaden voor de rest van hun leven beschadigd worden. Een drama als dat in België is kennelijk nodig, om onze minister van justitie ertoe te brengen deze maximumstraf te verhogen tot zes jaar. Als je daar een poosje over nadenkt, word je bepaald niet vrolijk.

Biddinghuizen Martin van der Bemt

Pedofilie

Hoera voor Hans Visser. Eindelijk een relativerender toon in Trouw. Pedofielen kunnen verliefd worden op kinderen. Wat is daar mis mee wanneer ze er gezond mee om gaan? Het is zeer betreurenswaardig dat er zoveel gewetenloze, op geid en macht beluste individuen op deze planeet rond lopen. Maar evenals homofielen en heterofielen zijn pedofielen niet per definitie perverse smerlappen.

Bielswijk Pieter Raspess

# Kinderen horen beschermd te wor

De productie, handel en het bezit van kinderporno verdient op één lijn gezet te worden met hard drugs. Dat moet tot uitdrukking komen in de bestrijding en de bestraffing ervan. De huidige straffen —ten hoogste zes jaar— zijn dan ook veel te laag.

Dat menen de tientallen briefschrijvers die hebben gereageerd op de oproep in deze krant om te reageren op de vraag 'moet pedofilie harder worden aangepakt?' De tientallen brieven zijn betrekkelijk eensluidend in hun oordeel. Vooral het 'bedrijfsmatige' karakter van de productie en handel in kinderporno dat naar voren kwam

in de Belgische affaire-Dutroux, heeft velen geschokt. Vrijwel alle briefschrijvers concluderen dat die 'bedrijfstak' alleen kan floreren dankzij de het gemak en de straffeloosheid waarmee pedofielen videobanden met kinderporno kunnen bemachtigen. Tot op heden is het bezit van een enkele videoband niet strafbaar. Als het aan de lezers ligt komt daar snel verandering in.

'Onschuldige' seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen bestaan niet. Er is altijd sprake van een machtsoverwicht van de volwassene, ook al zou het kind ermee instemmen. En wat de volwassene ook beweert, het gaat hem uitein-

'Moet pedofilie harder worden aangepakt?' was de vraag die vorige week op deze pagina werd gesteld aan de lezers van deze krant. Een ondubbelzinnig 'ja' was het antwoord, dat uit de vele tientallen reacties naar voren kwam. *John Verhoeven* maakt de balans op. Enkele brieven —van slachtoffers van kindermisbruik— zijn anoniem gepubliceerd, de meeste reacties moesten wegens de beperkte ruimte worden ingekort. *UV 14-9*

delijk alleen om zijn eigen genoegen, stellen de briefschrijvers vast. Het kind realiseert zich pas veel later in volle omvang wat hem of haar is aangedaan. Om die reden moet

seks met kinderen harder worden aangepakt, meldt mevrouw B. H. Ploeg-den Boesterd uit Utrecht. Ook de leeftijd waarop seks met kinderen nog strafbaar moet zijn,

moet daarom volgens haar worden verhoogd naar achttien jaar. Datzelfde vinden, onder anderen, het echtpaar G. en A. Visser-v. d. Velde uit Utrecht, mevrouw A. Dijkgraaf uit Utrecht en W. Visser uit Ermelo. Ook het verplichte chemische castreren van seksuele delinquenten, een suggestie van het CDA, viel bij hen in goede aarde, evenals trouwens bij vrijwel alle briefschrijvers die (een deel van) hun brief op deze pagina terugvonden.

In de meeste reacties wordt overigens wel een onderscheid gemaakt in seksueel contact van kinderen onderling —ook als die een jaar of

vijf, zes ouder zijn— en seksuele contacten met ouderen. Dat laatste wordt als veel schadelijker ervaren omdat de seksuele beleving van kinderen onder elkaar veel meer het karakter heeft van het 'ontdecken' van de eigen en elkaars seksualiteit. In contacten met een volwassene kan van die betrekkelijk onschuldige 'ontdekkingstocht' fundamenteel geen sprake zijn, zo is de algemene mening. Zoals een van de briefschrijvers het verwoordde: 'kinderen zijn weerloos en moeten te allen tijde beschermd worden'.

*John Verhoeven is redacteur opinie.*

## Net als drugs

Niemand kan mij ervan overtuigen dat kinderen zich vrijwillig laten gebruiken voor porno en seksueel misbruik. Normale kinderen zijn in de leeftijd tot 12 jaar met andere dingen bezig, denken waarschijnlijk helemaal niet na over seks. Kinderen zijn makkelijk te manipuleren, of om te kopen en misschien lijkt dan inderdaad alsof ze vrijwillig meedoen.

De handel in drugs wordt heel zwaar bestraft en dit schrikt criminelen af. Daarom zijn ze op zoek naar criminaliteit die loont, met minder risico's. Kinderporno dus. Ik zou celstraffen van 25 jaar of meer helemaal niet gek vinden.

Om de kinderen te beschermen zou de leeftijdsgrens van kinderen met wie seks wettelijk toegestaan is verhoogd moeten worden van 12 jaar naar 16 jaar. Beneden die leeftijd zijn kinderen nog niet in staat om voor zichzelf te beslissen. Daar is de staat het schijnbaar wel mee eens als het gaat om alcoholgebruik (minimumleeftijd 16 jaar), leerplicht (tot en met 16 jaar). Er ligt zelfs een voorstel voor een minimumleeftijd van 18 jaar voor roken! Als kinderen daartegen beschermd moeten worden, dan toch zeker voor seksueel misbruik door volwassenen.

Tot slot nog dit: drugdealers en druggebruikers/-bezitters worden (zelfs in Nederland) vrij zwaar gestraft. Persoonlijk vind ik kindermisbruik (en alle praktijken daaromheen) véél erger en kwalijker dan druggebruik. Ik vind ook dat kinderpornografie en pedofilie minstens gelijk moet worden gesteld aan druggebruik en -dealen.

**S. Elverdingen, moeder van een 1-jarig zontje, Amersfoort.**

## Aan de wortel

Alle seks met kinderen moet door de overheid heel streng gestraft worden. Wie aan porno wil verdienen en wordt gepakt, mag best kaal geplukt worden. Het hebben en bezitten van porno, ook al is het maar één ban, moet strafbaar zijn.

Kinderen hebben extra bescherming nodig. Ze zijn de toekomst van de maatschappij. Kijk naar de geestelijke en lichamelijke beschadigde kinderen, naar hun ouders en naar de ouders van de vermoorde kinderen. Zij gaan gebukt onder levenslang leed en zulk leed komt aan de wortel van de mens.

Hoe verder we de eindtijd in gaan, hoe gevaarlijker. De verwording slaat toe. Lees hierover in de Bijbel N.T. 2 Tesselonicensen, hoofdstuk 2: 1-3 en N.T. 2 Timotheus, hoofdstuk 3: 1-5.

**T. Elgersma, Amersfoort.**

## Juist perspectief

Kinderen kunnen onmogelijk aangeven welke functie seks heeft. Zij hebben te weinig levenservaring om dit in een juist perspectief te zien. Wetenschappelijk

is aangetoond dat een gemiddeld kind tot 12 jaar nog niet correct zelfstandig een drukke weg kan oversteken. Zou zo'n kind wel kunnen bepalen wat de gevolgen van seksuele omgang zijn?

Doel van de straffen moet zijn dat een herhaald misbruik volledig wordt uitgesloten. Ook al is de dader zelf seksueel misbruikt dan mag dit geen verzachtende omstandigheid zijn. Ook pedofiel gedrag dat is aangeboren, mag geen excuus zijn.

**A. Roos (vader van 3 dochters), Woerden.**

## Niets te willen

Seks met kinderen moet véél harder worden aangepakt. Ook wanneer kinderen niet gedwongen worden. Zij kennen immers de gevolgen niet! Plegers van ontucht met kinderen zouden minstens chemisch gecastreerd moeten worden. Zij hebben niets te willen. De kinderen met wie zij ontuchtige handelingen pleegden, hadden ook niets te willen!

**J. Zijlstra-v. Velsen, Hoevelaken.**

## Foto strafbaar

Het in bezit hebben van bijvoorbeeld foto's moet al strafbaar worden gesteld. Zonder afnemers is er geen handel! Wanneer komt er een eind aan het grenzeloos begrip hebben voor mensen met afwijkingen? De daders worden beter begeleid dan de slachtoffers. Het is beschamend dat volwassenen speciaal op vakantie gaan om kinderen te misbruiken. Te gek voor woorden. Ik hoop dat dat ook aangepakt gaat worden. We gaan we toch niet zitten wachten tot het te laat is?

**Arina Anink, (moeder van 2 jonge kinderen), Amersfoort.**

## Altijd dwang

Seks met kinderen moet véél harder worden aangepakt. Ook als de kinderen niet gedwongen worden. Kinderen worden altijd gedwongen, zij het niet met geweld, dan toch door het overwicht van de volwassene. Dus dergelijke gevallen moeten eveneens hard worden aangepakt. De gevangenisstraf van maximaal 6 jaar is veel te laag. Daarbij moet wel onderscheid worden gemaakt tussen

## Gewenste intimiteiten hoeven niet bestraft

Er zijn mannen die met veel plezier terugkijken op hun relatie met een pedofiel en die zich geenszins misbruikt voelen. Deze kant van het verhaal wordt de laatste tijd genegeerd. De hoofdverdachte van de verschrikkelijke misdaden in België wordt regelmatig aangeduid als 'pedofiel'. Als ik het goed heb begrepen, is deze man getrouwd, vader van vijf kinderen, en in het verleden veroordeeld voor seksueel geweld tegen

het vervaardigen en verkopen en het in bezit hebben van kinderporno-video's, ook als het om slechts een band gaat. Als ze niet werden verkocht dan behoeven ze ook niet te worden gemaakt. Het voorstel van het CDA tot chemische castratie is goed. Betrokkenen hebben hierin naar mijn mening niets te willen. Deze brief heb ik op persoonlijke titel geschreven, maar hij is mede-ontekend door een aantal collega's.

**C.M. Wammes, (plus 40 handtekeningen), Utrecht.**

## Geen castratie

Gedwongen seks, zeker met kinderen, is per definitie verwerpelijk en strafbaar. Kinderporno en -prostitutie dienen met alle mogelijke middelen bestreden te worden. De strafrechtelijke weg alleen kan niet voldoen. Volwassenen die seks met kinderen hebben neigen allerlei drogredenen te gebruiken om het te rechtvaardigen. Verbodemd wordt daarbij dat alleen de eigen lustgevoelens de drijfveer vormen. De nadelige consequenties voor kinderen —ook op de lange duur— kunnen zeer ingrijpend zijn. Bij de beantwoording van de vraag welke reactie het meest gepast is dient het belang van het betrokken kind absolute voorrang te krijgen. Macht kan ook worden uitgeoefend door mensen die aardig zijn voor kinderen; vaak op een subtiele manier, zodat het vooral om manipulatie gaat! Chemische castratie mag niet worden afgedwongen. Dat is in strijd met het grondrecht van onaanstastbaarheid van het lichaam.

**Olav Meljer, Utrecht.**

## Zelf misbruikt

Ik ben een vrouw van rond de 35 jaar en zelf vroeger langdurig seksueel misbruikt. Ja, seks met kinderen moet veel harder worden aangepakt. Ook als kinderen niet gedwongen worden. De toenadering is bijna altijd vanuit de oudere persoon. Zo niet, dan is het zijn plicht afwijzend te reageren. Kinderen voelen en denken altijd toch anders dan volwassenen, zij moeten beter weten! Het CDA-voorstel om plegers van ontucht chemisch te castreren, daar sta ik achter, juist als ze dat niet willen

## Elke dag voel je de pijn

Op de vraag of seksueel misbruik van kinderen harder moet worden aangepakt, zeg ik luidkeels ja! Ik ben vroeger als kind zelf seksueel misbruikt door mijn vader. Het begon toen ik 6 jaar was en het eindigde op mijn zestiende jaar. Al die jaren heb ik mij eenzaam gevoeld. De vernedering, en dan altijd maar die verschrikkelijke angst. Terwijl ik dit weer schrijf, voel ik tranen achter mijn ogen tevoorschijn komen. De mensen die je dit aandoen, daar wordt altijd over gezegd: die mannen zijn gewoon ziek, maar dat is dan gelijk een soort excuus.

**(Naam en adres bij redactie bekend).**

(de plegers). Nog liever zag ik ze daadwerkelijk gecastreerd. Dan zijn ze tenminste voor altijd getekend.

**(Naam en adres bij de redactie bekend.)**

## Leeftijdsgrens

De leeftijdsgrens waarop kinderen seks kunnen hebben moet naar 16 jaar. Twaalf jaar is een belachelijke leeftijd voor zoets.

**C. Mulder, Soesterberg.**

## Grens 18 jaar

De afgelopen weken hebben wij wel geleerd dat seks met kinderen schreeuwt om een hardere aanpak. Ook als kinderen niet worden gedwongen, dan nog wordt mijns inziens grote schade aangericht. De leeftijdsgrens voor seks met kinderen moet volgens mij dan ook geen 12, 14 of 16 jaar zijn, maar 18 jaar, als ze ook wetelijk meerderjarig zijn en zelf over hun leven en lichaam mogen beschikken.

**Mevr. N. van Runt-Vermeij, Breukelen.**

## Molensteen

Als het gaat om kinderschennis geldt voor christenen het woord van Christus, dat het beter is dat dezulken met een molensteen om de hals in zee worden geworpen worden. Laat ieder die deugen wil in actie komen!

**J. M. van der Hoeven, Cabauw.**

## Medeplichtig aan moord

Kan de koper of bezitter van kinderpornobanden medeplichtigheid aan moord ten laste kan worden gelegd? Zonder vraag is er geen handel en zonder handel in kinderporno zou er in ieder geval uit winstbejag geen kindermisbruik zijn. Iedereen die een kinderpornovideo in bezit heeft heeft er dus wel degelijk aan meegevoerd en mag wat mij betreft strafbaar gesteld worden. Seks met kinderen moet zeker harder wor-

den aangepakt, ook als die kinderen niet worden gedwongen. Ik ben het zelden met psychologen eens, maar toen ik een kinderpsycholoog hoorde uitleggen dat er bij seks met kinderen eigenlijk nooit sprake kan zijn van vrijwilligheid, gezien het overwicht van de volwassene op het kind, kon ik mij daar volledig in vinden.

**E.M. van Zwol-van Charante, Zeist.**

## Geen speelgoed

Ik snap niet dat mensen zo met kinderen om kunnen gaan. Je maakt dat kind geestelijk en lichamelijke kapot. Ik vind het een zeer goed plan van CDA. Laat ze het maar voelen wat voor ellende ze onze kinderen aandoen. Het zijn kinderen, het is geen speelgoed!

**Mevr. Kooyenga, Utrecht.**

## Zonder liefde

Moet seks met kinderen harder worden aangepakt? Natuurlijk! Vraag het maar aan de talloze nu pas bekende slachtoffers, wat dat op lange termijn met mensen doet. Volwassen seks, daar zijn kinderen nooit aan toe. Voor iedereen geldt trouwens dat seks zonder echte liefde altijd schadelijk is.

**J.M. Masurel-v.d. Feen, Harderwijk.**

## Doodstraf

Ik denk dat voor seksualiteit met dodelijk gevolg en voor gewelddadige moord gewoon de doodstraf weer mag worden ingevoerd. Ze mogen blij zijn dat ik geen rechter ben.

**H.P.J. Favier, De Bilt.**

## Elke dag voel je de pijn

Zo van: ze kunnen er niets aan doen. Zo heb ik ook heel lang gedacht. Maar dat mag geen excuus meer zijn. Eigenlijk zouden die kerels levenslang moeten krijgen. Want die slachtoffers hebben ook levenslang gekregen. Elke dag voel je de pijn. Voor mij is het nu 12 jaar geleden. Maar nog ben ik puin aan het ruimen. Ik loop bij een psychiater, elke dag gaat het iets beter, maar je blijft altijd een litteken houden van je hoofd tot aan je tenen.

**Anita K., Utrecht.**









## Het Beloofde land



### Dutroux

Volgens Walter van den Broeck is Dutroux helemaal geen psychopaat maar een zakenman. In de Volkskrant van afgelopen zaterdag schreef hij een essay over het vrije-marktmechanisme, waarin hij betoogde dat de Belgische kindermoordenaar slechts geld wilde verdienen aan de perverse behoefte van anderen aan kinderporno.

Volgens Gerrit Krol is Dutroux geen zakenman maar een gevaarlijke psychopaat op wie het oorlogsrecht van toepassing is. In HP/De Tijd schreef hij een artikel waarin hij betoogde dat het normale recht niet meer geldt voor een gek als Dutroux en dat je zo iemand zou moeten liquideren.

De zaak-Dutroux lijkt een katalysator voor alle mogelijke sluimerende emoties. Krol lijkt de groep te vertegenwoordigen die meent dat de maatschappij een passend antwoord moet bedenken op individuen die gruwelijke misdrijven begaan uit pure gekte. We worden geteisterd door een groeiend aantal gewetenloze moordenaars en verkrachters die precies doen waar ze zin in hebben zonder dat wij in staat zijn ons tegen hun acties te verweren. Er zou sprake zijn van moreel verval, het sadisme

neemt toe en psychopaten varen wel bij een verouderde rechtspraak, die nog gebaseerd is op de misvatting dat je misdadigers kunt bekeren of beheersen. Dutroux lijkt de personificatie te zijn van de ultieme moderne misdadiger. Ge-

wetenloos, grenzeloos, achteloos sadistisch en bij voorkeur gericht op de meest weerloze slachtoffers. De duivel in eigen persoon. Een kindermoordenaar die eerst geld aan verdient om te vervolgen uit te hongeren. 'Als de slachtoffers',

schrijft Krol, 'in hun machteloos verdriet zouden willen dat hij op de Grote Markt in Brussel gevierendeeld wordt, zou ik hen daarin bijvallen; ik zou er niets op tegen hebben. Ik zou niet speciaal komen kijken, maar ik zal ook niet

zeggen dat ik daar te beschaafd voor ben. Per slot van rekening kijken wij in ons soort landen wel naar ergere dingen zonder in te grijpen'.

Gerrit Krol staat erom bekend dat hij een voorstander is van de doodstraf, dus in die zin is zijn reactie niet zo vreemd. Maar 'vicereerden', 'liquideren'? Slaat de schrijver hier niet een tikje door? Had hij niet beter even kunnen wachten met het schrijven van dit nogal hitserige stukje? Bij mijn weten heeft niemand op Krol gereageerd. Het is alsof 'Pleidooi voor het oorlogsrecht' hem bij voorbaat vergeven is.

Dutroux lijkt als misdadiger buiten elke categorie te vallen en elke extreme reactie is geoorloofd. (Dutroux' advocaat heeft inmiddels te kennen gegeven niet voor hem op te willen treden, omdat hij zelf een dochter heeft in de leeftijd van de slachtoffers, maar dat lijkt me onzin. Ongetwijfeld heeft hij weleens eerder bijvoorbeeld kinderverkrachters verdedigd. Dutroux zelf bijvoorbeeld. Een andere advocaat heeft zich in de tussentijd nog niet aangediend.)

Maar is Dutroux een zakenman zoals Walter van den Broeck in de Volkskrant beweert? Me neus. Onge-

twijfeld zal het financiële gewin een rol hebben gespeeld in de motieven van de Belgische moordenaar, maar de omstandigheden waaronder hij opereerde en de oplossingen waarvoor hij koos, duiden toch niet direct op een gewiekste koopmansgeest, lijkt mij.

Natuurlijk is Dutroux een psychopaat. Krol heeft waarschijnlijk gelijk als hij uitgaat van de onbeheersbaarheid van sommige misdadigers, en de zaak-Dutroux lijkt weer eens te wijzen op een buitengewoon lastig maatschappelijk dilemma. Hoeveel psychopaten zijn er precies? Zijn ze onbehandelbaar? En zo ja, wat doe je dan met ze? De misdaden begaan door Dutroux lijken het verstand te boven te gaan. Ze zijn voor de gemiddelde geest niet te bevatten. De ene helft van de mensheid is geneigd het principe 'oog om oog, tand om tand' te verdedigen - laat de man maar verhongeren, zodat hij zelf eens weet wat het is - en de rest hoopt Dutroux' beweegredenen te bevatten door ze tot begrijpelijke proporties terug te brengen. Wilde Dutroux stomweg miljonair worden of is het een onverbetterlijke sadist? Wie weet wilde hij alleen maar wereldberoemd worden.

## Samenleving zonder verband vormt voedingsbodem voor porno-moorden

De Belgische zaak-Dutroux met z'n kidnapping van jonge meisjes, gevolgd door verkrachting en moord, houdt ook ons land al enige weken in de ban. Volgens Pim Fortuyn zouden dit soort uitwassen voor landsbestuurders een teken aan de wand moeten zijn.

DOOR PIM FORTUYN

De details rond het optreden van de bende-Dutroux zijn ronduit weerszinwekkend en gaan het bevattingsvermogen van velen van ons volledig te boven. Hoe kunnen mensen zover komen? Een crime-passionel kunnen wij ons nog wel voorstellen, niet in de laatste plaats omdat de meesten van ons een of meerdere keren in het leven zelf met ontsporingen in de liefde zijn geconfronteerd. Op momenten van diepe vernedering en gekwetstheid zijn ook wij tot veel in staat. Hier gaat het echter om weloverwogen en koel berekend optreden en het is juist dat wat ons zo'n grote angst inboezemt en ons vertwijfeld doet afvragen of zo iets in onze Nederlandse samenleving mogelijk is en, meer in het algemeen, hoe zo iets überhaupt kan gebeuren.

Natuurlijk is ook in Nederland een dergelijk zedenschandaal niet volledig uit te sluiten. Toch is er een aantal redenen te geven waarom dat in onze samenleving toch wat minder waarschijnlijk is. Soortgelijke schandalen zoals nu in België hebben zich wel voorgedaan in Engeland. De culturen van beide landen hebben gemeen dat zij preutse opvattingen over sek-

sualiteit huldigen en in het algemeen buitengewoon gesloten zijn over alles wat met seksualiteit te maken heeft. Er wordt in die landen besmuikt gesproken over seks, onderbroekenlol staat hoog genoteerd en seks is iets voor vieze praat in de privésfeer.

In ons land daarentegen is sinds de seksuele revolutie aan het eind van de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig vrijwel alles op het gebied van seksualiteit bespreekbaar, ook in het openbaar en met name in de media. Onze cultuur heeft zich daarna gevormd. We vinden niet zoveel meer gek en reageren vrijwel nergens meer besmuikt op als het gaat om seksualiteit. Ook homoseksualiteit wordt in het algemeen geaccepteerd. In België en Engeland is homoseksualiteit nog altijd omgeven door forse taboes.

In ons land heeft zich een cultuur rond seksualiteit kunnen ontwikkelen van leven en laten leven, zo lang het anderen maar niet schaadt. Veronica bijvoorbeeld kan rustig soft-porno uitzenden, het windt zelfs het GPV en de SGP nauwelijks meer op. In een dergelijke sfeer van openheid en tolerantie kunnen individuele burgers hun seksuele voorkeuren met een zeker gemak uitoefenen, hetgeen veel frustraties en

daaruit voortvloeiende aberraties voorkomt. In ons land is zelfs pedofilie, weliswaar binnen nauw en strikt omschreven grenzen, mogelijk zonder dat daarin strafrechtelijk wordt ingegrepen.

### Drugsbeleid

Het gevolg van deze open en tolerante houding is dat de ruimte voor ontsporingen, zoals in België en Engeland, geringer is. De markt kan bediend worden zonder de toepassing van dergelijke criminele en niets en niemand ontziende methodes en dat blijkt een groot goed te zijn. Een parallel met ons drugsbeleid dringt zich op. Ook daar geldt dat openheid en tolerantie ertoe hebben geleid dat hier significant minder ontsporingen plaatsvinden dat in het buitenland dat sterk repressief optreedt, Frankrijk in het voorste gelid.

Tegenkant van deze culturele houding is echter dat wij daarvoor als vanzelf buitenlandse belangstelling aantrekken, zowel van officiële kant als van criminele zijde. Buitenlandse criminelen zien ons land als een goede uitvalsbasis, juist vanwege de open en tolerante houding en maken daar gebruik van. Regeringen reageren daar weer op door ons land te brandmerken als centrum van drugs en porno en eisen van onze regering een strengere aanpak. Een vicieuze cirkel, want die strengere aanpak zal ons dezelfde problemen brengen als waar men in het buitenland mee heeft te kampen. Het noodzaakt onze regering om in de buitenlandse betrekkingen behoedzaam te ma-

noeuvreren tussen de scylla van het gedoogbeleid en de charibdis van de repressie.

Een andere vraag is natuurlijk hoe het zo lang heeft kunnen duren voordat de praktijken van Dutroux c.s. zijn opgerold en waarom de omgeving daarvan zo lang niets heeft gemerkt. Het heeft zo lang kunnen duren voordat justitie ingreep omdat België, althans wat het openbaar bestuur betreft, een door en door corrupt land is. Een corruptie die is doorgedrongen tot de hoogste politieke en bureaucratische kringen van het land. De bende van Nijvel, het doodschieten van een veterinaire inspecteur, de overvallen op geldtransporten etc., het wordt allemaal niet opgelost omdat er altijd wel ergens een belang is dat zich daartegen verzet. En niet in de laatste plaats, de Rijks-wacht, hun politie-apparaat, is van boven tot onder vergeven van de corruptie, hetgeen een adequaat opsporings- en vervolgingsbeleid natuurlijk fors in de weg staat. Onze IRT-affaire, ook een voorbeeld van flagrante verzet van de rechtsstaat, is een kinderlijke affaire vergeleken bij de corruptie van justitie en politiek binnen de 'rechtsstaat' België.

### Normvervaging

Dat de omgeving zo lang niets heeft gemerkt is echter een ander verhaal. Het geeft treffend weer wat de gevolgen zijn van individualisering en ontcollectivering van ons soort samenlevingen. Het individu staat nu al weer een paar decennia centraal en zijn opmars blijkt nog lang niet gestaakt. De interna-

tionalisering van onze economieën, op golven van steeds nieuwe vindingen van de informatica, zal hieraan nog weer nieuwe impulsen geven. De samenleving in het algemeen en samenlevingsverbanden in het bijzonder hebben ondertussen het nakijken. Niemand, ook de politiek niet, bekommert zich daarom. Het wegvallen van samenlevingsverbanden en daarmee een collectief beleefd stelsel van normen en waarden heeft wel tot gevolg dat mensen niet of nauwelijks nog door hun eigen omgeving worden gecorrigeerd. Dat schept ruimte voor zieke geesten als Dutroux c.s. De Nederlandse overheid doet daar overigens zelf ruimhartig aan mee, door in de IRT-affaire niet de normen en waarden van de rechtsstaat centraal te stellen en door ook in het publieke domein het ene kleinschalige verband na het ander af te breken en op te doen gaan in groot-schalige anonimiteit. Wie dat doet, moet niet opkijken van ontsporingen als regelontwijking en -ontduiking en draagt ook een afgeleide verantwoordelijkheid voor ontsporingen als Dutroux c.s. nu hebben getoond. Er is zeker iets aan te doen. Het antwoord is samenlevingsopbouw, bij uitstek een taak voor het maatschappelijk middenveld en de politiek.

Dr. W. Fortuyn, auteur van 'De verweesde samenleving', is socioloog en publicist.













# Geklets over seks leidt niet tot soepele seksuele cultuur

De samenleving ontbeert volgens Gert Hekma een openbare seksuele cultuur, waarin ook jeugdigen een plaats hebben.

VK 5-10-96

In haar column 'De drift en de dader' (Forum, 24 september) stelt Dorien Pessers allerlei vragen over de seksualisering van het kind. Ze geeft zelf al aan dat haar vragen een zeer weidse strekking hebben, en dat niemand die volledig en bevredigend kan beantwoorden. Het is verademend dat ze niet de pedofielen in de beklagdenbank zet, maar de seksuele organisatie van de samenleving op de korrel neemt.

Laten we eerst vaststellen dat kinderen vanaf de wieg op hun eigen wijze erotisch zijn. Behalve Freud, hebben vele auteurs voor en na hem hierop gewezen. De erotiek van het kind krijgt gestalte in wisselwerking met zijn omgeving.

Een hoogtepunt in de seksuele ontwikkeling is het begin van de puberteit die bij meisjes doorgaans iets vóór hun dertiende levensjaar begint. In veel gevallen zal de seksuele rijping vroeger aanvangen.

Een verklaring voor de veronderstelde seksualisering van kinderen kan liggen in de omstandigheid dat hun puberteit tegenwoordig ruim twee jaar eerder inzet dan aan het begin van deze eeuw.

Maar ongeacht hun rijping, is de seksuele ontluiking van jongeren reden van grote zorg. De bezorgdheid richt zich niet op interne, maar vooral op externe factoren die de seksuele ontwikkeling zouden bevorderen. Die externe oorzaken zoals de seksualisering van de samenleving of het slechte voorbeeld van ouderen worden geacht een negatieve invloed te hebben. Want hoe wel vrijwel niemand zal ontkennen dat de seksuele ontwikkeling in de wieg begint, bestaat tegelijk de overtuiging dat kinderen seksueel onschuldig zijn en dit tot in de puberteit moeten blijven. Over de seksuele ontwikkeling van jeugdigen bestaan twee wijd verbreide maar tegenstrijdige opvattingen.

Anders gezegd: we weten best dat kinderen zich seksueel ontwikkelen, maar we doen er alles aan om die seksuele ontwikkeling te remmen. Ideeën over de gevaren van zelfbevrediging mogen naar fabeltjesland zijn verwezen, de meeste mensen zijn blijven geloven dat seks slecht is voor kinderen.

Opvoeden betekent het sturen van kinderen zodat ze zindelijk worden of een taal verwerven. Bij seks is er echter geen sprake van activerende sturing of begeleiding, zoals bij sport of kunst. Bij seks ontstaan volwassenen in de regel met verbieden en verbergen, en bieden ze jongeren geen stimulansen om seksuele ambities te verkennen.

De terughoudendheid van opvoeders was al misplaatst in een tijd dat seks werd toegedekt, en is helemaal dwaas in een tijd dat hij alledaagse kost is. De weinige woorden die aan seksuele opvoeding worden gewijd lijken meer een kennismaking met lasten dan met lusten.

Opvoeders staan voor een zware taak, want ze mogen niet te intiem en ook niet te afstandelijk zijn met kinderen, terwijl ze de macht die ze hebben niet mogen laten gelden. Ze staan voor de moeilijke opgave een gulden middenweg te vinden. Vaak laten ze het kind aan zijn lot over omdat het al voldoende zou opsteken van media en leeftijdsgenoten, of omdat seks als natuurlijke aandrift vanzelf zou komen en geen regulering zou behoeven. Door zulke problemen en uitvluchten blijft een broodnodige voorbereiding op het seksuele leven achterwege.

Voor een verkenning van hun

seksuele talenten hebben kinderen - net als bij sport en bij kunst - de activerende steun nodig van mensen met ervaring die hen de weg wijzen in het seksuele labyrint. Omdat een afdoende voorbereiding op het seksuele leven ontbreekt, worden te veel jongeren brokkenmakers. Omdat ze het versieren en seksen niet hebben geleerd, en omdat ze de kaart van het seksuele leven niet kunnen lezen, zijn ze stuurloos. Sommige mensen denken dat zulk geknuld en geknoei ontroerend is. Ze nemen de conflicten die voortvloeien uit seksuele onletterdheid op de koop toe.

Omdat de seksualisering van de samenleving niet is gebonden aan pornografische teksten en beelden,

maar een algemeen kenmerk is van het moderne bewustzijn, lost een verbod van porno niets op. Reclame, media, mode, literatuur, film, politiek, straat-, uitgaans- en huwelijksleven zijn allemaal sterk erotisch geladen. De vraag is niet hoe zulke erotische elementen uit te bannen, maar hoe ze een plaats te geven en hoe jeugdigen voor te bereiden op hun seksuele leven. De seksualisering van de samenleving is onomkeerbaar, maar niemand weet er goed raad mee.

We beginnen langzamerhand te leren hoe we 'nee' kunnen zeggen tegen ongewenste toenaderingen. Maar we hebben tegelijk geen flauw benul hoe we seksualiteit positief

kunnen uitdrukken, en waar we de seks die we ambiëren kunnen vinden. Buiten huwelijk en prostitutie bestaat geen gebruiksvriendelijk seksueel milieu. Het kernprobleem van de huidige seksuele cultuur ligt volgens mij in een groeiende kloof tussen enerzijds overloos gepraat over seks, en anderzijds een schrijnend gebrek aan mogelijkheden om seks te beleven.

Het geklets over seks leidt niet tot een soepele seksuele cultuur en niet tot een bevredigende seksuele opvoeding. Ondanks verschillende seksuele revoluties zijn we nog ver verwijderd van het ideaal van een geëmancipeerde samenleving waar iedereen de kans krijgt om zich naar eigen inzichten en verlangens te ontwikkelen en uit te drukken. De seks is te veel in het duister van de slaapkamer blijven hangen.

De media roepen verlangens op die zelfs de meeste volwassenen niet weten te bevredigen. Jeugdigen die hun seksuele ambities willen verkennen, hebben daar al helemaal de ruimte en vaardigheden niet voor. Als ze thuis al kunnen experimenteren, gebeurt dat onder strenge voorwaarden zodat ze tot weinig komen, ofwel uit nood de straat opgaan. In een dergelijk dubbelzinnig en ongemakkelijk klimaat mag het geen verbazing wekken dat jeugdigen seksueel ontsporen.

Pessers vraagt zich af wat er mis is met mannelijke seksualiteit en driftleven. Daar is niet zoveel mis mee, want de meeste mannen zijn geen verkrachters en intimideren anderen niet. De mannen die wel ontsporen, zijn in de regel vastgelopen in de ambivalenties van de samenleving, of hebben nooit geleerd om hun partners te respecteren. Iedereen kent de excuses die in omloop zijn om intimidatie en verkrachting goed te praten: 'ze kleedde zich te uitdagend'; 'een meisje dat nee zegt, bedoelt eigenlijk ja';

'mijn hormonen dwongen me er toe'.

De seksuele structuur van de samenleving is hypocriet gebleven, en dat wrekt zich in het seksleven. Vroeger trokken de mannen aan de touwtjes, en kondert ze seksueel afdwingen wat ze wilden van degenen die aan hun gezag waren onderworpen. Het kost de meeste mannen moeite om te wennen aan de seksuele gelijkheid die nu norm is.

Mijn oplossing voor alle problemen is niet een herstel van traditionele waarden en een repressieve politiek. Die boden indertijd al geen oplossing. Mijn remedie zou zijn om een goed toegankelijke en gevarieerde openbare seksuele cultuur tot ontwikkeling te brengen waarin volwassenen en jeugdigen vrijblijvend kunnen participeren. Zodat naast het geklets over seks meer mogelijkheden komen om met seks te experimenteren.

Nederland is nog te veel een heteroseksuele monocultuur voor mannen, en biedt te weinig mogelijkheden voor vrouwen en voor al die mannen die wel wat anders willen dan recht op en neer in echtelijke slaapkamer of bordeel. In de troonrede kondigde de regering aan meer te willen investeren in groepsactiviteiten op het terrein van sport en kunst om de cohesie van de samenleving te versterken. Seksuele clubvorming zou heel goed passen in dit beleid.

De seksualisering van de samenleving heeft nu vooral negatieve gevolgen omdat ondanks alle beelden en woorden een soepele seksuele cultuur ontbreekt.

De opgave voor de komende eeuw lijkt mij de vestiging van een multi-seksuele samenleving waarin kinderen in hun eigen tempo hun seksuele talenten kunnen ontdekken en ontplooiën.

Gert Hekma is docent homostudies aan de Universiteit van Amsterdam.

## De porno paniek

De huidige seksuele cultuur is niet te permissief, maar nog steeds te repressief. Bij het minste of geringste probleem op seksueel terrein maken we ons er gemakkelijk vanaf door onze tolerantie ter discussie te stellen en op een moraal terug te vallen uit een tijd toen er nog geen Internet of MTV was." Afgelopen dinsdag werd het boek van Frits Bruinsma 'De jeugdige zedendelinquent' gepresenteerd op een congres in Ede. Gert Hekma, docent homostudies aan de Universiteit van Amsterdam, hield bij die gelegenheid een lezing over de multi-seksuele samenleving.

door Gert Hekma

Trouw 28-9-96

Her en der klinkt de roep om allerlei seksuele uitingen terug te dringen: geen porno meer op de buis, geen erotische advertenties op reclameborden, geen vieze aspecten op straat, hogere leeftijdsgrenzen in de strafwet. Volgens sommigen zijn we buitensporig ver doorgeschoten sinds de seksuele revolutie en moeten we de moraal van weleer herstellen.

Een terugkeer naar ouderwetse seksuele verhoudingen lijkt me echter onmogelijk en ongewenst. Onmogelijk omdat de voortschrijdende seksualisering van de samenleving onomkeerbaar is. Ongewenst omdat juist onder die oude verhoudingen allerlei vormen van kindermishandeling in het gezin en daarbuiten ondanks een strenge moraal schering en inslag waren. Toen een jonge politieagent eind jaren zestig in de Betuwe op wilde treden tegen enkele gevallen van incest, ried een oudere collega hem dat af omdat zulke zaken bij de lokale cultuur hoorden. Gelukkig komen dergelijke misstanden tegenwoordig wel voor de rechtbank: Frits Bruinsma wijst er in zijn boek *De jeugdige zedendelin-*

quent op dat de verklaring van de seksuele criminaliteit van jongeren niet zozeer in seksuele openheid ligt, maar eerder in hypocrisie en zwijgen over seksuele verhoudingen.

Als socioloog wil ik op dit thema van seksuele openheid voortborduren en ingaan op het gevoel dat er na de seksuele revolutie iets is misgegaan. Mijn kijk op de problemen die sedertdien zijn ontstaan, gaat in een andere richting dan die van de meeste hedendaagse critici van de liberalisering.

Sociologen beschouwen de seksuele revolutie tegenwoordig als een inhaalmanoeuvre. Er was sinds het begin van deze eeuw een steeds grotere kloof ontstaan tussen seksuele praktijk en seksuele moraal. Mensen deden voor de jaren zestig in bed dingen die ze slecht moesten vinden. Ze hadden seks voor het huwelijk, gebruikten voorbehoedmiddelen, masturbeerden, gingen homoseksuele verhoudingen aan en bekeken pornoplaatjes. Ze knepen de kat in het donker. Niet hun seksuele praktijken veranderden in de jaren zestig, maar hun opvattingen daarover. Ze gingen libe-

raler denken over wat ze daarvoor al stiekem deden. De seksuele revolutie heeft de kloof tussen seksuele moraal en praktijk een goed eind overbrugd. Dat is een wezenlijke verdienste van deze ommekeer geweest. Tevens is alle seksuele ellende van misbruik en incest, die onder een deken van verzwijgen en leugenachtigheid in gezinnen verborgen bleef, bloot gelegd. De vrouwenbeweging beet daarbij het spits af en bepaalde een tijdlang de richting van de discussie.

De seksuele revolutie betekende een morele en praktische doorbraak op de gebieden van anti-conceptie, homoseksualiteit, prostitutie, huwelijk, pornografie. Er kon eindelijk meer. Ze heeft vele zegeningen gebracht die onvervreemdbaar en waarschijnlijk ook onomkeerbaar zijn. Maar op een essentieel punt is de ontwikkeling van het seksuele leven sindsdien gaan haperen. Bestond er voor 1970 een kloof tussen een strikte moraal en een vrijere praktijk, na 1970 is er een kloof in de omgekeerde richting ontstaan. Tegenwoordig mag er veel, maar gebeurt er weinig. Temidden van de huidige porno-paniek is dat belangrijk om vast te stellen. De Nederlanders mogen zich naar eigen idee bevrijd hebben van een repressieve moraal, ze gedragen zich er in hun seksleven niet naar. Alle woorden en beelden die aan de erotiek in al haar vormen worden gependend, lijken vooral te verhullen dat er weinig of geen variatie in de seksuele praktijk is gekomen. Seks is teveel een zonde gebleven voor de Nederlanders.

In het seksleven van de gemiddelde westerling zijn volgens de seksuele statistieken sinds 1970 namelijk geen grote veranderingen opgetreden. Het seksuele leven van de meeste mensen is nog steeds gebonden aan de vaste partner die misschien wat sneller wordt ingewisseld, maar die seksuele ankerplaats blijft. Liefde en seks kleven nog steeds aan elkaar: de meeste mensen zijn elkaar trouw. Het tegenwoor-

### BRIEF

TR 110  
**Pornopaniek (4)**

Met instemming las ik de kritiek in lezersbrieven op het artikel 'Pornopaniek' in *Letter en Geest* van 28 september. Moet een artikel (als het al geplaatst wordt) dan met zoveel ophef gebracht worden? U had het kunnen samenvatten in enkele woorden: *sex is fun*. Ik kan overigens waarderen dat u er naar streeft om vraagstukken van verschillende kanten te laten belichten, maar ik vind het niet onbelangrijk hoe dat gebeurt.

Leidschendam A. Gelfon

### BRIEF

TR 5-10  
**Pornopaniek (3)**

Met veel belangstelling las ik de bijlage *Letter & Geest* van 28 september het artikel 'Pornopaniek' van Gert Hekma. Ik heb grote bewondering voor iemand die zo helder en duidelijk zinnig gedragen op papier weet te krijgen. Ik had het artikel zelfs uitgeknipt om het te bewaren.

Toen ik de negatieve reacties in de brief van 2 oktober las had ik dan ook direct de behoefte deze tegenwerping op mijn kritiek te maken.

Zoals mij al vaker bij *Trouw* is overgekomen, verwijten zij de redactie dat die een dergelijk artikel plaats. Het getuigt niet van 'human interest' dat men verstoeken wil blijven van de oprechte meningen van anderen.

Zuidwillebroek Irma van Rooij

dige model van het seksuele leven is seriele monogamie: een partner tegelijk. In zijn jeugd experimenteert de westerling een beetje totdat hij zijn eerste vaste verhouding aangaat. Een verhouding die steeds meer mensen na verloop van tijd afbreken voor een andere. Mannen beginnen in de regel een volgende verhouding met een jongere vrouw, terwijl gescheiden vrouwen nogal eens in hun eentje blijven zitten.

In de jaren vijftig lag de kloof tussen een restrictieve moraal en een vrijere praktijk, nu ligt de kloof tussen een vrije moraal en een beperkte praktijk. Alle woorden en beelden leiden niet tot een soepel seksleven. Vanuit mijn kennis van de homowereld zou ik het zo kunnen formuleren: waarom zijn hetero's er niet in geslaagd om een even levendige sekswereld te creëren als homomannen? Waarom zijn homomannen er wel in geslaagd een seksuele cultuur te ontwikkelen met sauna's, parken, donkere kamers en wilde feesten waar ze seksueel plezier beleven? Het is een cultuur die ondanks alle risico's veilig is, een wereld zonder ernstige ordeverstoringen - op de dreiging van buiten door potenrammers na. In de homowereld blijft het onderlinge geweld beperkt en tevens zijn homomannen erin geslaagd met uitgekende rituelen van veilig vrijen redelijk effectief te reageren op de levensgevaarlijke ziekte Aids.

Het probleem van de huidige seksuele cultuur lijkt me niet dat er een teveel aan seksuele beelden circuleert. Integendeel. Zelfs al zouden we die afbeeldingen uit het openbare leven verwijderen, dan zijn er voldoende niet-seksuele voorstellingen die erotische stimulansen kunnen opleveren. Ook zonder kinderporno zullen pedofielen beeldmateriaal van kinderen dat hen opwindt uit de krant of van de buis oppikken. Mij lijkt het probleem van de hedendaagse samenleving eerder dat de zinnen voortdurend worden gestimuleerd, terwijl er afgezien van vaste relatie en prostitutie weinig erkende wegen open staan om plezier te beleven. Mensen kijken met rode kooitjes naar seksprogramma's op de buis, maar blijven vervolgens onthand zitten. De bestaande overvloed aan beelden creëert verlangens die vrijwel niemand kan realiseren. Bij sport en kunst wordt boekenwijsheid in de praktijk gebracht op sportvelden, in teken- en muziekklassen. De overheid moedigt ons aan om daartegen ja te zeggen en grenzen te verleggen. Met de seks blijft het daarentegen droog geïfen. Dat leidt uiteindelijk tot psychische en criminele conflicten.

Ik signaleer vier obstakels in de huidige opvattingen over seksualiteit die een soepele beleving van seksueel plezier in de weg zitten. Wij denken nog steeds teveel dat seksualiteit een zaak is ten eerste van mannen en ten tweede van de natuur, ten derde dat seks nauw is verbonden met liefde en ten vierde dat het bij seksualiteit om een privézaak gaat.

Het eerste probleem is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke seksualiteit. We denken nog steeds in termen van actieve mannen en passieve vrouwen, van mannen die altijd wel willen en vrouwen die de boot afhouden. Jongens leren in de regel ja te zeggen tegen de seks, meisjes het tegenovergestelde.

Zolang we een oneigenlijk onderscheid blijven maken tussen seksualiteit van man en vrouw, zal heteroseksueel verkeer moeizaam blijven. Het feminisme mag grote successen hebben behaald met het wissen van sekse-verschil, met seksualiteit is het sekse-onderscheid nog springlevend. Zo zijn in de prostitutie tot op heden vrijwel uitsluitend vrouwen werkzaam voor een mannelijke klandizie en de mannelijke prostitués die er zijn, bedienen eveneens mannen. Man en vrouw sluiten fysiek gezien misschien goed bij elkaar aan, emotioneel en seksueel is dat nog helemaal niet het geval.

De zogenaamde natuurlijkheid van seksualiteit is het tweede obstakel. Wij spreken over seksualiteit in termen van driften, instincten, geaardheden, genen, hormonen,

klieren. Het geloof in een seksuele natuur geeft vorm aan de seksuele voorlichting die altijd sterk gericht is geweest op de fysiologie van geslachtsorganen. Recent was er een campagne tegen seksuele intimidatie met de contraproductieve slogan: 'Seks is natuurlijk, niet vanzelfsprekend'.

Deze tunnelvisie biedt mannen een smoes voor ongewenst gedrag want, zoals ze zeggen, 'mijn hormonen dwongen me ertoe'. De natuur dwingt geen enkele man tot verkrachten, het is zijn gebrek aan respect voor de partner dat hem ertoe brengt. Het voorstel om zedendelinquenten chemisch te castreren is gebaseerd op hetzelfde idee dat seks vooral een zaak van hormonen is. Dertig jaar geleden zijn we opgehouden met fysieke castraties omdat ze niet bewerkstelligden wat artsen ervan beloofden en juristen ervan verwachtten. Omdat seksuele ambities geen fysiologische processen zijn, is medicatie een uiterst onbeholpen middel tegen ongewenst seksueel gedrag. In de homowereld wordt wel gezegd: seks is vanzelfsprekend, maar niet natuurlijk. Dat lijkt me een goed uitgangspunt voor seksuele beschaving.

Door ons geloof in een seksuele natuur besteden we te weinig aandacht aan seksuele opvoeding, zoals aan de kunst van het versieren, een soepele communicatie tussen de seksen, de geschiedenis van seksuele vormen, zelfbevrediging, emancipatie. We nemen aan dat kinderen van nature wel leren hoe het seksuele leven in elkaar steekt. Dat is echter net zo min het geval als met andere lichamelijke functies die kinderen slechts met de grootste moeite onder de knie krijgen. Een meer culturele aanpak van seksualiteit is zeker op zijn plaats in de moderne samenleving omdat het met de seksuele omgangsvormen zo droevig is gesteld.

Het derde punt betreft het onverbreekelijke verband tussen liefde en seks. Het is een moderne idee dat alleen je liefdespartner je seks verdient. Vroegere liefdesdradities sloten de seks juist uit, zoals de hoofde en de spirituele in de Middeleeuwen en de romantische in de negentiende eeuw. Maar tegenwoordig zijn liefde en seks dwingend met elkaar verbonden. De koppeling van liefde en seks is slecht voor de liefde, want seksuele ambities leggen vaak een tijdbom onder de liefde. Het is slecht voor de seks, want de geliefde is vaak niet de persoon met wie seks het prettigst is. Ik krijg 'de indruk' dat veel mensen in vaste relaties vluchten omdat ze geen raad weten met hun seksuele ambities. Zo kozen homofielen vroeger voor het huwelijk maar ze zijn van een koude kermis thuis gekomen. Ons in de wereld-geschiedenis tamelijk unieke geloof in de koppeling van seks en liefde beperkt de seksuele speelruimte en bezwaart de liefde onnodig.

De voorstelling van seksualiteit als een privézaak is een al even modern idee. Tot in de achttiende eeuw was seksualiteit een openbare zaak van familie, kerk en overheid. Pas na de Franse Revolutie is seksualiteit tot een privézaak van heteroseksuele huisvaders gemaakt die binnen hun gezin zeggenschap hadden over hun vrouw en kinderen. Het heeft ongetwijfeld intieme en gelukkige heterorelaties opgeleverd, maar onder dit gesternte konden ook misbruik en mishandeling welig tieren. De visie dat seksualiteit enkel een privézaak was, leverde een halve waarheid op omdat tegelijkertijd bepaalde aspecten van seksualiteit een openbare zaak bleven zoals hofmakerij, huwelijk, prostitutie en seksuele voorlichting.

Na de Franse revolutie is er een heteroseksuele openbaarheid gecreëerd ten koste van andere seksuele uitingen waarvoor noch in het openbaar noch in de privésfeer

ruimte kwam en die werden bestreden met strafwetsartikelen, zoals tegen openbare schennis der eerbareid of tegen het publiekelijk tentoonstellen van zinnenprikkelend materiaal.

De voorstelling dat seksualiteit een privézaak is heeft de ontwikkeling van een gevarieerde publieke seksuele cultuur belemmerd. Daardoor raken mensen met seksuele ambities die in een huiselijke omgeving niet te realiseren zijn, gefrustreerd. Jeugdigen die bezig zijn hun seksuele interesses te verkennen, kunnen daardoor bijna nergens terecht. De privatisering van het plezier belemmert hun seksuele socialisatie. Veel mensen schikken zich naar de beperkende normen zoals ze in onze samenleving bestaan, maar dat is geen enkele reden om zulke normen op te leggen aan anderen die daar volstrekt geen boodschap aan hebben.

Het zou voor de volksgezondheid goed zijn niet alleen om de publieke seksuele beeldcultuur in stand te houden, maar tegelijk om meer ruimte te creëren voor seksueel plezier. Behalve tippelzones voor prostitutie en ontmoetingsplekken voor homomannen zouden er ook terreinen en instellingen kunnen komen voor andere seksuele ambities.

De huidige seksuele cultuur in Nederland en elders in de Westerse wereld is niet te permissief, maar nog steeds te repressief. Sinds de jaren zestig is nooit goed nagedacht wat er nodig was voor een soepele seksuele expressie. Teveel zijn we blijven geloven in een wezenlijk verschil tussen mannen en vrouwen, in het belang van biologie, in het combineren van liefde en seks en in het privé-karakter van intieme relaties.

Van mij hoeft niet iedereen seksualiteit op dezelfde wijze beleven. Maar het lijkt mij dat er in een vrije samenleving plaats moet zijn voor een variëteit aan seksuele uitingen en mogelijkheden. De huidige samenleving is bezig multicultureel te worden, maar is nog verre van multiseksueel. Daar moet nog alle ruimte voor gecreëerd worden. Seks is in de eerste plaats plezier terwijl de ermee verbonden ellende een bijeffect is. Om bestaande seksuele misstanden te bestrijden kunnen we beter investeren in de kwaliteit van seksuele uitingen dan die inperken. We verbieden het verkeer toch ook niet vanwege alle slachtoffers? Net als voor het verkeer hebben we voor het seksuele leven lessen, regels en ruimtes nodig die de toegang ertoe voor iedereen eenvoudiger maken.

Dat geldt in het bijzonder voor jeugdigen. Ons geloof in de seksuele onschuld van kinderen staat dwars op ons besef dat de seksuele ontwikkeling van kinderen in de wieg begint. Maar als regel miskennen we seksuele gevoelens van kinderen en zwijgen we erover. Aldus zadelen we hen op met allerlei onzekerheden waar ze in verstrikt raken. Een samenleving die zelf het spoor bijster is in het seksleven, kan niet verwachten dat haar kinderen er wel de weg in vinden. Seks moet je leren. Fysiologische informatie is daarbij net zo nutteloos als kennis van een automotor voor een rijbewijs. Leren omgaan met emoties is een aardige aanzet voor een betere relatie met partners, maar het is weinig be-

hulpzaam voor begrip en beleving van eigen seksuele ambities.

Het lijkt geen twijfel dat het terugdraaien van seksuele openheid en tolerantie de problemen niet oplost, maar juist vergroot. Een afwijzende houding tegenover seksualiteit is nog teveel regel. Bij het minste of geringste probleem op seksueel terrein maken we ons er gemakkelijk vanaf door onze tolerantie ter discussie te stellen en op een moraal terug te vallen uit een tijd toen er nog geen internet of MTV was. Vorige week kondigde het kabinet plannen aan om meer ruimte te creëren voor activiteiten in groepsverband zoals sport en kunst. Deze plannen zijn bedoeld ter versterking van maatschappelijke cohesie. De regering kan hetzelfde doen met de seks die een sterke gelijkenis vertoont met kunst en sport en ook rijke mogelijkheden voor integratie biedt. Het is dwaas om seksueel plezier te verbannen of weg te drukken; het is beter er prettige en soepele omgangsvormen voor te ontwikkelen.

Wat kan de overheid concreet doen? Meer aandacht schenken aan seksuele thema's in het onderwijs bij meer vakken, van verzorging en biologie tot geschiedenis, letterkunde en lichamelijke opvoeding. Zakelijke kennis over de vele verschillende manieren waarop mensen vroeger en elders hun seksualiteit organiseerden, verbreedt de seksuele horizon van jeugdigen. Zulke sociologische en historische kennis is niet alleen van belang voor jeugdigen, ook bij instellingen die zich met seksualiteit bezig houden, moet zulke kennis aanwezig zijn.

Verder zou meer ruimte voor seksuele variaties en voor clubvorming door mensen met dezelfde seksuele ambities geen kwaad kunnen. Homoseksuelen, exhibitionisten, sadomasochisten, mensen met interesse voor partnerruil en vele andere groepen hebben zich verenigd en organiseren gezellige avonden en wilde feesten. Hun gedrag dat soms ook nu nog als crimineel wordt ervaren, levert dank zij deze clubs in de regel veel minder problemen op. Kennis van zulke werelden kan seksuele ontsporing voorkomen.

Een duidelijk voorbeeld bieden exhibitionisten die speciale avonden hebben bij de NVSH. Ze gaan bij elkaar te rade, creëren voor zichzelf een milieu en een perspectief waardoor ze de samenleving aanzienlijk minder last bezorgen en zelf toch aan hun trekken komen. Seksuele zelforganisatie kan overlast en schade voorkomen. Jongeren en volwassenen die ambities in een bepaalde richting hebben, kunnen zulke clubs bezoeken en er vrijblijvend kennis maken met alle mogelijkheden. Gevaar lopen ze er nauwelijks, want met twee mensen zijn er in de regel meer risico's dan met veel mensen. Dergelijke clubs bieden vormen van sociale cohesie waar het kabinet nu helemaal niet aan denkt. Seksualiteit biedt net als sport of muziek voortreffelijke integratievormen, tenminste als we er de voorwaarden voor creëren.

De grote vraag voor de komende tijd is niet hoe we seksuele uitingen uit de publieke cultuur kunnen bannen, maar hoe we ze zo kunnen integreren, dat het plezier er wel bij vaart en problemen verminderen.

## Bloot vK 12-9

Een beangstigend verschijnsel rond de zaak-Dutroux is dat er dadelijk individuen opstaan die in het gebeurde een bevestiging menen te vinden voor hun stokpaardjes.

De moraalridders zijn er als de kippen bij om een hoofdoorzaak van deze afschuwelijke affaire aan te wijzen in de 'verloedering' van de seksuele moraal en het vele bloot op straat en in de media. Zo wordt een affiche van Mexx met twee naakte mensen in een tedere pose in België op grote schaal beklad. Ook lezers van de *Volkskrant* betogen dat het misschien wat minder zou moeten met 'al dat prikkelende bloot'.

Kennelijk is het nog niet doorgedrongen dat misdaden als deze niets te maken hebben met seks, erotiek of tederheid, maar alles met geweld, mishandeling en een totaal gebrek aan respect voor het leven en geluk van anderen.

ALSEMBERG Gerrit Jan Schouten





HP/DETIJD 6/9/1996

## Na twee weken nieuws over Dutroux, over kinderporno en prostitutie-netwerken, zit de schrik er goed in. Rond de tafel met drie aangeslagen pedofielen: 'Ik ben bang dat de tijdgeest definitief is Caspar Janssen veranderd.'

Bij de pedofielenvereniging Martijn neemt niemand de telefoon op. Een antwoordapparaat meldt dat er zo snel mogelijk zal worden teruggebeld. Dat meldt het apparaat ook de volgende dag, en de dag erna. Maar de boodschappen worden niet beantwoord. Martijn blijft dezer dagen maar liever onbereikbaar. Voor een goed gesprek over pedofilie is het blijkbaar geen gelukkig moment.

Zo denkt de overgrote meerderheid van de minderheidsgroep er kennelijk over. De 'werkgroepen pedofilie' van de NVSH, ook wel eufemistisch Jongeren Ouderen Relaties (JOR) genoemd, zijn al even huiverig voor contact met de vijandige buitenwereld. "Ze durven niet," zegt een bemiddelaarster in Amsterdam. Elders wordt de telefoon simpelweg niet opgenomen en ook andere bemiddelingspogingen leveren slechts een langdurige stilte op.

De schrik zit er goed in na twee weken berichtgeving over de Belgische affaire-Dutroux, over kinderporno, over pedofielen-netwerken en over kinderprostitutie. Het door liefhebbers van seks ('vriendschap', zeggen ze zelf) met kinderen ooit als geuzennaam gehanteerde begrip 'pedofiel' is verworden tot de noemer waaronder zowat alle vormen van seksueel misbruik kunnen worden ondergebracht. Van seks-toerisme in Thailand tot de ontvoering van minderjarige meisjes in België, allemaal het werk van pedofielen; de nauwelijks verhulde haat van de nieuwsgierige toeschouwers bij de graafwerkzaamheden bij het huis van het gezin Dutroux vond in de afgelopen weken met een verbazingwekkend gemak toegang tot de media en tot het internationale congrescircuit dat zojuist in Stockholm was neergestreken.

In zo'n klimaat waarin het sparen van kinderpostzegels al bijna verdacht wordt, valt het voor pedofielen niet mee om openhartig met hun opinie - en met hun seksuele gevoelens - voor het voetlicht te komen. "Er heerst grote angst," zegt Jeroen uit Rotterdam. "Naar aanleiding van die toestand in België ben ik laatst voor het eerst van mijn leven naar een bijeenkomst van pedofielen geweest. Ik val zelf op jongens boven de twaalf, maar ik ben toch maar eens gaan informeren hoe dat zat met die leeftijdsgrens die de wet aanhoudt. Dat zat voor mij wel goed, maar de sfeer daar was zeer angstig. Volgens mij zullen pedofielen vanaf nu steeds meer ondergronds gaan. De hetze in de pers heeft grote gevolgen, en leidt volgens mij tot meer gewelddadigheden. Die Dutroux is niet eens een pedofiel, de vergelijking is volstrekt onterecht. Die man in Engeland, die die volledige schoolklas met zijn machinegeweer omvermaaide, dat was wel een pedofiel. Een man die over een lange periode steeds maar verder in de hoek werd gedreven. Helemaal geïsoleerd, uitgestoten, radeloos. Dan krijg je dat soort dingen."

In Utrecht willen ook Johan (50) en Willem (28) uiteindelijk wel eens hun gemoed luchten. Ze hebben zich, samen met Mieke (36), adviseuse van de JOR-groep van de NVSH, goed voorbereid op het gesprek dat het venijn uit de samenleving moet pareren. In de schaars verlichte zolderkamer van het Utrechtse NVSH-pand, waarvan de inrichting sinds de jaren zeventig weinig verandering lijkt te hebben ondergaan, drukken ze tegelijkertijd met de verlaggever de opnameknop van een cassette-recorder in.

"Ik heb me de afgelopen weken erg op de vlakke gehouden," zegt Johan, de meest spraakzame van het drietal. "Ik heb contacten met gezinnen die zich toch gemakkelijk laten beïnvloeden door de media. Het zou goed kunnen dat er bij hen iets is losgekomen. De manier waarop ik altijd heb kunnen leven wordt steeds meer teruggedrongen. Stel je voor: je hebt een leuk erotisch contact met een kind, een beetje vriendschap, gewoon gezellig, en dat krijgt dan op-

eens dezelfde lading als wat er nu aan de hand is in België. Er worden allerlei scheldwoorden aan gekoppeld, en misschien zit je ook wel in een of ander netwerk. Daar doe je dus niets tegen. Je kunt er ook niet omheen. Als ik het journaal aanzet, denk ik steeds: verdomme, alweer die Belgische zaak waar ze mee openen. Dat is al twee weken lang zo. Gisteren was het voor het eerst pas het derde item. Ik krijg het idee dat het bijna onmogelijk wordt om nog contacten op te bouwen. Ik ben bang dat de tijdgeest definitief is veranderd."

Johan heeft betere tijden gekend; hij heeft de jaren zeventig nog bewust meegemaakt. "Ik ben achttien jaar geleden bij de werkgroep gekomen. Het was in de tijd dat bijna alles kon en mocht. Ik was dertig en had net ontdekt dat ik op jongere jongens viel. Ik had ontzettend veel leuke contacten, op mijn verjaardag kwamen allerlei volwassenen en kinderen over de vloer, van zeer diverse pluimage. Ik hoefde dus nooit over de grens te gaan. Als je zoveel om je heen hebt, hoeft dat niet."

Ook Johan voorspelt dat als pedofielen nog meer worden gecriminaliseerd, er meer vervelende incidenten gaan plaatsvinden. "De eenzaamheid zal toeslaan. Wij hebben altijd gevonden dat we ons niet als buitenstaanders in de maatschappij moeten opstellen. Maar steeds meer pedofielen zullen zich op deze manier uitgestoten gaan voelen."

Volgens Johan is het onmogelijk om met een kind over de schreef te gaan als vriendschap de basis van de relatie is. "Een vriend zul je nooit beschadigen, want dan ben je die vriendschap kwijt. Als die basis er niet is dan kunnen mensen zeggen: ik voel die lust zo hevig in me, ik moet nu wat versieren. Dan krijg je grote problemen, als het kind er nog niet aan toe is en iemand gaat forceren. Dat komt natuurlijk veel voor. We gaan niet beweren dat het in bepaalde kringen allemaal rozegeur en maneschijn is."

Willem: "Voor mij komt het kind duidelijk op de eerste plaats. Ik zou het niet in mijn hoofd halen iets met dat kind uit te halen als ik ook maar het vermoeden heb dat die jongen dat niet wil. Daar ligt het criterium."

Het is een eeuwige discussie. Al in 1988 stelde de Utrechtse kinderpsycholoog Wim Wolters in de Haagse Post dat pedofielen vaak heel aardige mensen zijn, maar dat ze toch maar beter van kinderen af kunnen blijven. "Ik vind het een aantasting van de persoonlijke integriteit van kinderen," aldus Wolters. "Er wordt maar al te gemakkelijk gebruik gemaakt van de veelal slechte condities waarin ze verkeren. Er is altijd iets aan de hand met kinderen die langere tijd een pedofiel contact onderhouden. Ze komen nooit uit doorsnee gezinnen. Juist deze groep kwetsbare kinderen komt sneller in contact met een pedofiel. Mijn grondstelling blijft dat ze het niet doen om de seks, maar om de warmte, de aandacht. Het is een soort ruilhandel."

"Het seksueel-erotische aspect is door het kind helemaal niet in het contract verdisconteerd," vervolgde de kinderpsycholoog, "maar het staat wel op de verborgen agenda van de pedofiel."

Volgens Wolters, en vele collega's met hem, is het maar beter dat kinderen hun seksualiteit ontdekken met leeftijdgenootjes.

Uiteraard is de visie van Wolters aan Johan en Willem niet besteed. Ze voelen meer voor de progressieve invulling die in de jaren zeventig opgeld deed. Pedofilie is iets moois, pedofielen vervullen een belangrijke pedagogische functie en brengen de kinderen in aanraking met andere milieus. Bovendien: kindersexualiteit bestaat en wordt veel te veel onderdrukt in onze samenleving. Met de aan de werkgroep Homostudies van de Utrechtse universiteit verbonden onderzoeker Theo Sandfort vinden Johan en Willem dat pedofiele contacten niet schadelijk hoeven te zijn, mits ze plaatsvinden op basis van vrijwilligheid.

Willem: "Daarom greep het mij aan toen Sandfort onlangs op televisie geassocieerd dreigde te worden met pedofielen-netwerken en kinderporno. Die man heeft goede studies neergezet, ik voel me daarmee verwant. Ik vond dat heel erg."

Johan: "Verleden jaar was het nog: het kan schadelijk zijn. Nu is het al: het is schadelijk. Maar positieve ervaringen worden weggemoffeld. Dat is heel frustrerend. Ikzelf zie al die jongens nog steeds, ik heb er nog uitstekende vriendschappen mee. Net heb ik nog gegeten met een jongen die ik al vijftien jaar ken. Hij is nu twintig en zegt zelf: 'Wat vreselijk wat er allemaal geschreven wordt.'

"Nog een verhaal, van een buurjongetje van mij. Die ken ik al vanaf zijn zevende. Op een gegeven moment mocht hij mee naar het naaktstrand. Dat was in zijn milieu niet zo gewoon, maar ze vonden dat wel best. Hij was ook wel eens bij mij in bad geweest, tot zijn tiende hebben we toen een beetje erotisch met zeep gespeeld. Maar toen hij twaalf was ontloek die seksualiteit, toen ontdekte hij dus dat aftrekken fijn was en vroeg ook: hoe gaat dat dan? Het was geen geïsoleerde jongen, hij ging ook met andere kinderen en volwassenen om. Hij heeft van mij een heleboel uit een andere cultuur meegekregen. We zijn bijvoorbeeld een

paar jaar naar Frankrijk geweest, naar een naaktstrand, en daar is hij helemaal geïntegreerd in een plukje jongens en meisjes uit een heel andere omgeving dan de zijne. Hij leeft dus gewoon in twee culturen, en als hij echt mocht kiezen ging hij liever naar de mijne. Laatst heb ik hem een keer meegenomen naar Willem en Mieke hier, en dat vond hij prachtig. Hij heeft een rotbroer gehad en het ging een tijdlang niet zo goed op school, en hij zei: 'Als ik jou niet had gekend, dan zat ik nu op Hoog Catharijne.'

Een verklaring voor hun pedofiele gevoelens hebben Johan en Willem niet echt. Die ligt in ieder geval niet in een problematische jeugd, zeggen ze. Wel verlangen ze beiden terug naar de seksbeleving die ze rond hun puberteit hadden. Johan: "Ik ben als kind opgegroeid in Indonesië. Ik heb daar de natuur meegemaakt, ik maakte wandelingen met mijn vriendjes, ik had een absolute vrijheid. Op een gegeven moment ben ik overgeplant naar Nederland. Daar waren andere leuke dingen, schoolfeestjes, een beetje verkering, maar toch ben ik altijd terug blijven verlangen naar de tijd die ik toen daar heb gehad. De vrijheid, het avontuur. Dat probleem heb ik nu een beetje opgelost. Als kinderen bij me komen, organiseer ik altijd evenementen. We maken boswandelingen, spelen verstoppertje of we gaan lekker zwemmen. Ze vergelijken me wel eens met hun ouders. Dan zeggen ze: 'We zijn afgelopen weekend met die dooien op stap geweest.' Nou, bij ons is het dus feest. Echt heel gezellig. Dat is iets in me dat ik niet verloren wil laten gaan, de jeugd."

Kinderen ontmoet je overal, dat gaat gewoon spontaan, aldus Johan en Willem. Johan: "Je zit bij het water en er komen een paar jongens met je praten. Nou heb ik daar een tijdlang een boot gehad en dat zei ik toen tegen ze. Ik heb die jongens naar huis gebracht en een week later zijn ze met hun ouders erbij een stukje mee gaan varen. Ik ben bevriend geraakt met die mensen, ik ben daar jaren welkom geweest. Die jongen nam op een gegeven moment een vriendje mee, daar is ook wat uit gegroeid en die ken ik nu nog. Hij is nu dertig, en we spelen samen nog wel eens muziek. Die ouders hebben dat altijd goed gevonden. Ze moesten mij wel eerst leren kennen. Die vader kon zich niet voorstellen wat die jongen bij me zocht. Toen heeft hij hem een keertje op zijn brommer gebracht. Hij kwam binnen, zag al die platen en die muziek en toen zei hij: 'Nu begrijp ik waarom Peter zo graag bij jou komt.'"

Maar dat hij pedofiele gevoelens koestert, vertelt hij toch maar liever niet aan de ouders van zijn vriendjes. "Nee. Als je dat zegt maak je het die ouders moeilijk. Voor hen is belangrijk dat zo'n jongen vrolijk thuis komt met allerlei verhalen. En als het zo vertrouwd is, dan is het voor de jongen ook niet zo leuk als je erover praat. Dat scheidt toch vaak problemen. Maar ik heb wel meegemaakt dat ouders een soort vermoeden hadden en dan desondanks vonden: 'Ja, maar het kind is vrolijk en wil zelf steeds terug.'"

"Toch blijft het spitsroeden lopen," zo is Johans ervaring. "Je moet je er altijd van bewust zijn hoe de omgeving van dat kind in elkaar zit. Daar moet je aandacht aan besteden. Je moet ook eens op bezoek gaan bij die mensen, je moet er veel in investeren. Ik heb veel verjaardagen, en ik had op een gegeven moment vier families waar ik altijd at. Ik zeg ook wel eens tegen die moeders: 'O, ik hou van die kinderen, ik vind ze helemaal te gek en ik vrij ook wel een beetje met ze.' Dan zeggen ze: 'Goh, wat ga jij leuk met ze om.' En dan sturen ze ook de kinderen van de buurvrouw."

"Ik heb maar één keer een probleem gehad omdat een tante in een dronken bui had zitten ouwehoeren. Nou, de jongens mochten niet meer komen en of ik niet naar hun vader wilde gaan, want we hadden al zo lang een vriendschap. Dan moet je voor die jongens opkomen. Diezelfde middag heb ik nog met die tante gesproken, en met de vader. Toen was het weer goed. De volgende dag zaten de kinderen weer bij me."

Een hoog idyllisch gehalte, zo'n pedofiele relatie, maar uiteindelijk zal toch gewoon de seks gepraktiseerd worden met de jongens. Dat bagatelliseren pedofielen nogal eens voor de buitenwereld. "Ja," erkent Johan voorzichtig, "binnen die vriendschap is er seks. Die kinderen hebben natuurlijk ook seksuele gevoelens. Die kunnen ze met je delen."

Maar last van schuldgevoelens hebben Johan en Willem niet, zolang ze, zeggen ze, niet verder gaan dan het kind zelf wil. Hoever dat is, hangt van het kind af. Johan: "Penetreren lijkt me, als een kind nog onder de twaalf is, alleen biologisch gezien al niet zo mogelijk. Oudere jongens zijn soms juist heel erg uit op dat soort ervaringen. Het probleem is dat kindersexualiteit in de maatschappij volledig wordt ontkend. De spelletjes die kinderen spelen zijn vieze spelletjes. Een beetje pijpen en beffen, en andere leuke vormpjes van seks, die dingen die ze als kind in zich hebben, worden als perversie bekeken. Zodra kinderen weten dat ze zich bij een volwassene wat vrijer kunnen voelen, dat ze met hun seksualiteit voor de dag kunnen komen, dan wordt het een dubbele vriendschap. Bij de ouders is

dat vaak moeilijk. Ikzelf heb dat ontzettend gemist in mijn jeugd. Op mijn dertiende, toen ik me begon af te trekken en zo meer, werd ik een keer betrappt door mijn moeder, die zei dat ik op die manier ziek zou worden; dat heb ik tot mijn negentiende bij me gehouden. Als je zo iets vrij jong met iemand kunt delen, dat je kunt vragen: hoe gaat dat dan, is dat alleen maar positief."

**J**a, ze voelen zich wel eens seksueel tekortgedaan, als een kind nog geen interesse toont bijvoorbeeld. Johan: "Want je moet ongelooflijk veel inleveren op dit gebied."



Willem: "Natuurlijk zou je wel eens wat meer willen."

Maar nemen ze dan hun verlies?

Johan: "Ja. Dat neem je op de koop toe."

Willem: "Ja. Want vriendschap is toch veel meer waard dan iets doen waar je later spijt van krijgt."

Hoe voldoen ze aan hun visuele behoeften? Een Playboy voor pedofielen bestaat niet en kinderporno is verboden. Wie naar kinderpornofilms kijkt, weet haast wel zeker dat de kinderen in de film gedwongen zijn.

Johan: "Ja, dat is een groot probleem."

Willem: "Daar hebben we het gisteren nog over gehad."

Johan: "Je hebt natuurlijk porno waarin kinderen echt misbruikt worden. Met seksuele handelingen waarbij je gewoon ziet dat het kind er voor Piet Snot bij staat en maar doet wat de regisseur zegt. Vroeger wisten we niet eens waar die boekjes en films vandaan kwamen. We dachten: dat komt uit Denemarken of zo, dat is een heel bevrijd milieu. Dan zie je een paar jongetjes met elkaar vrijen en dan denk je: nou, dat kan toch mooi maar allemaal. Dat zag er vaak leuk uit, al zaten er een paar jongens tussen waarvan je dacht: hé, dat klopt niet. Ik kon daar wel van genieten, van die films. Maar nu zijn we ons er veel beter van bewust hoe die films tot stand zijn gekomen. Ik denk nu: verdomme, het is toch waarschijnlijk uit het porno-circuit gekomen."

Om redenen van privacy zijn alle namen gefingeerd.

**Kind kan zich niet verzetten**

Geld. 24/6

Onbegrijpelijk dat De Gelderlander op 18 september aan de voorzitter van de pedofielenvereniging 'Martijn' de gelegenheid geeft om zijn leugens te vertellen. Ik citeer: 'Een normale pedofiel zal een kind nooit schade berokkenen' en 'Zij genieten samen van de wederzijds gewilde contacten'. Hoe weet deze Daverman dat hij geen schade aanricht bij zijn slachtoffertjes? Is angst en schaamte en jarenlang bang zijn voor mannen, zelfs voor je eigen familie, geen schade? En dan de 'wederzijds gewilde contacten'. Hij denkt zeker dat als een kind zich niet verzet, het kind het wel zal willen? Een kind verzet zich niet, omdat het weet dat de volwassene harder loopt en sterker is. Een kind kan ook verstijfd van schrik zijn. Na een 'ontmoeting' met een pedofiel heeft het mij vijf jaar gekost om over de angst en schaamte heen te raken, maar ik ben nog altijd bang en wantrouwend. Ik word misselijk en woedend om zo'n Daverman die al weer bezig is begrip te kweken voor zijn afwijking. Het wordt tijd dat er een eind komt aan al het gedogen en accepteren van kindermisbruik. De slachtoffertjes zwijgen, ze konden zich toen niet verdedigen en ze kunnen zich nu nog niet verdedigen. De affaire-Dutroux heeft duidelijk gemaakt waar de handel in kinderporno toe leidt. Alle slachtoffers van kinderporno zijn van hun jeugd beroofd, sommigen zelfs van hun leven. Goedpraten leidt tot medeplichtigheid.

Naam en adres bij de redactie bekend.

**Rondlopen met een groot geheim**

Mijnheer de pedofiel, **WV 14/6**  
Weet u hoe het voelt om als kind rond te lopen met een groot geheim over een relatie die niet mag bestaan?  
Weet u hoe het voelt om je schuldig te voelen tegenover je ouders van wie je heel veel houdt, omdat je stiekem omgaat met een oudere man?  
Weet u hoe het is om seksuele spelletjes niet te durven weigeren uit angst een stuk aandacht kwijt te raken?  
Weet u hoe eenzaam het voelt om tussen leeftijdgenoten te lopen die wel op een normale manier dat wil zeggen met jongeren van hun eigen leeftijd seksualiteit ontdekken, terwijl jij in de macht bent van een oudere man?  
Nee, dat weet u niet. Want u bent alleen maar bezig met uw eigen seksuele gevoelens. U bent een egoïst die zich verschuilt achter: "Ik doe niets wat het kind niet wil". Maar ziet u dan niet dat de relatie tussen een volwassene en

**Een vrouw uit Zelst, als kind jarenlang seksueel misbruikt door een oudere man, richt zich in deze brief tot de pedofiel die enkele weken geleden in deze krant aan het woord kwam.**

een kind ongelijkwaardig is? Dat een kind niets te willen heeft bij een volwassene die hem subtiel manipuleert?  
U bent in therapie gegaan schrijft u, maar van bidden ging het niet over. Nee mijnheer, zo simpel gaat dat niet, ook niet met een pil die u had willen slikken. U zult er zelf iets voor moeten doen, echt in therapie gaan en onder ogen durven zien dat u een afwijking hebt die uw probleem is, waar je kinderen niet mee lastig mag val-

len. Seks met kinderen is niet normaal, mijnheer, en u bent er verantwoordelijk voor als de kinderen die u misbruikt daar last van krijgen, niet de maatschappij, die seks met kinderen immers niet tolereert.

Toen ik uw verhaal las in deze krant kwamen alle gevoelens van schuld, schaamte en eenzaamheid naar boven en het maakte enorme woede bij me los. Woede die ik eindelijk mag voelen van mezelf. Woede die ik grondig gehouden heb omdat ik twintig jaar heb rondgelopen met mijn grote geheim, vanuit loyaliteit tegenover de man die mij als kind misbruikte. Loyaliteit die voor een buitenstaander misschien niet te begrijpen is, maar die voortkomt uit de geslepen manier van manipuleren door de pedofiel. Heel lief zeggen: "Ik doe niets wat jij niet wilt", maar onderhand steeds verder gaan en het kind het gevoel geven dat het ook wil

wat er gebeurt. Zo'n ongelijkwaardige relatie laat diepe sporen na: schaamte, omdat je erin meegegaan bent; schuldgevoel, om het vele liegen om de relatie geheim te houden; eenzaamheid, omdat je er met niemand over durft te praten en een gevoel van minderwaardigheid omdat je 'slecht' was door deze relatie. Bovendien is het heel bepalend voor het omgaan met seksualiteit in de rest van je leven. "Dat ze er misschien later last van krijgen is de schuld van de maatschappij", stelt u in het artikel vast. "Neem maar van mij aan dat een kind er zeker last van krijgt en dat begint al tijdens de relatie. En dat ligt niet aan de maatschappij, die seks met kinderen niet tolereert. Het is aan ons volwassenen ervoor te zorgen dat kinderen in alle opzichten veilig kunnen opgroeien."

Naam en adres bij de redactie bekend.

**'Je kunt er beter naar kijken dan 't zelf doen'**

Dagelijks berichten kranten, radio en tv over seksuele uitbuiting van kinderen. Maar kinderporno is geen modern verschijnsel. Het derde en laatste deel van een korte serie. De delen 1 en 2 verschenen in De Gelderlander van 13 en 14 september.

Door **PETER ELBERSE** **Geld. 10/6**  
en **MADELEEN WESSELING**, ANP  
DEN HAAG - Met de hausse aan schandalen rond verregaand kindermisbruik, de Belgische affaire-Dutroux voorop, zit de schrik bij pedofielen er flink in. Hoe meer gruwelen er aan het licht komen en de voorpagina's halen, hoe geringer het begrip onder het grote publiek voor mannen die een seksuele voorkeur voor kinderen koesteren. Pedofielen zijn plotseling kindermoordenaars geworden, zegt Piet Daverman, interim-voorzitter van de Vereniging Martijn. De vereniging zet zich in voor acceptatie van pedofilie. Daverman (een schuilnaam) heeft het gevoel dat hij terug is bij af door de publiciteit rond Dutroux en aanverwante zaken.

Onlangs zag Martijn zich genoodzaakt een persbericht de wereld in te sturen, waarin het verenigingsbestuur zijn afschuw uitsprak over de schokkende gebeurtenissen in België. "De wraakgevoelens die dit soort praktijken bij de bevolking oproept, zijn volgens ons ook terecht", aldus de verklaring. Martijn betreurt niettemin dat de Dutroux misdaden en de zijnen op één hoop gegooid worden met pedofilie. Op die manier worden heksen gecreëerd, aldus Martijn. Pedofielen vermoorden geen kinderen, stelt Daverman. "Een normale pedofiel zal een kind nooit schade berokkenen, hij zal zijn lusten niet botvieren op een kind. Zij genieten samen met de kinderen het plezier van de wederzijds gewilde contacten. Kinderseksualiteit bestaat." Dat

het gewone publiek grote vraagtekens plaatst bij die beweringen, begrijpt Daverman wel enigszins. "Maar toch is het zo. Een pedofiel is geen psychopaat."

**An en Eefje**  
Dutroux kan onmogelijk gekwalificeerd worden als een pedofiel, zegt Daverman. Niet alleen omdat hij extreem gewelddadig is gebleken, maar ook omdat zijn slachtoffers niet allemaal even jong waren. An en Eefje, wier stoffelijke overschotten afgelopen week in België werden begraven, waren bijna geen tieners meer toen zij in handen van Dutroux vielen. Daverman werd in 1992 veroordeeld tot 240 uur werkstraf wegens het plegen van ontucht met twee jongetjes van zes. Justitie nam een hoeveelheid als pornografisch gekenmerkt materiaal bij hem in beslag. "Alles waar toevallig kinderen in voorkwamen, is vernietigd." Daverman diende een schadeclaim van 44.000 gulden in, waarover nog niet is beslist. De veroordeling heeft Daverman niet van zijn voorkeur afgeholpen. Hij geeft toe dat hij onverminderd geïnteresseerd is in kinderen. Hand in hand daarmee gaat zijn belangstelling voor kinderpornografie. Kinderporno is niet gemakkelijk te krijgen, zegt hij, en bovendien peperduur.

**'Normale pedofiel zal een kind nooit schade berokkenen'**

"Je moet er tegenwoordig warmpjes bij zitten wil je het kijken naar kinderporno kunnen permitteren. In het illegale circuit kosten sommige banden van zestig minuten soms wel 5000 gulden." De gemiddelde seksshophouder brandt liever zijn vingers niet aan de harde kinderporno, maar Daverman kent winkels die het kunnen leveren. "Als ik het kan vinden, kijk ik eraan." Hij bestrijdt de stelling dat kinderpornografie de olie in de machine der pedofilie is. Het kijken naar kinderporno is een stoomklep, zoals Daverman het noemt, het haalt de druk van de

ketel. "Je kunt er bovendien beter naar kijken dan dat je het zelf doet." Maar is het niet zo dat voor de productie van kinderporno het misbruik van een kind noodzakelijk is? Daverman heeft er geen sluitend antwoord op.

**Naaktculturbanden**  
De 475 leden van Martijn (allen mannen, op één vrouw na) hebben volgens Daverman meer belangstelling voor de 'naaktculturbanden' (waarop blote kinderen zijn te zien zonder dat er sprake is van enige seksuele activiteit) dan voor het harde materiaal. Die banden zijn in veel sekshops moeiteloos te verkrijgen voor aanzienlijk minder geld. Dat de kinderen die in dergelijke films figureren zonder hun medeweten op de schappen van de pornohandel belanden, is voor Daverman geen wezenlijk probleem. Hij meent dat de meeste kinderen toestemming hebben gegeven voor het filmen of fotograferen. Stiekem filmen is er volgens hem niet bij. "Als ik op een natuuristerrein met mijn fototoestel aan de gang zou gaan, ben ik het binnen de kortste keren kwijt." Internet, het medium dat pedofielen wereldwijd gebruiken voor de uitwisseling van pornografisch materiaal, biedt voor Daverman geen uitkomst. "De kans dat we er met het gebruik van Internet op een of andere manier worden ingeluisd, is mij te groot", zegt hij. Bovendien wordt de verspreiding van kinderporno op het Internet steeds meer aan banden gelegd.











Wishandeling zedendelinquenten doodgezwegen

# VERSCHOPPELINGEN VAN DE BAJES

TEL 21-9

**Kindermoorde- naar Marc Dutroux, zo werd deze week bekend, draagt zelfs in de gevangenis een kogelvrij vest. Zijn medegevangenen zou-**  
door MILCO AARTS

**den hem anders om zeep helpen, is de vrees. Die angst is niet onterecht. Dutroux, zo bezwe- ren ingewijden in gevangenis- land, zou ook in een gewone Ne-**

**derlandse cel niet overleven. Want zelfs de 'gemiddelde' pedofiel of ver- krachter houdt het daar al niet uit. Hij wordt van de trap ge- duwd, krijgt**

**klappen, wordt dag en nacht bedreigd, soms zwaar mishan- deld. Een onthullen- de reportage over een doodgezwegen fenomeen.**

vrouw opensnijden om er een foetus uit te halen. Zijn die dan zoveel beter, vraag ik me wel eens af, of is het wellicht een beetje hypocriet om alleen die zedendelinquenten aan te pakken?

Waar het om gaat, is dat we in een rechtstaat leven. De delinquent wordt afgestraft door de rechter, dat moet niet nog eens dunnetjes worden overgedaan door andere gevangenen. Grijp je niet in, dan ontstaat er een cultuurtje waarin dit soort dingen normaal wordt. Ik denk dat je dan uiteindelijk doden krijgt. Los daarvan: bied je mensen die 5, 8 of 10 jaar detentie voor zich hebben geen bescherming, dan verloederen ze in hun cel en laat je ze daarna los dan maakt dat de maatschappij er zeker niet veiliger op."

"Frappant overigens", vult Unit-directeur vrouwengevangenis T. Boxelaar aan, "dat deze problemen bij vrouwelijke delinquenten niet spelen. Wij hebben hier de vrouw zitten die het Bredase meisje Robin heeft vermoord. Die loopt gewoon tussen alle anderen rond. Misschien dat ze wat meer genegeerd wordt, maar van macho-geweld is geen enkele sprake."

## Toename

Boxelaar, hij was eerder baas van de afdeling Beschermd Wonen, ziet een duidelijke toename van het aantal zedendelinquenten. Volgens cijfers van het ministerie van

**BREDA, zaterdag**  
Ze verwoesten de levens van kinderen en vrouwen. Ze pakken de meest weerlozen van de samenleving. Of het nu incest is, of een groepsverkrachting: zedendelinquenten hebben geen recht op medelijden. Daarover is iedereen het wel eens. De roep om de doodstraf klinkt sinds Dutroux luider dan ooit. In ieder geval moeten de straffen zo zwaar mogelijk zijn. Maar één ding, en ook daarover is iedereen het eens, moet overeind blijven in onze rechtstaat: het is de rechter, en alleen hij, die straft.

David G. (37) zit voor verkrachting en dat hij dat gedaan heeft, verbijstert hem nog steeds. Hij was immers zo'n voorbeeldig mannetje: huisje, boompje, beestje en baantje, een beetje stoer misschien, maar tot hij die vrouw pakte een onbeschreven blad. Nu zit hij in een kamertje in het huis van bewaring de Bospoort in Breda en zoekt hij bijna wanhopig naar woorden.

"Natuurlijk weet ik dat ik gruwelijk fout ben geweest, dat wat ik gedaan heb echt niet kan, ik hoef dus geen medelijden, maar ik zou m'n detentie wel graag overleven. Een crimineel die me aanviel, had zelf bij een vrouw van tachtig, een voor een alle vingers gebroken omdat hij haar pincode wilde. Moet dat mijn tweede rechter zijn? En het wordt steeds erger. Sinds de affaire Dutroux zijn wij voor de rest van de bajes allemaal kleine Dutrouxjes.

## Computerfraude

Toen ik werd opgepakt, zeiden de rechercheurs al meteen tegen me: 'Als je in de bajes wilt overleven, dan mag niemand weten dat je voor zeden zit, want dat pikken ze niet. Zeg maar dat je voor computerfraude bent gepakt'. In het huis van bewaring zeiden de bewakers precies hetzelfde, maar ja, je bent al zo murw, je hele wereld is in elkaar gekacheld, de verhooren waren keihard geweest, je worstelt met vragen als: zal m'n familie me nog willen zien, en m'n kind? En dan sta je ineens in zo'n koepel. Andere gevangenen kwamen op me af en begonnen te vissen. 'Wat doe jij hier', zeiden ze. 'Jij hoort niet in de bak, waar zit je voor?' Computerfraude hield ik maar een week vol. Want wat zeggen die gasten. 'Goed, laat dan je dagvaarding eens zien'.

En als je dat dan niet doet, val je door de mand. En geloof me, iedereen valt door de mand.

Ik stond die eerste week in de recreatieruimte te biljarten. Komt er een kleerkast van twee meter aan de andere kant van de tafel staan. Hij pakt een keu, houdt die achterste voren vast als een honkbalknuppel en tikt er mee op de rand van het biljart. 'Volgens mij', zei die 'hedde gij iets met kleine meisjes gehad'. Misschien toen ik zelf jong was, heb ik gezegd, maar hij bleef aandringen. 'We willen het weten', zei hij en onmiddellijk kwamen er vier mannen bij hem staan. Er was maar één bewaarder in de buurt en die keek de andere kant uit. 'Als gij uw papieren laat zien, is er niks meer aan de hand'. Voel je hem: niets meer aan de hand. Ik was nog nooit echt bang geweest, maar op dat moment ben ik het geworden. Gelukkig was de recreatie ten einde en werden we opgehaald."

David G. kreeg een baantje als reiniger en maakte de afdeling schoon toen een gevangene hem aansprak. Of hij even een bak met vuile was naar de wasserij wilde brengen. 'Ik pakte die bak op en liep weg, maar voor ik naar beneden kon, werd ik een ruimte ingetrokken door een bewaarder. 'Ik wil efkes met jou praten', zei die. 'Jij moet niet naar beneden gaan, want in dat was hok staan ze met negen man op jou te wachten'. Hij heeft me naar mijn cel gebracht en daar ben ik niet meer uitgekomen tot ik werd overgeplaatst. Zelfs niet om te douchen."

Peter Borburgh kent de verhalen. Hij is bewaarder op Beschermd Wonen, een speciale afdeling van de Bredase Koepel. Een lange gang met aan weerszijden een rij cellen. Een recreatiezaal aan het eind. Twee grijsaards schuifelen

wat rond. De kleur van hun haar verradt hun delict. Want pedofielen, zo weet iedere ervaren bajesklant, zijn ouder dan de gemiddelde gevangene.

De unit werd in 1990 opgericht voor mensen die zich in de gewone gevangenis niet staande kunnen houden. De praktijk leert dat alle 22 plaatsen voortdurend worden bezet door zedendelinquenten. "En er is een gigantische wachtlijst", zegt Borburgh, "staat een cel twee minuten leeg, dan is de nieuwkomer er al. Sommigen stinken echt, hebben luizen. Die zijn zo bang geworden dat ze hun cel wekenlang niet hebben verlaten, zelfs niet om te douchen. We hebben een man gehad die paranoia was geworden. Eigenlijk is iedereen die hier binnen komt, extreem angstig. Ze kijken constant om zich heen en zijn verschrikkelijk volgzzaam. Het duurt soms dagen voor ze weer een beetje zichzelf zijn."

## Respect

Voordat Beschermd Wonen werd opgericht, werkte Borburgh in de Koepel waar iedereen weliswaar door elkaar zat, maar waar een strenge hiërarchie heerste. Borburgh: "De grote drugsjongens staan heel hoog in de rangorde, samen met de moordenaars. Zeker als je een agent hebt doodgemaakt, dan ben je een onnoemelijk grote jongen die kan baden in overloos respect. Helemaal onderaan heb je de pedofielen, de kinderverkrachters en de gewone verkrachters, die worden allemaal over één kam geschoren. Als er eentje bekend wordt en hij loopt over het vlak (begane grond van een koepelgevangenis — red), hoort ie van overal: 'Hé viezerik, kinderverkrachter, we maken je af'. Als bewaarder kun je niet altijd voorkomen dat er dingen gebeuren. Je zit met drie man op een afdeling van 48 gedetineerden. Soms moet je papierwerk doen of iemand op transport zetten, je kunt niet alles zien. En dus lopen die mensen wel een tegen een klap op."

Over klappen krijgen, kan ook Pieter S. meepraten. S. is begin veertig en heeft een zedendelict achter zijn naam staan waarvoor hij 2,5 jaar cel kreeg. Wat hij precies gedaan heeft, wil hij niet kwijt, maar zijn zaak was groot genoeg om de kranten te halen, compleet

met tekening en initialen. "Ik was koud in een half open inrichting in Heerhugowaard of iedereen had het krantenknipsel al gelezen. Van meet af aan werd ik genegeerd. Liep ik over het terrein dan keek iedereen weg. Verder werd ik bedreigd, werden er briefjes onder m'n deur geschoven met: we pakken je. Bij alle gemeenschappelijke maaltijden, waren m'n bord en bestek stevast verdwenen."

Ik heb het daar een maand volgehouden. Toen kwam ik in het huis van bewaring van Arnhem, maar dat was nog veel erger. Je moet je voorstellen dat je in de jungle loopt. Je verdwaalt en komt in een gebied waar heel veel slangen en schorpioenen zitten. Elke stap kan fataal zijn. Zo voelde ik me. Je kunt je delict immers niet meer geheim houden, want dat zingt heel Nederland rond. In Arnhem ben ik onder de douche aangepakt. Ik kreeg twee keiharde trappen in mijn rug, heb ik twee weken van krom gelopen en ik kreeg een klap tegen mijn slaap. Overgeplaatst dus weer, naar de Geerhorst in Sittard. Binnen een week wisten ze het daar en heeft de directie me vier weken in de cel gehouden. Daarna kon ik naar Beschermd Wonen in Breda. Hier ben ik langzaam aan weer gaan leven. Natuurlijk keek ik de eerste dag nog steeds als een waanzinnige om me heen en nog let ik automatisch op met wie ik de trap afloop en of er niemand achter me is. Was deze afdeling er niet geweest, dan was ik totaal gestoord geworden."

"En dat is dus precies wat we niet willen", zegt drs. B. Molenkamp, algemeen directeur van de Bredase koepelgevangenis. "Kijk, het is niet zo dat wij nou zo teerhartig zijn waar het gaat om zedendelinquenten. Wij hebben een man uit Woensdrecht gehad die twee kinderen had vermoord. Als die hier voor de eerste keer binnenkomt, dan heb ook ik vreselijk veel moeite om hem een hand te geven. En trouwens, wat zedendelinquenten gedaan hebben, is per definitie onvergefelijk, laat daarover geen misverstand bestaan. Maar: dat geldt evenzeer voor heel wat andere klantjes van ons. Jongen, we krijgen hier figuren die mensen letterlijk uit elkaar trekken. Jongens die met een mes de buik van een

**"In een halve minuut hebben ze die jongen met negen man invalide geschopt"**

Justitie zitten er momenteel zo'n 500 mensen vast voor een seksmisdrift; maar de groei gaat snel. "Het taboe is eraf. Vroeger bleef incest vaker binnen de familie, nu schrijven alle kranten er grote verhalen over. Gevolg is dan ook dat steeds meer oude zaken komen bovendrijven. Meisjes die op hun tiende zijn misbruikt en op hun twintigste aangifte doen. Van de 256 mannelijke gevangenen die we hier hebben, zit 15 procent voor zeden. Vandaar dat we wel verzoeken om overplaatsing van andere gevangenen hebben moeten weigeren."

De afdeling Beschermd Wonen vervult een voortrekkersrol in gevangenisland. Op twee andere lokaties in het land is een soortgelijk initiatief van start gegaan. In alle andere gevangenis is minder of niets geregeld. "Vanuit de directie gevangeniswezen van het ministerie van Justitie wordt positief aangekeken tegen ons project", zegt direc-





## Universiteit eist rectificatie van tv-uitzending kinderprostitutie

Van onze verslaggeefster **YR**  
AMSTERDAM 26-9

De Universiteit Utrecht en de daaraan verbonden sociaal-psycholoog Theo Sandfort zeggen dat zij door het televisieprogramma *2 Vandaag* ten onrechte in een crimineel daglicht zijn gesteld. In de uitzending van 27 augustus suggereerde *2 Vandaag* dat Sandfort, verbonden aan de werkgroep homostudies, deel uitmaakt van een internationaal netwerk van kinderprostitutie. De universiteit en de psycholoog eisen een duidelijke rectificatie op televisie en wijzen een journalistieke afhandeling van de hand.

In het programma werd gepoogd een crimineel pedofiel spoor bloot te leggen, dat in de internationale homogids *Spartacus* met geheime codes zou zijn te volgen. De afkorting YG in de gids zou staan voor *young gays*. Sommige clubs en cafés die zich met die code presenteren, zouden kinderen seksueel exploiteren.

De programmamakers van de TROS maakten uitgebreid melding van de diverse rechtszaken die in het verleden tegen de uitgever van *Spartacus*, de Brit John D. Stamford, waren aangespannen. Stamford, die lange tijd vanuit Nederland opereerde, werd er steeds weer van beschuldigd de spil te zijn van een wereldwijd vertakt pedofielenetwerk.

In Nederland en Duitsland werd de Brit vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Door de plotselinge dood van Stamford in december 1995 kon de meest recente zaak voor de rechtbank van Turnhout niet worden afgerond. Tijdens de rechtszaak in België bleek de Brit postbussen in drie en bankrekeningen in vijftien landen te hebben. Priester François Lefort, die zich had voorgedaan als bemiddelaar voor *Spartacus*, getuigde dat bij Stamford 'elke vorm van plezier' te koop was.

*2 Vandaag* suggereerde dat de zaak in Nederland is stukgelopen door bemoeienis van invloedrijke personen. Als 'invloedrijke Nederlander' wordt Theo Sandfort met naam genoemd. Opgemerkt wordt dat de sociaal-psycholoog een boek bij het 'dubieuze' *Spartacus* heeft uitgegeven. Sandfort komt kort in beeld met de uitspraak dat seksuele contacten tussen een volwassene en een kind niet alleen niet schadelijk hoeven te zijn, maar zelfs een positieve uitwerking kunnen hebben. Die uitspraak was geplukt uit een eerder interview met Sandfort in het kader van zijn promotieonderzoek over pedofilie.

*2 Vandaag* heeft Sandfort een interview aangeboden, waarin hij de gelegenheid krijgt zijn kritiek te spuien en nader in te gaan op zijn wetenschappelijke theorie. Maar de sociaal-psycholoog wil geen nadere discussie, hij wil een publiek eerststel.

PANORAMA 39

Het klinkt bizar, maar wie in Nederland de schimmige

wereld van kinderporno en kinderprostitutie wil ontdekken, kan gebruik maken van een speciale reisgids: de 'Spartacus-gids'.

## De waarheid achter de Spartacus-gids voor homofielen

# Dit is een complete reisgids voor pedofielen!

**R**otterdam, Hotel Heemraad aan de Heemraadssingel 90. 's Avonds rond half elf stappen mijn 'vriend' en ik er binnen. "Goedenavond heren, wat mag ik voor u betekenen?" zegt de grijze vijftiger die het sjofele hotelletje bestiert.

"We zoeken een kamer. We hadden zin in een vrolijk avondje, vandaar dat we effe in de *Spartacus* hebben gebladerd. Toen kwamen we dit hotel tegen." "Aha, de *Spartacus*! Juist ja. Eens kij-

ken hoor..., kamer 7. Een tweepersoons bed, is dat een probleem?"

"Nee hoor. We zoeken eigenlijk ook nog een leuk speelkameraadje. Alleen, wij hebben hier verder geen contacten. In Amsterdam kennen we iedereen, maar eh..."

"Wat zoeken jullie?" "Nou ja, gewoon een jochie van een jaar of 14, 15. Ken jij niemand die wat kan regelen?"

"Hmm, tsja, ik ken wel wat mensen. Wacht even..."

De hoteleigenaar loopt naar achteren



hand. Het dikke pocketboek geeft een alfabetisch overzicht van vele honderden landen, verder onderverdeeld in de populairste steden. Onder de steden vinden we hotels, *houses with boys*, escort services, massages, sex-shops, *blue movies*, sauna's, *crusing area's*... In het Nederlandse homp-circuit, waarbinnen de *Spartacus* als 'gewone' reisgids vol plekje en stekjes voor de herenliefde zeer populair is, ontstond onlangs beroering na een tv-uitzending. Het actualiteiten-programma *2 Vandaag* deed uit de doeken hoe de gids al jaren als sleutel fungeert tot het uitgebreide kindersex-netwerk van *Spartacus*-uitgever John D. Stamford.

**Spartacus-uitgever  
Stamford ging er prat op vele  
kinderen persoonlijk getest  
te hebben.**



en keert terug met een briefje, waarop hij twee namen en nummers heeft geschreven; een pieper- en een gewoon telefoonnummer. "Probeer Ronnie of Robbie en zeg dat je deze nummers hebt gekregen van Cock van Heemraad, dan zit 't wel goed."

Later op de avond bellen we eerst Ronnie. Hij heeft op dit moment maar één jongen beschikbaar, een Aziatische boy van 19. Te oud voor ons. Robbies telefoon wordt opgenomen door een ander, die zegt dat Robbie niet thuis is. Hij is verder ook niet te bereiken vanavond.

"Dat was Robbies broertje," weet Cock van Hotel Heemraad, wanneer we hem 's nachts om half twee bellen. Teleurgesteld, omdat we nog geen 'speelkameraadje' hebben. Misschien dat hij via Robbie een jongetje voor komende donderdagavond kan regelen?

"Ik zal eens effe kijken wat ik kan rommelen. Je zoekt iets jongs, hè? Ik zal kijken of ik wat voor je kan vinden."

Wanneer we Cock enkele dagen later terugbellen, heeft hij een jongen van 15 voor ons. "Zwart lederen jack, met een rood kruis op de rug. Je kan 'm op 't Centraal Station oppikken..."

Zo gaat dat dus als je sex met een minderjarige wilt. En de

*Spartacus-gids*, editie '96/'97, opende de deur. Wij vonden Hotel Heemraad op pagina 704 van deze *International Gay Guide*, die al 25 jaar niet alleen homofielen bedient, maar ook pedofielen de weg wijst naar adressen voor kinderprostitutie en/of -pornografie. Wie behoefte heeft aan kindersex, waar ook ter wereld, neemt 'de *Spartacus*' ter



Nederlandse Justitie echter nooit tot vervolging overgegaan. De naar elders overgeplaatste Eggink wenst geen mededelingen te doen. Justitie spreekt van 'onrechtmatig verkregen bewijs'.

Stamford verplaatste zijn activiteiten snel naar België. In '94 diende kinderpornoorganisatie *Terre des Hommes* bij de rechtbank van Turnhout een aanklacht tegen Stamford in wegens commerciële, seksuele exploitatie van kinderen. *Terre des Hommes*-advocaat mr. Jean Flamme: "Wij hadden vernomen dat er achter de *Spartacus*-gids een organisatie school, die werd belichaamd door *Spartacus International*. Via de *Spartacus*-gids kon men lid worden van de *Spartacus*-club. Leden van deze club mochten speciale kindersex-reisdocumenten bestellen, die men *portfolio's* noemde. Deze portfolio's vormden een introductie tot pedofiele scènes in tal van landen. Men ging zelfs zó ver, dat men de *Spartacus*-leden een voorkeur vroeg qua leeftijd, huidskleur, seksuele specialiteiten enzovoorts. Ging het *Spartacus*-lid op reis, dan stond het kind van zijn keuze aan gene zijde van de wereld paraat. John D.

Stamford ging er prat op vele van deze kinderen, bijvoorbeeld op de Filippijnen, persoonlijk getest te hebben..."

### Ook de naam van ex-PvdA-senator Brongersma komen we in het Spartacus-circuit regelmatig tegen

**S**tamford was zeer actief op de Filippijnen, waar hij samenwerkte met een Nederlandse stille vennoot, Pierre Cuypers. Beide heren runden daar een club die vele pedofielen aan hun geroef hielp. Mr. Jean Flamme: "De Spartacus-gids en -club waren slechts een topje van de ijsberg, zoals dat zo vaak gaat bij internationale maffia's. Naast het pedofiele reisgebeuren was er een gans circuit van kinderporno, video's, boekjes, noem maar op. Er was een belangrijke handel opgezet, waarbij zelfs melding is gemaakt van organenhandel en films waarop kinderen werden vermoord."

Volgens een politie-dossier, dat Pano-

netwerk niet ter ziele gegaan. Mr. Jean Flamme: "Het bestaat nog steeds. Een bewijs daarvan is de nieuwe editie van de gids, '96/'97, met daarin alle vroegere elementen, zoals de aanduiding YG, die staat voor *Younger Gays*. Voorheen werd de afkorting YC, *Young Crowds*, gebruikt om aan te duiden waar pedofielen hun kindhoertjes konden vinden. De uitgever, Bruno Gmünder, is de man die altijd naast Stamford is opgetreden en die hem nu is opgevolgd. Ik vind het van belang dat de Spartacus-gids verboden wordt, om de doodeenvoudige reden dat die gids staat voor een internationale organisatie die wereldwijd aanzet tot verkrachting van kinderen van zeer jeugdige leeftijd. Soms gaat dat vanaf 8 jaar! Vergeet niet dat deze kinderen op zeer korte termijn ten dode zijn opgeschreven. Ze krijgen allerlei ziekten, met name aids. Ik ben de mening toegedaan dat een organisatie als Spartacus staat voor genocide onder de kinderbevolking! Is 't dan nog te verdragen dat de Spartacus-gids vrij wordt verkocht?"

### 'Poolers bieden minderjarige jongens en meisjes aan, die je met een pieper kunt oproepen'

**H**oe werkt de Spartacus-gids anno '96? Uw verslaggever ging, toevallig twee weken voordat de zaak Dutroux wereldnieuws werd, met de gids in de hand op onderzoek uit. We wilden weten hoe die gids ons in contact kon brengen met kinderporno en -prostitutie in Nederland. We kochten hem voor f 49,90 in de Amsterdamse *Gay and Lesbian Bookshop* Boekhandel Vrolijk in de Paleisstraat, pal naast het Koninklijk Paleis op de Dam. En we prikten Rotterdam als startpunt voor onze reis. Onder Rotterdam vermeldt Spartacus slechts twee hotels: *Hotel Bagatelle* aan de Provenierssingel en *Hotel Heemraad* aan de Heemraadsingel. We proberen het eerst bij Bagatelle, maar helaas. De eigenaar zegt dat hij 'vol' zit. We melden hem dat we zijn hotel uit de Spartacus-gids hebben geplukt. "We willen een beetje plezier maken. Weet jij misschien een plek waar we een jong speelkameraadje kunnen oppikken?" "Jong? Wat is jong?" "Jaartje of 14..." "Pfff, lastig. Probeer de Beverstraat eens." "De Beverstraat?" "Ja, daar zit een club met jonge jongens."

"Oh, je bedoelt *Boys*. Die hebben we in de Spartacus gezien, ja. Maar wij kennen hier niemand. Komen we daar zomaar in?"

"Tuurlijk, joh. Gewoon aanbellen."

*Boys*, aan de Beverstraat 117b in Rotterdam-Zuid, staat in de Spartacus-gids '96/'97 onder *House With Boys* met een YG-predikaat vermeld, evenals de club *Consul Boys*.

Wanneer we in de Beverstraat arriveren, zien we al snel dat privé-huis *Boys* inmiddels niet meer bestaat. Hetzelfde geldt voor *Consul Boys* aan de Over-

**HOUSE WITH BOYS**  
**Boys (B G R V S YG) 13-24 h**  
Beverstraat 117 B ☎ 419 20 27 Pr

blaak 110 (in één van de fameuze kubuswoningen). Uit navraag bij de Rotterdamse Jeugd- en Zedenpolitie blijkt dat beide clubs op last van justitie recent de deuren moesten sluiten, wegens... handel in kinderen. Drie mannen, twee Nederlanders en de Duitser Lothar G., zitten op dit moment vast.

Rechercheur John Staps: "We kregen een tip dat een 12-jarig vermist Duits jongetje in één van de twee clubs als kindhoer zou werken. Toen we in die zaak doken, stuitte we uiteindelijk op 35 (!) minderjarige jongetjes, voornamelijk kinderen uit het voormalige Oostblok. Ze hebben inmiddels allemaal een aanklacht ingediend. Die jongetjes waren onder allerlei valse voorwendsels naar Nederland gelokt en hier in de prostitutie geplaatst. Sommigen werden ook voor harde SM misbruikt. De clubbezoekers hadden de paspoorten van de kinderen in beslag genomen en ze chanteerden de jongens met naaktfoto's, die ze naar familie dreigden te sturen. De Duitser Lothar G. was degene die de jongetjes in het buitenland oppikte en op de trein naar Nederland zette. Ze kwamen niet alleen in *Boys* en *Consul Boys* terecht, maar ook in de Amsterdamse club *Alex and Friends*, van Alex Müller."

En zie, onder Amsterdam prijkt als eerste club onder het kopje *House With Boys* in de Spartacus-gids: *Alex and*

**HOUSE WITH BOYS**  
**Alex and Friends (G p R S V S)**  
Insulindeweg 106D ☎ 1009 NB ☎ 69

*Friends* aan de Insulindeweg 106d. Volgens de Rotterdamse politie zou *Alex and Friends* ook gesloten zijn. Maar wanneer we het in de gids vermelde te-

**'Zoek je iets jongens? Ik zal kijken of ik wat kan vinden,' zegt de uitbater van het Rotterdamse hotel Heemraad.**

lefoonnummer draaien, wordt er opgenomen met: "Hallo?" We zeggen ook nu dat we op zoek zijn naar een 'jong speelkameraadje'. "Hoe bedoel je?" "Nou ja, jullie staan in de Spartacus." De man aan de telefoon is duidelijk achterdochtig. Wij klinken wellicht

niet voldoende 'pedo'.

Rechercheur John Staps is verbaasd dat Alex nog steeds in business is. "Handig van ze, ze mogen niet meer als club opereren. Nu gaan ze dus gewoon als escortservice door."

Meer 'geluk' hebben we vervolgens bij het in de gids vermelde Hotel Heemraad: eigenaar Cock laat zijn Spartacus-vrienden niet in de kou staan, zoals we in het begin al meldden.

Wanneer we Jeugd- en Zedenpolitie-rechercheur Frank Haring vragen wat hij vindt van een hoteleigenaar die bemiddelt in sex met minderjarigen, zegt deze: "Dit moet echt niet kunnen..."

Zijn collega John Staps: "Er speelt zich erg veel buiten ons gezichtsveld af, we zijn volkomen afhankelijk van tips. Nu we *Boys* en *Consul Boys* hebben opgerold, zijn we weer op een nieuw fenomeen gestuit: kindhoertjes met piepers. Poolers bieden minderjarige jongens en meisjes aan, die gewoon thuis hun huiswerk zitten te maken. Op 't moment dat ze besteld worden, piept hun *buzzer*. Ze leggen hun pen neer en gaan naar de klant. De pooier rekent later met hen af. Dat is een circuit waar je bijna geen vinger achter kunt krijgen."

Op onze vraag of de vermiste 12-jarige Duitse jongen ooit boven water is gekomen, antwoordt Staps: "Nee, nooit." Zou hij dood kunnen zijn, vermoord? "Zou kunnen, ja..."

### Van 35.000 inbeslaggenomen videobanden bleek 8,5 procent kinderporno te bevatten

**D**e Spartacus-gids, die wereldwijd in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans wordt uitgegeven, brengt dus niet alleen veel (kinder)sextoeristen naar landen als Thailand en de Filippijnen, maar ook naar ons eigen Nederland. Naar Amsterdam bijvoorbeeld, waar hoofdinspecteur Jaap Hoek leidinggeeft aan een speciaal anti-kinderpornoteam. Hoek: "We hebben mensen gesproken, buitenlanders, die zeggen dat ze inderdaad de mogelijkheid hebben gehad in Amsterdam iets te doen met kinderen van 7, 8 jaar. Als je dan vroeg waar het was, kwam er geen duidelijk antwoord. Kijk, degene die de buitenlander naar zo'n adres brengt, geeft niet aan: je bevindt je nu in die en die straat, op nummer dat en dat, zoveel hoog. Wat wij

krijgen van zo'n buitenlander is een te vage aanduiding, waardoor je nooit het pand vindt waarin de kinderen worden geprostitueerd." Gelukkig boekt Jaap Hoek ook successen. In de kinderpornobusiness geldt het 'KP-team' van Hoek als een nimmer aflatende horzel die de



rama mocht inzien, maakte Stamford zelfs *snuff movies* met behulp van ene Fernando Tegado, een veiligheidsbeambte van het *Harrison Plaza Shopping Centre* in Manilla. Tegado introduceerde ondermeer twee kinderen van 8 en 10 jaar oud bij Stamford en diens Nederlandse cameraman in *Hotel Lantaka by the Sea* aan de Valdenoza Street in het dorp Zamboango de Sur. In het hotel zou met de twee jongetjes een film zijn gemaakt waarin Stamford zelf als figurant optrad. Op zeker moment zou Stamford het 10-jarige jongetje opdracht hebben gegeven het 8-jarige knaapje onder het oog van de camera te wurgen. Tegado zou het dode 8-jarige jongetje hebben begraven in het zand onder een paalwoning, vlak bij het hotel. De film zou door Stamford verkocht zijn aan het Duitse *Gero Gay Video*. Bij *Gero* zijn huiszoekingen verricht, maar de politie trof daar (vanzelfsprekend) geen 'snuff movies' aan.

Stamford was bepaald geen solist, maar de spin in een reusachtig, wereldwijd netwerk, dat hij eerst vanuit Amsterdam en later vanuit Baarn leidde. Ook namen van hooggeplaatste Nederlanders, zoals ex-PvdA-senator Edward Brongersma en professor Theo Sandfort van de Universiteit van Utrecht, vinden we terug in de Stamford-dossiers van de gerechtelijke politie te Turnhout. Met de dood van John David Stamford, in februari dit jaar, is het Spartacus-

**Dankzij de Spartacus-gids kunnen we in 'Lektuurhal Candy' te Klazie navenen uit honderden kinderporno-video's kiezen**



handel telkens weer verstoort.

Hoek: "Er is in 't verleden een onderzoek gedaan waaruit duidelijk is geworden dat er zowel nationaal als internationaal netwerken bestaan die zich bezighouden met produktie en verspreiding van kinderpornografie. Men verzamelt, hier in Nederland, kinderen om zich heen en beweegt die dan middels drugs, mishandeling of chantage tot seksuele handelingen waarvan beelden worden gemaakt. Wat je ook ziet is dat organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten, met elkaar in contact staan. Opvallend is dat je bij alle onderzoeken steeds weer groepen met dezelfde namen tegenkomt."

Jaap Hoek vertelt over een 13-jarig Nederlands jongetje uit de provincie dat van huis wegliep en op Amsterdam Centraal Station belandde. "Dat jongetje doolde overduidelijk verloren rond op het station, zonder geld, zonder onderdak. Op zeker moment wordt dat kind meegenomen door iemand die ziet dat 't joch ten einde raad is. Er wordt geld aangeboden, maar in ruil moet het jongetje wel meewerken aan een 'ondeugend filmpje'.

Als je de film, een video waarop de jongen zich door een wat oudere knaap van achteren laat nemen, ziet, voel je hoe angstig dat ventje is. Je ziet ook dat hij pijn lijdt bij 't penetreren. Het is duidelijk zijn eerste keer. Het joch is naderhand doodsbang dat zijn ouders deze film ooit onder ogen krijgen. Hij smeekt de maker de video nooit in Nederland op de markt te brengen, wat hem wordt beloofd. Maar een jaar later ziet een oom van het jongetje de video keurig in de sexwinkels in Amsterdam staan. Hij herkent zijn neefje en de band, uitgebracht door Gero Gay Video, belandt bij ons. En dan komt het verhaal dat wij met een probleem zitten, want je praat over een 13-jarig kind. Volgens de Nederlandse wetgeving moeten kinderen tussen de 13 en 16 jaar zélf een aanklacht indienen. Nou, de producent van die film maakt deel uit van een organisatie die weet wie die jongen is en waar hij woont. Voor dat kind en voor de ouders ging daar zoveel bedreiging vanuit, dat zij

geen aangifte wensten te doen. En in zo'n geval mogen wij dan weer geen onderzoek verrichten." Volgens Jaap Hoek is de handel in kinderporno *big business*. "Van de 35.000 videobanden die wij recent in beslag hebben genomen, bleek 8,5% inderdaad kinderporno te bevatten. Voor dergelijke 'tapes' worden honderden gulden betaald, dus reken maar uit..."

#### Achter het smoezelige gordijn van de winkel in feestartikelen zit een complete kinderssex-shop

**W**aar vindt de pedofiel met de Spartacus-gids in de hand zijn kinderporno-video's? Geloof het of niet, maar onder de Nederlandse *exciting cities* in de gids staat ook het onooglijke Drentse plaatsje Klazienaveen. Daar staat het, ook met YG aanbevolen, bedrijfje *Lektuurhal Candy*.



Tijdens ons onderzoek zijn wij al in diverse tijdschriftjes op advertenties van Lektuurhal Candy gestuit. Het mailorder-bedrijfje biedt 'naturalistijdschriften en -video's' aan met titels als *Jugend Der Welt* en *Boysart*, telkens slechts onder vermelding van een postbusnummer. In de gids vinden we het adres: Langestraat 168. Aan de voorzijde lijkt Lektuurhal Candy een feestartikelenwinkel; er worden mombakken verkocht, toeters, slingers. Maar ga je een smoezelig gordijn door, alleen toegankelijk voor 18 jaar en ouder, dan weet je je opeens in een sexshop. In de rekken vol video's, boekjes en dildo's treffen we echter geen *Freie Körper Kultur-materiaal* of 'FKK', zoals natu-

grafie. Niet alleen in verre landen, maar dus ook in Nederland. En de namen van wijlen John D. Stamfords vrienden blijven opduiken. Zoals die van dr. Edward Brongersma, wiens boeken over jongensliefde bij ondermeer Boekhandel Vrolijk worden aangeboden. Vanuit zijn Baarnse villa gaf Stamford het periodiek *PAN (Pedo Alert News)* uit. Een van de vaste scribenten in *PAN* was de invloedrijke oud-PvdA-senator Brongersma. In het Belgische politiedossier, dat in februari met de dood van Stamford werd gesloten, treffen we de naam van Brongersma meermalen aan. Diverse mensen die tot de staf van de *Stichting Edward Brongersma* (in het leven geroepen om de door de senator verzamelde werken over de 'jongensliefde' voor de toekomst veilig te stellen) behoorden, onder

ristenfoto's en -video's met kinderen in de hoofdrol binnen de pedofielenwereld worden aangeduid.

Wanneer we de man achter de kassa melden hiernaar op zoek te zijn, zegt hij aanvankelijk dat hij daarvan niets in huis heeft. We vragen hem of we iets kunnen bestellen.

"Als je echt iets wilt bestellen, moet je de catalogi kennen," stelt de man met een achterdochtig toontje in zijn stem. "Die kennen we niet," beklennen we eerlijk. "We zijn speciaal vanuit Amsterdam hier naartoe gereden. Je staat toch in de Spartacus?"

Opnieuw opent de naam Spartacus alle deuren. De man voelt zich duidelijk geveid, wanneer wij zijn advertentie loven en hij tovert een stapeltje folders op tafel. We herkennen meteen het vignet van Gero Gay Video. En bladerend in deze vierkleurenfolder vinden we *Holland Boys Deel 17*, met op de omslag het portret van het 13-jarige jongetje waarover Jaap Hoek vertelde.

In Amsterdam vonden we in *The Bronx* aan de Spuistraat (ook vermeld in de Spartacus-gids) weliswaar diverse delen van de serie *Holland Boys* (met veel erg jonge Nederlandse jongens), maar niet deze gewraakte video. Toen we deze band bij *The Bronx* bestelden, wekten we kennelijk argwaan, want de man die onze bestelling opnam kregen we later nooit meer aan de telefoon. Maar Klazienaveen is ver van Amsterdam en de eigenaar van Lektuurhal Candy besteld de band, die wij 'bij vrienden gezien hebben en heel graag zélf in onze collectie willen', zonder problemen. Vervolgens komen ook andere, gestencilde zwart-wit foldertjes van onder de toonbank op tafel. Tot onze stomme verbazing worden hierin sexvideo's met kinderen aangeboden, onder vermelding van de leeftijden plus fotootjes. In het stencil *Funny Kids* van Thommy's Verlag & Medienvertrieb, de *Video-Prospekt Herbst*

wie Franklin Shelden (de vriend van pornofilmer Willem Baans), waren ook vaste medewerkers van Stamford.

Mr. Jean Flamme: "Stamford is in Nederland en Duitsland zeer actief geweest. In beide landen hebben onderzoeken tegen hem gelopen, die om onbekende redenen zijn stopgezet. Waarom? Daar is men heel discreet over. Men zou kunnen denken, dat er door invloedrijke personen in de directe kennissenkring van Stamford zeer goed gelobbyd is..."

Het Spartacus-netwerk bestaat nog steeds. Onlangs ontkende minister Sorgdrager het bestaan van dergelijke netwerken. Zij meende dat de kinderporno, die vandaag de dag in omloop is, voornamelijk uit oud materiaal bestaat. Mr. Flamme: "De gruwelijke Dutroux-affaire heeft veel losgemaakt

1995, vinden we o.a.: *Manuel The Troublemaker, ein verrücktes Kerlchen voll in Aktion!* voor f 300,- en een 30 minuten-film met *der zierliche 10-jährige Sascha, ein dunkler Typ mit großen, braunen Augen, und der 14-jährige, blonde Marcel, ein robust gebauter Junge.* Kosten: f 110,-. En: *der 11-jährige Benjamin darf bei seinem Schulfreund Mirko übernachten*, een 32 minuten-filmpje over twee naakte jongetjes op bed.

Ook minderjarige meisjes zijn in de aanbieding. In het stencil van *Jugend der Welt*-video's treffen we voor f 268,- bijvoorbeeld: *Two nice sisters, slim, with long hair aged 13 and 14 are home alone. They have all kinds of fantasies, which we can see for three hours.* Voor f 179,- kopen we *Ein Schöner Nachmittag: Six boys (8-14) inside their house. They play naked all kinds of games.*

Bij Lektuurhal Candy zijn werkelijk honderden titels te koop. We kunnen maar moeilijk beslissen, zeggen we de eigenaar. "Mogen we de folders mee naar huis nemen?" Nadat we in elk geval *Holland Boys Deel 17* hebben besteld is dat geen probleem. De man vertrouwt ons.

Terug in Amsterdam tonen we de stencils aan Jaap Hoek, die ze als pure 'kinderpornografie' bestempelt: "In de folders worden kinderen tussen de 8 en 15 jaar aangeboden, hier is duidelijk sprake van seksueel misbruik en dat is sowieso verboden."

#### Heeft John D. Stamford van hogerhand bescherming gehad?

**W**ie de Spartacus-gids ter hand neemt vindt dus, zo blijkt, makkelijk de weg in de wereld van de kinderprostitutie en -porno-

bij het gewone volk, maar zowel in Nederland als in België lijkt de politieke wil om de kinderporno- en kinderprostitutienetwerken grondig aan te pakken afwezig. En dus gaat een organisatie als Spartacus gewoon door. Dat zo iets mogelijk is, vind ik ronduit weezinwekkend." ●

**Sommerhitze**  
Am Besten entgehe man der sommerlichen Hitze, indem man ausgiebig duscht. Das zeigen uns hier nach ausgelassenem Toben der zierliche 10-jährige Sascha, ein dunkler Typ mit großen, braunen Augen, und der 14-jährige, blonde Marcel, ein robust gebauter Junge, der totale Gegen-



Mirko (Funny-Kids Nr. 10)

# Danny de Munk staat in pedofielenblad

door Charles Sanders

AMSTERDAM, vrijdag

De omstreden pedofielenvereniging Martijn misbruikt in haar blad *OK magazine* musical- en filmster Danny de Munk en Amerikaanse kind-acteurs door zonder toestemming foto's van hen af te drukken, tussen verhalen over seks met zeer jonge kinderen, afbeeldingen van half-ontblote peuters en advertenties voor video-bandjes met blote jongetjes.

In het meest recente nummer van het pedofielenblad staan over twee volle pagina's foto's van Danny de Munk, uit de periode dat hij schitterde als Ciske de Rat. In een eerder nummer wordt Jonathan Brandis,

**Moeder Ria:  
Dit kan en mag niet...**

kind-hoofdrolspeler uit het kassucces *The Neverending Story II*, getoond.

Noch De Munk, noch film- en videomaatschappij Warner Bros is door de pedofielenvereniging Martijn van te voren op de hoogte gebracht.

Ria de Munk, moeder van Danny en tevens zijn agent, reageerde gis-

teren ontzet: „Dit kan en mag niet, Danny was toen veertien jaar. Ik weet niet hoe ze aan die foto's zijn gekomen, maar we laten het er niet bij zitten.”

Zij bracht haar zoon gisteravond laat ervan op de hoogte dat hij in het blad staat afgebeeld. Danny is inmiddels 27 en musical-ster in de stal van Joop van den Ende. Hij had net de eerste opnamen van zijn nieuwe speelfilm achter de rug.

De advocaat van de familie, mr. J.W. Versteeg van het Amsterdamse kantoor Van Hellenberg, Hubar & Versteeg: „Mijn cliënten hebben nooit iets met deze club te maken gehad of willen hebben. Juridisch heb ik een sterke zaak.”

Ook Warner Brothers onderzoekt

sinds gisteren de mogelijkheden om wegens schending van het portret-recht de pedofielen aan te pakken.

Marketing-directeur Kris Serrien van Warners kantoor in Amsterdam: „Dit is afschuwelijk. Wij distantiëren ons volledig van deze smerige boel. Jonathan Brandis is als Bastian in de film *The Neverending Story II* afgebeeld, een video die wij uitgeven. De zaak ligt op dit moment bij onze algemeen directeur en onze juristen.”

De Vereniging Martijn is zeer omstreden. De club maakt gebruik van een pand aan de Minahassastraat 1 in Amsterdam-Oost, waar onder de vlag van Archipel Groepencentrum nog een aantal verenigingen en groepen actief is.

Medewerkers en leden blijken gebruik te maken van pseudoniemen als ze de telefoon opnemen en willen nergens op reageren.

Het blad 'OK magazine' verschijnt onregelmatig en is voor 15 gulden te koop bij onder andere boekhandels als Athenaeum en Vrolijk in Amsterdam.

Oud-voorzitters van Martijn kwamen eerder in het nieuws na arrestaties en veroordelingen. Zo werd de 24-jarige Leonard van E. in januari op de Filippijnen gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van twee minderjarige meisjes.

Hij wist te vluchten en zal nu mogelijk in Nederland worden vervolgd.



AMSTERDAM -- Danny de Munk, beroemd geworden met zijn hoofdrol 'Ciske de Rat', staat ongevraagd met een jongensfoto in het ledenblad van een Amsterdamse pedofielenvereniging, 'OK magazine'. De Munk staat er tussen verhalen over seks met jonge kinderen, afbeeldingen van half-ontblote peuters en advertenties voor video-bandjes met blote jongetjes. Ook foto's van Amerikaanse kind-acteurs zijn zonder toelating in het blad opgenomen. Danny de Munk was op het moment dat de foto's werden genomen 14 jaar. Hij is er inmiddels 27. Momenteel is hij aan de slag als musical-ster in de stal van de Nederlandse entertainment-reus Joop van

den Ende. Danny de Munk heeft middels zijn advocaat laten weten dat hij er vandaag nog een juridische zaak van maakt. 'OK magazine' verschijnt onregelmatig en is voornamelijk te koop in Amsterdamse boekhandels. E.T.

*Ker Pelang van Limburg 28/9*

TEL 2819 **PEDO FIELEN**

MET

# PORNO-NETWERK ONDERGRONDS

Notoire pedofielen blijken in een internationaal netwerk te opereren. Op vergaderingen en congressen komen ze uit de hele westerse wereld: de Deense 'Paedophile Association', de Duitse 'Pado-gruppe' en 'Humane Sexualität Padogruppe München', Griekse en Britse pedofielen, de Amerikaanse 'North American Man-Boy-Love Association' en de Nederlandse NVSH en Vereniging Martijn. Vorig jaar gaven ze nog acte de présence in Denemarken. Één van de vooraanstaande

de Nederlandse genodigden: oud-PvdA-senator Edward Brongersma. Deze zegt schaamteloos: „Kinderporno kan heel erg mooi zijn.” Brongersma blijkt samen met de Utrechtse hoogleeraar Theo Sandfort banden te hebben gehad met de uitgever van de omstreden homogids *Spartacus*, waarin onder andere wordt geadverteerd met het adres van een vermeende kinderporno-studio in Utrecht. Ex-senator Brongersma is ook aangesloten bij de Vereniging Martijn, waarvan deze

week bleek dat zij prominenten misbruikt in haar blad 'OK magazine'. CDA-parlementariër Marjan Soutendijk: „Martijn draait de zaken om, in een poging voor de eigen belangen op te komen. Ik houd deze club nauwlettend in de gaten.”

door JOOST DE HAAS en CHARLES SANDERS

**E**en paar jaar geleden traden ze vaak en graag naar buiten, nooit te beroerd om voor de eigen belangen — seksuele omgang met jeugdigen — op te komen. Maar sinds de 'affaire Dutroux' en de toch al groeiende algemene maatschappelijke afkeer van alles wat met misbruik van kinderen te maken heeft, houden ze zich het liefst stil en schuil.

Zoals de inmiddels beruchte pedofielenvereniging Martijn. Uitvalsbasis: Minahassastraat 1 in Amsterdam-Oost. Een vereniging die niet in het register van de Kamer van Koophandel voorkomt. Een woordvoerder van de Amsterdamse Ka-

mer komt na zoekwerk op eerder genoemd adres met nummer 205113 uit het stichtingenregister op de proppen. Daaronder valt het Archipel Groepencentrum. Naast Martijn schuilen een vijftal actiegroepen en comités op het



■ Danny de Munk, misbruikt door Vereniging Martijn in het orgaan OK Magazine. Zijn moeder en agent Ria: „Vreselijk. We wisten nergens van...”

■ De beruchte Spartacus-gids; levenswerk van de inmiddels overleden Brit John Stamford...

OK magazine

Laatste nummer van 'OK magazine' vrij te koop in boekhandels als Athenaeum



adres in Amsterdam-Oost onder dit nummer. Zo zetelde ook de Werkgroep Medische Ontwikkelingssamenwerking (WEMOS) tot begin 1993 in dit pand. Internationaal deskundige op het gebied van actiegroepen Peter Siebelt staat perplex: „WEMOS heeft actie gevoerd tegen Nutricia en Nestlé, omdat die multinationals voor baby's ongezonde melk zouden produceren. Maar ze zaten wél samen met Martijn in het bestuur van Archipel. Alsof die pedofielen goed voor kinderen zijn...” Martijn blijkt nog steeds zeer actief. In eigen publicaties als 'OK magazine' schuwt de organisatie de meest grove taal niet en wordt uitgebreid beschreven hoe oudere mannen zeer jonge jongens en, in mindere mate, meisjes op seksueel gebied benaderen en misbruiken. Zelfs de weerszinwekkende praktijken van de Belgische kinderseksbeul Marc Dutroux hebben daar

Publicatie van **jeugdige Danny de Munk** in 'OK' krijgt **juridisch staartje**

Internationale organisatie verhandelt, misbruikt en dumpst kinderen

VERVOLG: ZIE DEEL 2 VAN DIT NUMMER